



Mag ik, vooraleer ik oordeel,
even vragen
hoe is het in jouw schoenen?

Vandaag komen wij U vragen, Heer,
om de genade van de verwondering.

Laat onze ogen
nog stralen en schitteren
als de ogen van katten in de nacht.

Laar onze ogen en handen
nog tonen dat we vurig levend zijn.

Laat niets in ons de indruk wekken
dat we kleurloos en afgeleefd,
uitgeblust en uitgedoofd verder leven.

Laat ons de verwondering behouden
van een kind en de jeugdigheid bewaren,
ook als vele jaren leven
ons lichaam en ons hart belagen.

Bewaar in ons de verwondering over U,
over de anderen en over onszelf.
Dat elke dag van ons leven
mag blijven stralen in uw licht
en wij het vuur bewaren
tot eer en geluk van de wereld rondom ons.
naar een tekst van André Dumas.

Ik ben lang kwaad geweest
op U, mijn God,
dat Gij op het lijden
niet het antwoord hebt gegeven
dat ik graag had:
weg ermee, voorgoed.
Dat Gij in plaats daarvan
in uw Zoon
de plaats van de lijdende
hebt ingenomen,
de diepte daarvan
begin ik pas nu te zien.

Dit heeft niets met hulpeloosheid
te maken,
het is hoe Gij zijt:
één met hen die getroffen en geslagen worden,
die éenzaam lijden te dragen hebben.

Gij zijt zo raakbaar
dat Gij niet anders kunt
dan elk lijden
mee te dragen.
Mee op weg gaan
stap, na stap, stap Jij mee !
naar Erik Galle

MENSEN NABIJ BLIJVEN

Dat wij geen vreemde worden
voor wie ons nabij is
dat we niet doof zullen zijn
voor wie bij ons komt aankloppen
dat we geen blinde blijven
voor wie ons om inzicht komt vragen.

Dat we de stilte mogen opzoeken
en verwonderd kunnen vertoeven
bij wat we nog niet kennen
dat we mogen geloven
in wat nog niet zichtbaar is.

Dat we mensen nabij blijven
en zo op het spoor komen
dat God ons nabij is
en wij Hem nabij kunnen blijven.

Stap je mee?
Maar waar naartoe?

Het helpt als er
een visioen is,
een droom
van waar we uit willen komen.

We hebben geluk
want het doel is ons aangereikt:
het Rijk van God.

De vraag is niet waar dat ligt,
maar wat dat betekent.

Onze bestemming
hebben we
stap voor stap
samen
uit te bouwen.
Peter Deltour

GELOVEN IN DE KRACHT VAN DE OMMEKEER

Ik zou erin geloven
in die kracht tot leven
als morgen alle vechtende partijen
waar ook ter wereld
de wapens zouden neerleggen
de woorden van haat zouden inslikken
en tegenstanders een hand zouden reiken.

Ik zou kunnen geloven
in de kracht van de verrijzenis
als morgen concurrerende landen
met elkaar rond de tafel zouden gaan zitten
niet uit angst maar uit mededogen
en wegen zouden zoeken
om vreedzaam met elkaar te leven.

Ik zou kunnen geloven
in dat verhaal uit het verleden
als alle ouders en kinderen
vaders en moeders
weer met elkaar zouden spreken
en met elkaar aan tafel gaan.
Als ze het giftige venijn van hun verwijten
zouden vervangen
door woorden van begrip en aanvaarding.

Ik wil blijven geloven
in de kracht van de ommekeer
als ik zie hoe altijd ergens iemand
een nieuw begin maakt
als ik zie hoe mensen
hier en nu
kleine, moedige stappen zetten
op de lange, moeizame weg naar vrede.

Allerheiligen en Allerzielen.
"Alle" heiligen en "alle" zielen!
Dat is een pak volk
om begin november te gedenken.

Misschien is het al mooi
als we ons in deze dagen eens
over volgende vragen
kunnen bezinnen.

Welke dierbare zielen
zijn mij reeds ontvallen
en wat hebben zij
op mijn weg voor mij betekend?

Is er een heilige die mij raakt
en wat kan die onderweg
voor mij betekenen?

En wat kunnen wij hier en nu
steeds opnieuw voor elkaar betekenen
samen op deze weg?

Peter Deltour

Stort Uw Geest uit
over hen die gelukkig zijn
en het leven dankbaar beleven.

Stort Uw Geest uit over hen
die zich door de dagen slepen
voor wie het leven
benauwend is als een vogelkooi.

Stort Uw Geest uit
over hen die enthousiast
de handen uit de mouwen steken.

Stort Uw Geest uit
over hen die lijdzaam
bij de pakken blijven zitten.

Stort Uw Geest uit over hen
die moedig Uw verhaal voortvertellen
en geloven in de boodschap
waarvoor ze gaan.

Stort Uw Geest uit over hen
die moeizaam kunnen geloven
dat Uw verhaal nog verdergaat
en aarzelen om een woord te spreken
dat toekomst biedt.

Het evangelie is een werkboek.
Het bevat de grondlijnen
van een nieuwe wereld naar Gods hart.

Het is geen les- of voorleesboek.
Je mag erin lezen,
maar je moet vooral ervan leven.

Het gaat over iemand,
die je aanspreekt, je aankijkt,
die je raakt met zijn woorden,
je ongemakkelijk maakt,
je hoop heeft, je verrast.

Een levensboek van iemand die je lief heeft,
onvoorwaardelijk tot het einde toe.
Als je het evangelie zo leest,
kan je het straks niet zomaar opzij leggen
en overgaan tot de orde van de dag.

Wanneer je Jezus ontmoet
in en doorheen het Boek van zijn leven,
raakt zijn Boodschap je in je hart.
Dan kan je niet stil blijven zitten
en zijn Woorden rustig overdenken.
Dan wil je iets gaan doen,
omdat je op Hem vertrouwt
en met Hem anderen gelukkig wil maken,
omdat je handen jeuken...