



2019
blijven hopen
blijven geloven
blijven liefhebben
blijven stappen

Even herinneren...

Er bestaat een “blijde” boodschap.
Hij staat haaks op de onheils-boodschappen
die ons vandaag overspoelen.

Het gaat over een manier
van in het leven staan
en over wat er echt toe doet
om een gelukkig mens te zijn.
En dat het kan
met weinig bezit en macht en geldingsdrang.

Dit is misschien het moment
om je voor te nemen
om die blijde boodschap
opnieuw een plaats te geven
in jouw leven!

Peter Deltour

In den tijd
hadden de mensen tijd.

Maar de tijden zijn veranderd
en veel tijd hebben
is niet meer van deze tijd.

Is het niet de hoogste tijd
dat we opnieuw
tijd maken...

voor elkaar?
Peter Deltour

Het is goed
als we overtuigd zijn
dat we goed bezig zijn.

Het is nog beter
als we overtuigd zijn
dat het altijd beter kan.

Geloven in de kracht van verandering.
Out of the box durven denken.
De traditie waarderen zonder te stagneren.
De moed hebben om te hervormen.

Het mag verwacht worden van mensen
die dagelijks werken
met en aan de toekomst.

We blijven er voor gaan!
Peter Deltour

Als we een mooie wereld willen maken,
laat ons het dan samen doen.

Laat ons samen werken,
leren en leven.
Laat ons samen praten,
lachen en genieten.
Laat ons samen denken,
dromen en doen.
Laat ons samen bidden,
vieren en verdiepen.
En laat ons dat zo doen,
dat niemand zich uitgesloten
of gediscrimineerd voelt.
Laat ons hierbij samen
oog en oor hebben
voor elke medemens
maar vooral voor die in nood.
Laat ons samen
aandacht hebben
voor wat leeft in de ander.
Laat ons samen
verzoenend en zachtmoedig zijn
in onze omgang met elkaar.
Laat ons er samen voor zorgen
dat ieder mens
op onze weg mag schitteren.

Als we dat samen proberen,
zullen we samen gelukkig zijn.
Peter Deltour

Wat is dat, een ideaal, mijnheer?

Ik schrik een beetje van die vraag in een zesde jaar. Andere leerlingen koppelen het begrip heel gretig aan veel geld verdienen en carrière maken. Ik krijg een deuk in mijn jeugdig gebleven idealisme en vraag me af hoe idealistisch de jeugd gebleven is. Maar gelukkig vertelt er in dezelfde les iemand over zijn gedreven inzet in de jeugdbeweging. En kwam de voorzitter vorige week nog informeren om met de leerlingenraad mee te werken aan mondiale vorming in school. En worden er ondertussen weer enthousiast stiftjes gekocht voor de Damiaanactie. Laat ons klinken met het glas dat toch nog halfvol blijkt te zijn.

Peter Deltour

We willen onze leerlingen
kwaliteitsvol evalueren.

Doelmatig
en/of billijk
en/of permanent
en/of gespreid
en/of summatief...
Het proces
en/of product.
Hun verstand
en/of hun houding
en/of hun kunnen.
Met punten
en/of cijfers
en/of letters
en/of commentaren.

Maar laat ons zeker ook proberen
onze leerlingen
als totale mens te waarderen...
... met heel ons hart.

Peter Deltour

Een school met spirit is ...

Een school met ziel en begeesting.

Een school waar iets waar mag worden
van de christelijke boodschap.

Een school waar mensen mogen leven en
werken
in een geest van vrede en verdraagzaamheid.

Een school waar ieder mens
met respect voor zijn eigenheid benaderd
wordt.

Een school waar men zorg draagt
voor elke mens in nood.

Een school die eerbied opbrengt
voor alles wat haar gegeven is.

Een school waar men verwonderd en
verdiepend
in het leven willen staan.

Peter Deltour

Laat ons in dit nieuw jaar
durven groeien.

Twee werkwoorden.
Er is werk aan de winkel.

Eerst durven.
Durven in de zin van
je niet laten tegenhouden
door angsten en onzekerheden
Het is een oproep om moed te hebben.

En dan is er groeien.
Een aanmoediging
om niet te vlug tevreden te zijn
om je mogelijkheden te verkennen
om je talenten te ontdekken
om je kansen te benutten
om te willen vooruitgaan
om jezelf te overstijgen.

Zo is DURVEN GROEIEN ook
onder Gods zegen
MOGEN BETER WORDEN
als mens
als klas (of groep)
als school (of wereld).

Durven we?
Peter Deltour

Als ik aan leerlingen vraag:
"Waar geloof jij in?",
is het meest voorkomende antwoord:
"In mezelf!".

Mooi,
we hebben hen opgevoed tot
zelfbewuste, zelfstandige jongeren.

En toch
mogen we misschien pleiten
voor weer wat meer afhankelijkheid.

Afhankelijk willen blijven
van familie en vrienden,
van mede-mensen tout court,
maar ook van
onze levengevende voorgeschiedenis,
onze waardevolle tradities
en onze diepere waarden.

Als we te veel loslaten,
dreigen we ook
ons diepste zelf te verliezen.
Peter Deltour

STAP JE MEE?