



Katholiek Onderwijs Vlaanderen - regio West-Vlaanderen

Schildpadden
kunnen meer
over de weg vertellen
dan hazen.

over het geloof

Het geloof is niet alleen
het 'ja' zeggen op geloofswaarheden,
maar veeleer
de volledige inzet
van onze hele persoon tegenover Jezus.
Dus niet alleen aan God geloven,
geloven dat Hij bestaat,
maar in God geloven :
het is gaan naar God,
het is een meeslepend geloof,
een trekkend geloof,
een geloof dat mij op weg zet naar God,
dat een uittocht is uit mezelf
en een intocht in God,
een geloof dat heel mijn leven als het ware ophangt
aan dit ene woord van Jezus:
'Zeg slechts één woord en ik zal gezond zijn.'

Dat is iets zeer nieuws in ons leven,
zeer omwentelend, zeer bekerend :
dat we uit onszelf treden,
dat we onszelf kunnen vergeten en opgeven
en dat we in het bereik komen
van Gods levend en almachtig woord,
komen in God zelf,
met alle gevolgen daarvan.

Het geloof is die bevrijding van ons meest intieme zelf,
de verlossing van ons hart,
een grendel die weggetrokken wordt,
een deur die opengaat,
de ervaring van God die binnenspoelt,
die ons overspoelt, overweldigt, meesleept
in de herscheppende macht,
de herscheppende kracht van Gods almacht.

Het is voor alles een staat van geloven,
die heel de mens aanspreekt en aangrijpt,
klein en verloren tegenover onszelf,
tegenover de anderen en tegenover God.
Dit mateloze vertrouwen in Hem
dat Hij ook wonderen in ons zal verrichten.
Dom André Louf

ik zie het in jou...

ik zie het in jou

in je enthousiasme,
telkens opnieuw

in je verontwaardiging
om wat fout gaat

in je zorgzaamheid

in je sympathie
voor de minderbedeelden

in je aanvaarding
van wat je niet kan veranderen

in je openheid
voor nieuwe ervaringen

in je positieve levenshouding
ondanks je beperkingen

in je oprechte belangstelling

in je inzet
en de hulp die je biedt

in het appél
dat je naar mij richt

in je verwondering
om de natuur,
om de dingen

in je gevoel
voor verbondenheid

in je wil
om dingen te veranderen

in je betrokkenheid
op de wereld

in je manier
van rust brengen

in je doorzettingsvermogen

in je lieve woorden

in je vindingrijkheid

in je respect
voor anders zijn

in je oprecht optimisme

Hopen is toch blijven leven
in de vertwijfeling,
en toch blijven zingen
in het duister.

Hopen is weten dat er liefde is,
is vertrouwen in het morgen,
is in slaap vallen
en wakker worden
als de zon weer opgaat.

Is bij de storm op zee
land ontdekken.
Is in de ogen van de ander
lezen dat hij je heeft verstaan.

Zolang er nog hoop is
zolang is er ook bidden
en zolang zal God je
in zijn handen houden.

Henri Nouwen

Hoe zal het ooit zichtbaar zijn

Hoe zal het ooit zichtbaar zijn
dat God met ons verbonden is,
als er geen mensen gevonden worden
die voor elkaar willen instaan?
Mogen wij zulke mensen zijn!

Hoe zal God ooit onder ons kunnen wonen,
als er geen mensen gevonden worden
die voor elkaar ruimte maken,
ook al hebben ze elkaar niet uitgezocht?
Mogen wij die mensen zijn!

Hoe kan Gods Woord tot ons spreken,
als er geen mensen gevonden worden,
die elkaar daarop ook durven aanspreken?
Mogen wij dat doen!

Hoe kan in deze wereld
geloofwaardig worden dat God met ons
meegaat,
als er geen mensen te vinden zijn
die het met elkaar willen uithouden
en elkaar houden aan Zijn Woord?
Mogen wij zulke mensen zijn!

Hoe kan God mensen rechttop doen gaan
als er geen mensen te vinden zijn,
die te maken willen hebben met hen
die zijn terneer gedrukt.
Laten wij ons vinden!
Mogen wij op elkaar rekenen?

Wil Broos