



In de geloofsopvoeding van jongeren is het belangrijk om ondergesneeuwde vragen naar boven te spitten. Het christelijke antwoord is bijzonder, omdat het tot vrijheid en engagement oproept.

quiz - Jezus & de aarde

1. Welke vogels werden in Jezus tijd voor 2 stuivers verkocht?
2. Wat zou volgens Jezus, Petrus vinden in de bek van een vis?
3. Wie bedoelde Jezus toen hij zei dat zelfs de lelies op het veld mooier gekleed gingen dan Hij?
4. De engelen vertelden aan de herders dat er vrede zou komen. Waar zou die vrede komen?
5. Welke twee bijzondere natuurverschijnselen deden zich voor toen Jezus stierf?
6. Welk van de volgende dieren wordt niet genoemd in het Mattheüsevangelie? Sprinkhaan, varken, hond, adder, kat, wolf, schapen, vos, slang, mus, kameel, ezel, gier.
7. Welk zaad bedoelde Jezus toen hij het over het kleinste van alle zaden had ?
8. Wat gebeurde er in de gelijkenis van de zaaier met het zaad dat langs de weg viel?
9. Toen Jezus veertig dagen in de woestijn verbleef, wie waren er toen bij hem volgens Marcus?
10. Wat vermengde Jezus met zijn eigen speeksel toen hij een blinde man genas?

1. Mussen (Lukas 12, 6)
2. Een zilverstuk (Mattheus 17, 27)
3. Koning Salomo (Mattheus 6, 29)
4. Op aarde (Lukas 2, 14)
5. Een aardbeving en een zonsverduistering
6. De kat. Alle andere dieren worden in Mattheüs genoemd
7. Mosterdzaad (Mattheus 13, 32)
8. De vogels kwamen en aten het zaad op (Marcus 4, 4)
9. Wilde dieren (Marcus 1,13)
10. Stof of modder (Johannes 9,6)

Bidden is je handen openen voor God.

Het is een langzaam opgeven van de krampachtigheid
waarmee je je handen dichtgeknepen hield
én een toenemende bereidheid
je bestaan te aanvaarden,
niet als een bezit dat verdedigd,
maar als een gave,
die ontvangen moet worden.

Bidden is daarom allereerst een levenshouding,

die je in staat stelt
te midden van deze wereld
een stilte te vinden,
waarin je ontvankelijk wordt voor de beloften van God
en hoop vindt voor jezelf, je medemens en de gemeenschap, waarin je staat.

Biddend ervaar je God in een zachte bries,
in de nood en vreugde van je medemens,
in de eenzaamheid van je eigen hart.

Henri Nouwen

hoop die ons uitdaagt en in beweging brengt

Paus Franciscus heeft de bisschoppensynode over jongeren (2018) geopend met een preek waarin hij de Heilige Geest vraagt de hoop en dynamiek in de Kerk te vernieuwen. "Hoop vraagt ons de jongeren recht in de ogen te kijken en hun situatie te zien. Hoop verruimt onze blikvelden en harten en voorkomt dat wij van jongeren vervreemd raken", zei de paus. "Hoop verpulvert het conformisme dat ons laat zeggen: 'Zo hebben we het altijd gedaan.'" Ook sprak hij de wens uit dat de synode "door hoop gezalfd" zal zijn. "Hoop vraagt ons om gevallen van onzekerheid, uitsluiting en geweld, waaraan jongeren blootgesteld zijn, te bestrijden."

Eenmaal de winter voorbij is
en de zon
zich meer laat zien en voelen begint het.
De jaarlijks opkomende kriebels
naar een zalige en geslaagde vakantie.
Je kijkt ernaar uit.
Je droomt ervan.
Je zoekt op.
Je bespreekt met anderen.
Je berekent je budget.
Je legt je agenda vast.
Je beslist en boekt.
En dan tel je af.
Tussentijds nog wat zorgen en vragen.
Je beluistert positieve verhalen.
Je onderzoekt negatieve ervaringen.
De dag van vertrek nadert.
Dan sta je daar met de valies in handen.
De vakantiedromen
worden stilaan werkelijkheid.
Toch wat vrees voor een nachtmerrie
of diep in jezelf hoop je dat alles slaagt.
Maar wie of wat zal nu dat bepalen?
De zon?
Het eten?
De ontmoetingen?
Het al of niet kunnen
afwerken van het programma.
Elk van hen zal wel zijn deeltje bijdragen
maar meer dan dat alles
zal het vliegen van de tijd bepalen
of je met een voldaan gevoel terugkeert.
Het vliegen van de vakantietijd
dat zorgen en kommer geen gelegenheid gunt
maar de dromen
alle kansen tot ontwikkelen gaf
zal die kiem zijn van het **GOED GEVOEL**
dat **DE VAKANTIE IS GESLAAGD**.
Antoon Vandeputte

Jonge mensen,
mijn laatste gedachten,
mijn laatste woorden gaan naar u.
Bewonder en bemin de schoonheid.
Kijk naar de woeste grootheid van
Michelangelo's beeldhouwwerken
en schilderijen.
De bewondering is de enige wijn
die de mens edel maakt.
Het enige punt dat telt
voor een mens is
af en toe ontroerd te zijn,
te beminnen, te huiveren, te leven.
De beste mensen zijn diegenen
die met hun eigen ogen kijken
naar wat iedereen ziet,
maar die er een schoonheid in vinden
die niemand ziet.

Wees oprecht tot in de armoede.
Laat uw zending en uw roeping geleidelijk,
geduldig doorbreken.
Vecht niet tegen de mensen
van het goedkoop succes,
gij zult er uw tijd en uw ziel bij verliezen.
Bewonder en druk uw bewondering uit.
De hoogste en laatste vorm van vooruitgang
is de vooruitgang van de **BEWONDERING**.
Uit het testament van AUGUST RODIN

Prijst de Heer, planeten.
Prijst de Heer,
kometen en satellieten,
die hun hemelbanen schrijven.
Prijst de Heer,
atmosfeer en stratosfeer,
röntgenstralen en radiogolven.
Prijst de Heer,
dolfijnen en onderzeeërs.
Prijst de Heer,
vogels en vliegtuigen.
Prijst de Heer,
sneeuwkrallen en smaragden,
zeeanemonen en kristalwieren.
Prijst de Heer,
kreeftskeerkring en noordpoolcirkel,
stormen van de oceaan,
tropische wouden langs de Amazone,
eilanden in de Stille Zuidzee,
vulkanen en fjorden,
maan, die schijnt achter de bomen.
Prijst de Heer,
leerlingen en leraren.
Zijn roem is te groot
voor microscoop en telescoop.
Halleluja!
vrij naar psalm 148 – Ernesto Cardena