



Onze-Lieve-Vrouw van Troost Heverlee



NIEUWSBRIEF

APRIL 2018



Voorzitster Josée Peeters
Duinberglaan 112,
3001 Heverlee
ARGENTA IBAN BE07 9730 3077 1666
Srt: barbaix-vermeersch@skynet.be

UITSTAP MAREDSOUS EN DINANT

08.30 Vertrek aan de kerk.

10.00 u. ontvangst in het ont-
haalcentrum Sint-Jozef met
koffie en gebak.

10.30 u. geleid bezoek in de
abdij.

11.45 u. maaltijd in de abdij.

14.15 u. Geleid bezoek citadel
van Dinant. Aansluitend wat
vrije tijd in Dinant.

Voor de volledige dag: ont-
vangst, gidsen, toegangsprij-
zen, maaltijd met drank aan
tafel, kabellift en transport
vragen wij slechts **€ 45,00** per
persoon.

Nog niet ingeschreven? Doe het
NU!!!!

Telefoon 016 40 17 31

**Breng gerust vrienden en ken-
nissen mee!**

SPORTIEVE ACTIVITEITEN

Wandelen

Maandag 9 en 23 april. Ver-
trek aan de sporthal. Geïnte-
resseerden kunnen hun e-
mailadres opgeven om we-
kelijks een bevestigingsbe-

richt te ontvangen. Op 23
april zal er, indien er genoeg
voertuigen zijn, een kleine
verplaatsing gemaakt wor-
den. Sinds twee maanden
wandelen wij samen met
het trefpunt OKRA-Park.
Alida zal in principe de wan-
delingen organiseren.

Fietsen

Elke woensdag, dus op 4, 11,
18 en 25 april. Vertrek aan
de kerk om 13.30 uur. Geïnte-
resseerden kunnen hun e-
mailadres opgeven om we-
kelijks een bevestigingsbe-
richt te ontvangen.

Petanquen

In de maand april zullen wij
weer starten met een weke-
lijkse namiddag petanquen.
Wij zullen vanaf dit moment
spelen op maandag. Interese-
se? Laat het weten aan de
verantwoordelijke Tru Van
Woensel.

MET OKRA NAAR DE FILM

In Kinopolis te Leuven op
dinsdag 10 april. Op vertoon
van de lidkaart: € 9,45. Ont-
haal met koffie en cake om
14.00 uur, voorstelling om
14.30 uur.

DE BUURTPOLITIE

Terwijl de Buurtpolitie een
diefstal van dynamiet uit
een legerkazerne onder-
zoekt, wordt het korps ook
geconfronteerd met klach-



ten over grondtrillingen in
een wijk. Dieren worden
onrustig, mensen kunnen er
niet van slapen. De agenten
gaan op onderzoek maar
staan voor een mysterie. Tot
ze in diezelfde wijk op een
lange diepe tunnel stoten...

Genre: Family
Regisseur: Productieteam
van de reeks.
Cast: Nicolin Hummel, Andy
Peelman, Monoe Frateur,
Ilse la Monaca.

Belangrijke data

1 april PASEN

16 april

Paasfeest SAMANA

17 april

Uitstap Maredsous en Di-
nant

24 april

Algemene vergadering Paro-
chiale Samenwerking OLV
van Troost vzw

WIJ WENSEN ONZE LEDEN EN ALLEN DIE HUN DIER- BAAR ZIJN EEN ZALIG PASEN

Gelukkige verjaardag

02/04 Gusta Valckenborgh

03/04 Maria Smets

07/04 Phily Esser

16/04 Josefina Vandrepol

18/04 Patricia Simons

19/04 Emil Devroey

26/04 Tru Van Woensel

27/04 Paul Janssens

EMMA

wordt op 28 april 2018

103 jaar



Samen geloven in vrede

Jaarthema kerkelijk jaar 2018



Gewoon goed bezig...

BEDEVAART SCHERPENHEUVEL

De bedevaart gaat door op 7 mei 2018. De gewesten Dijleland, Leuven, Meerdaal, Tienen en Zoutleeuw worden verwacht in de Mariahal om **13.30** uur voor de eucharistieviering.

De wijziging noodzaakt ons om ons vertrouwde programma aan te passen.

Uit navraag blijkt dat de meerderheid liefst vertrekt om 10.30 uur aan de kerk. Zodat ze ter plaatse kunnen eten, waar ze willen, wat ze willen en met wie ze willen.

Na de viering is er wat vrije tijd. De terugkeer is voorzien rond 16.00 uur.

Sportievelingen kunnen natuurlijk de verplaatsing doen met de fiets.

Deelname in de kosten:

Bus: € 7,00, fietsers gratis.

Inschrijven kan tot 1 mei 2018

- Telefonisch 016 40 17 31
- Door betaling op rekening van ons trefpunt.
- E-mailbericht op het adres barbaix-vermeersch@skynet.be

Wij voorzien een samenwerking met het trefpunt OKRA-Park

OOSTENDE

Wij hebben logement gereserveerd aan zee in de periode 31 augustus tot 7 september 2018. Wij moeten onze optie bevestigen in april. Dus mensen die kiezen voor een weekje aan zee moeten ons dit laten weten voor 5 april zodat wij kunnen reserveren en de nodige schikkingen kunnen treffen.

OPEN KERKENDAGEN

Het menselijke verhaal achter de stenen vertellen: de vele handen die doorheen de jaren het gebouw letterlijk en figuurlijk hebben gevormd, de gemeenschap die er samen komt om de sleutelmomenten in het leven te vieren, de levensverhalen van de patroonheiligen, de vele vrijwilligers die zich dagdagelijks inzetten voor het beheer en behoud van de kerk, de eeuwenoude rituelen en menselijke handelingen die ons verleden gestalte geven, maar we richten ook onze blik op de vele figuren en personages verwerkt in de kunstwerken van de kerk.

De parochieraad heeft beslist om voor een tweede maal deel te nemen. Wij roepen dus alle verenigingen (ook verenigingen die niet meer actief zijn), koren, ... en individuen op om deel te nemen aan deze activiteit. Wij zoeken dus oude documenten zoals verslagen, foto's, dia's en films, uit de beginperiode van onze parochie. Wie heeft foto's van de bouw van de kerk?

MIS DE LEDENVERGADERING VAN 15 MEI NIET!!!

Belgen maken Bommen.



Wij zijn verheugd u te kunnen meedelen dat wij voor de vierde maal de heer Dirk Musschoot hebben kunnen strikken voor een gezellige namiddag. Jullie weten het wel, de spreker is journalist, auteur van verschillende boeken en een begaafd spreker. Na zijn voordrachten over zijn boeken 'Wij gaan naar Amerika' het verhaal van landverhuizers, '100 Jaar Titanic' het verhaal van de Belgen en Nederlanders, zal hij het verhaal brengen van Belgische militairen en vluchtelingen in de munitiefabriek van Birtley, Engeland (1916-1919). Een onbekend verhaal uit WO1.

Om het munitietekort van het Britse leger te helpen oplossen, maakten vierduizend Belgen tussen 1916 en 1919 granaten in een fabriek

in Birtley, Noord-Engeland. Het waren haast allemaal afgekeurde soldaten en vluchtelingen. Met hun gezinnen erbij waren ze met zesduizend. Voor hen werd naast de fabriek een compleet Belgisch barakkendorp gebouwd: Elisabethville. De straatnamen waren er Belgisch, net als het ziekenhuis, de kerk, de begraafplaats en de school. Er waren ook Belgische winkels, muziekverenigingen, toneelkringen en sportclubs. Na de oorlog verdwenen de Belgen uit Birtley even snel als ze gekomen waren. Het verhaal van Birtley Elisabethville en de Birtley Belgians werd nog nooit zo boeiend en gedetailleerd verteld als door Dirk Musschoot in 'Belgen maken Bommen'.

Iedereen is welkom. Aan niet-leden vragen wij een seintje te geven zodat wij ook genoeg versnapering kunnen voorzien.



Wandelen in Kessel-Lo