



Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Scherpenheuvel

Onder de benaming van:
Onze Lieve Vrouw van Altijddurende bijstand
Sint-Willibrordus Berchem, afdeling voetgangers

Secretariaat: Woningenstraat 13, 2600 Berchem

20 juni 2019

Beste vrienden bedevaarders,

2019 is voor onze vereniging een zeer bijzonder jaar want op ZATERDAG 31 AUGUSTUS stapt onze broederschap voor de 225^{ste} keer naar ons geliefd bedevaartsoord.

Naar jaarlijkse gewoonte verzamelen we om 04.00 uur in de St. Willibrorduskerk, waar we na het bidden van de bedevaartsgebeden stipt vertrekken om 04.30 uur.

Onze meegebrachte boterhammetjes mogen we ook weer opeten in HET VERLOREN SCHAAP op de Grote Markt 27 in Lier. Koffie en thee staan daar zoals steeds op ons te wachten.

Bij Remike in het SPARRENHOF zal de bestelde soep met boterhammetjes ook weer klaar staan.

Een lekkere rijstspie in de Bekaf in Aarschot, kan er na die kilometers waarschijnlijk ook nog bij.

Onze laatste halte zal in Rillaar zijn in "Brasserie 't Goeleve" of café "Onder den Toren". Het zal er vanaf hangen wie er op zaterdag 31 augustus open is.

Met tromgeroffel komen we dan, rond 17.30 uur, aan in Scherpenheuvel, waar we na het bidden van de kruisweg, onze eucharistieviering in de Basiliek hebben om 18.00 uur.

In dit jubileumjaar wordt er een aandenken voorzien voor elke deelnemer. Wij hebben ook een jubilaris: Walter Van Thillo, bestuurslid en penningmeester, gaat voor de 50^{ste} keer mee op stap.

Deelnemingsprijs: € 20,00/persoon. (Lidgeld is inbegrepen in deze prijs)

Leden die dit jaar niet kunnen meegaan, betalen het lidgeld 2019 van € 2,50 op onze rekening.

Inschrijvingen tot DONDERDAG 22 AUGUSTUS 2019 bij de uw welgekende bestuursleden:

VAN THILLO Walter F. Van Hombeekplein 7 Berchem 0497/551.712

Van HERWEGEN Marleen Woningenstraat 13 Berchem 0473/402.343

Email: walter.van.thillo@telenet.be

marleen.vanherwegen@skynet.be

Omdat we naar aanleiding van ons jubileum verwachten dat vele familieleden: kinderen en volwassenen, de laatste etappe(s) willen meestappen, en zij ook hiervoor een aandenken van dit jubileumjaar krijgen, vragen wij een kleine bijdrage van € 5,00. Hierdoor is ook iedereen verzekerd.

Graag mee vermelden op het inschrijvingsformulier.

Ga je dit jaar mee? Schrijf je dan onmiddellijk in. Zo vergeet je het niet.

Vrienden en kennissen worden hierbij ook uitgenodigd tot aansluiting aan onze jubileumbedevaart.

Vertrekplaats Aarschot "Bekaf"

Vertrekplaats Rillaar "t Goeleve"

Ring rond Aarschot

Diestsesteenweg (parking achter kerk)

Verzamelen: 14u15

Verzamelen 15u45

Vertrek: 14u45

Vertrek: 16u10

Ook aan hen vragen wij een bijdrage van € 5,00 (Vervoer terug naar vertrekplaats is voorzien)

Op zondag 24 november sluiten we ons jubileumjaar af met een Eucharistieviering in de Sint-Willibrorduskerk met aansluitend een kleine processie, gevolgd door een receptie en de viering van onze jubilaris. Informatie hierover volgt later.

Hopelijk zien wij elkaar op zaterdag 31 augustus. Ondertussen wensen we jullie een fijne vakantie

Het bestuur

walter.van.thillo@telenet.be

marleen.vanherwegen@skynet.be