

KRUISWEG

De lijdensweg van onze Heer Jezus Christus



Veertigdagentijd 2019

Ter inleiding

De kruisweg wordt gebeden, op sommige plaatsen iedere vrijdag in de Veertigdagentijd, in nagenoeg alle christelijke gemeenschappen op Goede Vrijdag, de eerste dag van het paastriduüm.

Sinds alle tijden hebben christenen het lijden en de dood van Jezus in het midden van hun geloof en hun vieringen geplaatst. Waar mensen lijden en tegenkating doorleven, zoals Jezus, daar wordt dit lijden bevrijdend voor zichzelf en voor anderen. Waar mensen hun levensroeping ten einde toe beleven en doorzetten, ondanks pijn en tegenstand, daar groeit nieuwe hoop, daar groeit een nieuwe toekomst. Waar de liefde zover gaat dat men zijn leven geeft voor zijn vrienden, daar kan iets nieuws gebeuren. Het is uiteindelijk de liefde van God die daar een kans krijgt om zondige en zwakke mensen te verlossen en te bevrijden. Met Jezus willen wij zijn kruisweg gaan, de weg van lijden en dood, naar verrijzenis en nieuw leven.

Deze uitgave voorziet in een eenvoudige 'kruisweg'. We danken deken Rik Palmans, gedurende vele jaren voorzitter van de Commissie voor Liturgie, voor het ter beschikking stellen van de tekst. Digitale versie en andere suggesties kan men vinden via [kerknet.be/bisdom_hasselt/...](http://kerknet.be/bisdom_hasselt/)

De basissetting voor de Kruisweg blijft de verzamelde gemeenschap die zich staande keert naar ieder van de 14 staties, waarbij de kruisdrager, samen met twee flambouwdraggers, zich van statie tot statie verplaatsen. Indien het mogelijk is, zal ook de voorganger - met draagbare micro – mee de kruisweg gaan. Een lector kan eventueel de bezinnende gedeelten vanaf de ambo voor zijn of haar rekening nemen. Indien een priester of diaken aanwezig, zal deze uiteraard de voorgangersrol op zich nemen. In vele federaties echter zal de kruisweg worden geleid door gebedsleiders en lectoren.

De kruisweg heeft zijn eigen devotionele waarde, te onderscheiden van de liturgische viering van het kruismysterie op Goede Vrijdag: woorddienst, kruishulde en communie. Deze is de belangrijkste viering in de federatie of pastorale eenheid – meestal gezamenlijk in één kerk ingericht voor heel de gemeenschap.

Waar men de kruisweg doet, kan men die ook besluiten met de verering van het kruisbeeld door alle gelovigen. "Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U, omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt", hebben we immers gebeden bij elke statie. De 'processie' naar het kruis wordt begeleid door een of meerdere liederen, zoals bij de kruishulde. "Wij aanbidden uw Kruis, o Heer, wij prijzen en verheerlijken uw heilige Verrijzenis; want zie door dit hout kwam vreugde over de hele wereld." Met deze woorden uit de liturgie van de kruishulde sporen we als gelovigen elkaar aan tot bij het kruis te gaan met ons eigen leven en het leed van de wereld. Kard. G. Danneels schreef het ooit zo: "Straks is het Pasen. Dan staat de Heer op uit de doden. Zijn wonden zijn dan tekenen van zijn Verheerlijking. Uit zijn lijden komt ons genezing en uit zijn pijn vreugde voor geheel de wereld."

Namens de Commissie voor Liturgie
Vicaris Karel D'Huys

1. Toen Jezus in zijn uur gekomen was
om deze wereld te verlaten,
heeft Hij ten einde toe ons liefgehad.
De veelgeliefde Zoon van God de Vader
wordt een slaaf die onze voeten wast,
wordt een slaaf die onze voeten wast.

2. Toen Jezus naar zijn Vader toe zou gaan,
heeft Hij gebeden voor zijn vrienden.
Vader, bad Hij, bewaar hen in uw Naam,
mogen zij allen één zijn in de liefde,
dat zij doen wat Ik hun heb gedaan,
dat zij doen wat Ik hun heb gedaan.

3. Toen Jezus in de hof gekomen was,
heeft Hij in grote angst gebeden,
maar er was niemand die Hem antwoord gaf.
Een vriend heeft Hem verkocht en uitgeleverd
toen Hij in zijn uur gekomen was,
toen Hij in zijn uur gekomen was.

Voorganger (V):

Lieve medemensen, broeders en zusters, we gaan samen met Jezus de weg naar de Calvarieberg.

We ontmoeten mensen die Jezus zeer trouw waren: Maria, Veronica, de wenende vrouwen. Ze willen een steun zijn in deze laatste uren.

We komen iemand tegen die gedwongen werd Hem te helpen.

Er zijn ook de vele vijanden die roepen en tieren of ingehouden genieten van het ruwe schouwspel. Jezus zal hun in zijn grenzeloze liefde vergiffenis schenken.

Bidden we om de gezindheid die de Zijne was: ons eigen lijden samen met Hem dragen, troost en vergiffenis schenken en geloven dat Gods liefde altijd het laatste woord zal hebben.

EERSTE STATIE

Jezus wordt ter dood veroordeeld

V. Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

A. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

V.

Het klinkt ongelooflijk en toch is het waar:

een mens in wie geen enkele schuld wordt gevonden, wordt ter dood veroordeeld.

Hoe is het mogelijk dat de vrijspraak van de misdadiger Barabbas wordt geëist

in ruil voor de dood van een mens die doven liet horen,

blinden liet zien, lammen deed gaan en aan armen de blijde boodschap bracht?

Wij schudden niet-begrijpend het hoofd.

Maar dikwijls doen wij hetzelfde:

wij willen het goede in de andere niet zien

of wij leggen de goede bedoelingen van de anderen verkeerd uit,

trekken andermans eerlijkheid in twijfel of maken mensen gewoon verdacht.

Zó slecht kunnen mensen zijn.

Zó slecht zijn wij soms.

A.

Goede Jezus,

Gij hebt ons leren bidden 'Onze Vader'.

Wij zijn dus broers en zusters van elkaar en van U.

Geef ons een hart zo zacht als het uwe

opdat wij niemand veroordelen

en in de andere het goede leren zien. Amen.

V. God, wij bidden U om genade.

A. Blijf bij ons en verlos ons van het kwade.

Zang:

Op de melodie van ' Naast het kruis met wenend' ogen' (Stabat Mater)

ZJ 383

Jezus aan de mens gegeven

wordt door hen tot dood gedreven:

liefdegave niet aanvaard.

TWEEDE STATIE

Jezus neemt het kruis op zijn schouders

V. Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

A. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

V.

Dàt overkomt dus de Zoon van God.

Het kruis waaraan Hij zal sterven moet Hij ook zelf de berg opdragen.

Hij doet het, zwiingend, niet verbitterd maar wetend dat het aan mensen ten goede komt.

En heeft Hij zelf niet gezegd:

“Wie zijn kruis niet opneemt en Mij niet volgt, is Mij niet waardig”?

Ja maar, zeggen wij dan, waar heb ik dat verdiend?

Een kruis verdienen doe je niet, het staat er gewoon;

op alle wegen van het leven staan ze veelvuldig geplant.

Geen mens kan ze ontlopen.

Met het kruis leren leven, bespaart je veel pijn.

Mensen door het leven wijs geworden hebben ooit gezegd:

‘Niet klagen maar dragen en bidden om kracht’.

Zoals Jezus kunnen mensen in het lijden groot zijn.

A.

Goddelijke mens Jezus, Gij zijt het lijden niet uit de weg gegaan.

Gij hebt ons geleerd het lijden in het leven mee te dragen.

Ook dat was een deel van uw boodschap.

Leer ons niet kleinzielig zijn bij de kleine ongemakken van het leven.

En als zware pijn ons treft,

geef ons dan de kracht om er doorheen te leven. Amen.

V. God, wij bidden U om genade.

A. Blijf bij ons en verlos ons van het kwade.

Zang:

Spot en hoon en geselingen,

't kruis en veel vernederingen:

alles is de mens Hem waard.

DERDE STATIE

Jezus valt voor de eerste maal onder het kruis

V. Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

A. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

V.

Het kan een mens soms echt te veel worden.

Dat overkomt ook Jezus.

De spanning, de hitte, het heen en weer gesleur, de geseling, de bespottung en het gejouw van de mensen hebben Hem klein gekregen.

Mensen krijgen het klaar dat hun God tegen de grond gaat.

En dagelijks krijgen mensen het opnieuw klaar dat zij medemensen tegen de grond leggen.

Hun goede naam wordt door het slijk gehaald,
mensen worden letterlijk en figuurlijk voetje gelicht.

Mensen worden in de grond geboord.

Na-ijver, jaloezie, hebzucht en andere hatelijkheden werken mensen tegen de vlakke.

Want mensen hebben geleerd over lijken te gaan. Helaas.

A.

Onze Vader, die in de hemelen zijt,

Jezus leerde ons dat wij uw Naam moeten heiligen.

Maar uw Naam wordt niet geheiligd als wij elkaar de duivel aandoen.

Geef ons een hart, mild en zachtmoedig als dat van Jezus

opdat wij in elke mens Jezus kunnen herkennen

die mét ons over de wereld gaat.

Dan zullen wij de medemens ophemelen

en zal de hemel de aarde raken. Amen.

V. God, wij bidden U om genade.

A. Blijf bij ons en verlos ons van het kwade.

Zang:

Moe, bezwaard door mensenzonden

valt Hij krachteloos ten gronde,

maar Hij gaat ten einde toe.

VIERDE STATIE

Jezus ontmoet Zijn moeder

V. Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

A. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

V.

Zoveel woorden heeft Maria in haar hart bewaard,
zoveel vragen niet uitgesproken en helemaal alleen gedragen.

En wat doet zij daar in Jeruzalem, juist nu?

Zij doet wat alle moeders vóór haar hebben gedaan
en na haar zullen doen:

er zijn als kinderen het moeilijk hebben.

Vooraf dan er zijn.

Het zwijgzame mee-lijden van moeders
heeft miljoenen mensen doen uitstijgen boven zichzelf.

Nu lijdt een moeder mee met Jezus
en gaat met Hem de berg op.

Want zo zijn moeders: die gaan tot het uiterste.

A.

God onze Vader,

wij bidden U voor alle moeders ter wereld.

**Geef ons een dankbaar hart: dat wij hen altijd waarderen
en die waardering ook leren uitspreken in woord en gebaar
tot over de dood heen.**

Bewaar de moeders voor ons.

Anders kunnen wij niet meer weten hoe goed Gij voor ons zijt. Amen.

V. God, wij bidden U om genade.

A. Blijf bij ons en verlos ons van het kwade.

Zang:

Moeder langs de weg van 't lijden

blijft een beeld voor alle tijden:

voor de liefde nooit te moe.

VIJFDE STATIE

Simon van Cyrene helpt Jezus het kruis dragen

V. Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

A. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

V.

Een mens kan héél beroemd worden als het toeval een handje wil helpen.

Wie zou nog ooit van Simon van Cyrene gehoord hebben als hij niet heel toevallig het kruis van Jézus had gedragen?

En wij maar druk doen om op te vallen bij de mensen!

Zou het niet beter zijn, moesten wij elke dag

de doodgewone dingen op een buitengewone manier volbrengen?

We halen misschien geen krant of recordboek

maar het haalt heel zeker wat uit.

Een kruis helpen dragen zal dagelijks gebeuren:

een bemoedigend woord, een knipoog, een schouderklop, een blik van verstandhouding of het urenlang luisteren naar een verward verhaal.

Met die eenvoudige hulp halen mensen de top.

A.

God onze Vader,

wij bidden wel 'Uw Rijk kome'

en laten het dan gewoonlijk aan U over.

Geef ons het inzicht dat alleen wij dat Rijk waar maken met Uw hulp.

Maak ons gevoelig om de dagelijkse taak

met een groot hart te vervullen. Amen.

V. God, wij bidden U om genade.

A. Blijf bij ons en verlos ons van het kwade.

Zang:

Vraag je ooit 'wie is mijn naaste'?

Simon die zich huis-toe haastte:

medemens in grote smart.

ZESDE STATIE

Veronica droogt het aangezicht van Jezus af

V. Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

A. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

V.

Niet iedereen blijft nieuwsgierig of machteloos toekijken.

Er zijn mensen die op een eenvoudige manier wonderen doen.

Dat doet Veronica.

Een teder gebaar naar een lijdende God is alles wat een mens nog kan doen.

Het is niet veel maar het verlicht.

Het geeft moed te weten dat ook in de donkerste uren mensen met je begaan zijn.

Het gezicht van iemand die je geholpen hebt, vergeet je nooit meer.

Ook kleine dingen blijven mensen eeuwenlang bij.

Wij, mensen, geloven te weinig in de kracht van het kleine.

Waarom willen wij toch altijd maar opvallende dingen doen?

En als het zó eenvoudig kan zijn, waar wachten we dan op?

A.

Heer God,

zo dikwijls bidden wij 'Uw wil geschiede'.

En dan wachten wij tot het gebeurt.

**Maak ons duidelijk dat wij in de kleine gebaren van goede wil
doen gebeuren wat Gij verwacht.**

Want Gij wilt geen andere handen hebben dan de onze. Amen.

V. God, wij bidden U om genade.

A. Blijf bij ons en verlos ons van het kwade.

Zang:

Wie God in 't gelaat durft kijken

houdt een beeld dat nooit zal wijken

diep gegrift in mensenhart.

ZEVENDE STATIE

Jezus valt voor de tweede maal onder het kruis

V. Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

A. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

V.

De weg is zwaar. En lang.

Medeleven en gebaren van goedheid kunnen uitputting niet voorkomen.

Maar het ideaal houdt de wil overeind.

Liefde is in staat tot daden die in onze ogen onmenselijk lijken.

Liefde weet immers waar het op aankomt.

En zo gaat Jezus Zijn weg.

Want wie de hand aan de ploeg heeft geslagen, kijkt niet meer om.

Hoe dikwijls willen wij de weg terug?

Als het even moeilijk wordt, willen wij aan de kant gaan staan.

Een mens is toch maar een mens, zeggen wij.

A.

Heer onze God,

geef ons de moed en de kracht

om niet te vlug op te geven.

Want als ik naast de weg ga zitten,

komen de anderen naast mij zitten

en bereikt niemand het doel.

Maak ons sterk om dag na dag verder te doen

en de weg tot het einde te gaan. Amen.

V. God, wij bidden U om genade.

A. Blijf bij ons en verlos ons van het kwade.

Zang:

Waarom wil een God dit wagen,

zoveel lijden voor ons dragen:

liefde zijn tot in de dood?

ACHTSTE STATIE

Jezus troost de wenende vrouwen

V. Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

A. Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

V.

Je moet het maar doen: zelf op weg zijn naar een pijnlijke dood en nog de kracht hebben om mensen te troosten.

Er zijn veel erger dingen in het leven, zegt Hij.

Is het mogelijk dat er nog iets verschrikkelijker bestaat?

Het is veel erger als mensen niet zien hoe ze met hun ogen open

in hun eigen ongeluk lopen. Het is heel erg als mensen hun geluk

zoeken in de kermis van het leven terwijl het diepste geluk ligt in de stilte van hun eigen hart.

Voor mensen die weten waar het op aankomt, is het lijden lichter.

Het gebeurt ons toch ook dat wij naar een lijdende mens gaan om te troosten

maar dat de blijheid en het optimisme van de zieke

ons zelf opnieuw moed en kracht heeft gegeven.

Want mensen kunnen een beetje God zijn.

A.

Vader van alle mensen,

leer ons inzien waar het in het leven op aankomt.

Dat de blinkende broosheid van deze wereld

niet de overhand haalt op de vrede van het hart.

Dat wij niet in bekoring gebracht worden door valse schijn

maar haal ons door het kwaad naar het echte leven. Amen.

V. God, wij bidden U om genade.

A. Blijf bij ons en verlos ons van het kwade.

Zang:

't Geknakte riet zou Hij niet breken

't groene hout wordt dodenteken:

mensen wenen, diep in nood.

NEGENDE STATIE

Jezus valt voor de derde maal onder het kruis

V. Wij aanbidden U, Christus en wij loven U.

A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

V.

Wat mensen elkaar kunnen aandoen!

Hij die zo mooi kon vertellen over de velden en het land,
ligt met zijn gezicht in het stof.

Hij die zo mooi kon vertellen over mensen die goed waren voor elkaar,
wordt door mensen geslagen en vertrapt....

Zelfs dat kan zijn geloof niet breken.

Al wordt het kruis elk ogenblik zwaarder om dragen,
al wordt het lijdend strompelen tot een feest van leedvermaak,
Hij zal zijn weg gaan tot het einde. Omdat Hij van de mensen houdt.

Liefde kent geen grenzen.

De enige maat van de liefde is de mateloosheid.

En wij mensen maar berekenen.

Want veel te goed is half zot en de liefde moet van twee kanten komen ...

A.

Almachtige God,

Gij hebt mensen geroepen tot liefde.

Als ik mij aan anderen geef dan groeit er vreugde onder ons.

Dan wordt het leven de moeite waard.

Vergeef ons onze schuld als wij tekortkomen in de liefde.

Maak van mij een mens om lief te hebben.

**Want al spreek ik de taal van engelen en mensen,
zonder de liefde ben ik niets. Amen.**

V. God, wij bidden U om genade.

A. Blijf bij ons en verlos ons van het kwade.

Zang:

God vernederd, plat ter aarde
om de hoogste levenswaarde:
aan de mens gegeven-zijn.

TIENDE STATIE

Jezus wordt van Zijn kleren beroofd

V. Wij aanbidden U, Christus en wij loven U.

A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

V.

Ook dat moet er nog bij.

Naakt voor de mensen gaan staan

en moeten toezien hoe om de kleren wordt gedobbeld.

Is dat de mens, door God geschapen naar Zijn beeld en gelijkenis?

Het heeft er geen schijn meer van.

Hoe kan het toch allemaal zo uit de hand gelopen zijn?

Dat gebeurt als mensen veel, té veel, door de vingers zien,

als wij onze ogen sluiten, doen of onze neus bloedt,

als wij de andere kant opkijken en doen of er niets aan de hand is.

Dat komt ervan als mensen hun verantwoordelijkheid ontlopen.

A.

Heilige God,

leer ons altijd weer opnieuw doen wat moet gedaan worden.

Dat wij het onrecht niet goedpraten,

dat wij onrechtvaardigheid niet toelaten,

dat wij bedrog niet oogluikend laten gebeuren

en dat wij niet vluchten in de valse leer van 'iedereen doet het toch'.

Red ons, God, uit onze drogredenen tot redding van de wereld. Amen.

V. God, wij bidden U om genade.

A. Blijf bij ons en verlos ons van het kwade.

Zang:

't Naakte lot, niet om te keren,

dobbelspel om Jezus' kleren,

pijn verzacht door zure wijn.

ELFDE STATIE

Jezus wordt aan het kruis genageld

V. Wij aanbidden U, Christus en wij loven U.

A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

V.

De lijdensweg ten top gedreven.

Nagels gedreven in handen en voeten die niets anders deden dan mensen genezen en weldoende rondgaan.

Hij die nooit een mens vastspijkerde op zijn gebreken

wordt vastgespijkerd op de blindheid van verstokte mensen.

Hij die de Samaritaanse te drinken gaf en de verloren zoon feestelijk liet thuiskomen wordt machteloos buitenspel gezet.

Machteloos?

Het hart kan nog spreken, zal blijven spreken, de eeuwen door.

Want goedheid is sterker dan balken en nagels en menselijk gespot.

Wie mensen vastspijkt op hun gebreken of op een misstap, zet zichzelf vast in de liefdeloosheid.

A.

Algoede God,

help ons in de andere altijd het goede te zien.

Leer ons wat het is: begrip opbrengen voor een medemens.

Laat ons behoedzaam omgaan met de gevoelens van de anderen

en maak ons open en fijngevoelig voor de zwakke goede wil van zoveel mensen.

Amen.

V. God, wij bidden U om genade.

A. Blijf bij ons en verlos ons van het kwade.

Zang:

Handen, voeten vastgeslagen,

't kruis zal Jezus' lichaam dragen:

Liefdesmonument onthuld.

TWAALFDE STATIE

Jezus sterft aan het kruis

V. Wij aanbidden U, Christus en wij loven U.

A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

V.

Jezus verlost uit zijn lijden,

totaal gegeven aan de mensen en aan Zijn Vader.

Mensen, verlost uit hun waanbeeld om eindelijk te ontdekken:
deze was werkelijk de Zoon van God.

Hoe dikwijls nog moet aan mensen een dwaasheid gebeuren
opdat ze zouden inzien wat waarheid is?

Sterven voor een betere wereld, zó ver gaat de liefde.

Liefde gaat het verstand te boven:

liefde is een taal die men alleen met het hart kan voelen

liefde is totaal, zij kent geen grens,

liefde is het allerbeste in de mens,

liefde is een vuur dat brandend wordt verstaan,

liefde is Gods sleutelwoord voor ons bestaan.

A.

God, die onze Vader zijt,

geef ons liefde zonder maat en zonder berekening.

Leer ons sterven aan onszelf om anderen tot leven te brengen.

Leer ons alles los te laten om alleen U over te houden.

En laat ons altijd blijven dromen van een wereld

waar de liefde het laatste woord heeft. Amen.

V. God, wij bidden U om genade.

A. Blijf bij ons en verlos ons van het kwade.

Zang:

En het kruis omhoog geheven

wordt een nieuwe boom ten leven:

teken van Gods groot geduld.

DE TIENDE STATIE

Jezus wordt van het kruis afgenomen

V. Wij aanbidden U, Christus en wij loven U.

A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

V.

Als alle leed geleden is,
als alles is volbracht,
de laatste daad vergiffenis,
't verstand is uitgedacht,
dan wordt het lichaam afgenomen,
geen woord wordt er gezegd,
een mens van liefde omgekomen
in moeders handen neergelegd.

Er zweven geen juichende geboorte-engelen in de lucht, geen verbaasde herders komen de heuvel op en voor de 'wijzen' is een gevaarlijk mens opgeruimd.

Geen geboorte-stal-idylle

maar een volwassen, levenloos lichaam op de schoot van een moeder.

Scheurende pijn die niet uit te huilen is, want woorden blijven bewaard in haar hart.

A.

Vader, Uw Rijk kome.

Veel leed en pijn zal het kosten. Er is geen andere weg.

Als het moeilijk wordt, laat ons dan opkijken naar Maria die mét Jezus de weg tot het einde is gegaan.

Leer ons een beetje moeder worden voor elkaar

om elkaars leed te verstaan en het samen te dragen tot in de verrijzenis. Amen.

V. God, wij bidden U om genade.

A. Blijf bij ons en verlos ons van het kwade.

Zang:

Leven heeft zij Hem gegeven,

velen heeft Hij doen herleven.

Leven, dood op moeders schoot.

VEERTIENDE STATIE

Jezus wordt in het graf gelegd

V. Wij aanbidden U, Christus en wij loven U.

A. Omdat Gij door Uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

V.

Voor wie niet beter weet is dit het einde. Einde? Of wachttijd voor een nieuw begin?

Graan gaat in de aarde, wacht een koude winter lang en is, al vóór de winter uitgewinterd is, eer iemand het verwacht, door halfbevoren aarde heen gekiemd.

Leven door liefde gedragen, met liefde in de aarde gelegd,
is door geen mens of macht te stuiten.

Voorlopig zijn mensen nog bedroefd en blijven angstig samen of gaan terug naar Emmaüs:
dreigende verbittering, ontgoochelende herinnering, onwetend wachten op wat komen zal.

Dan komt een verheerlijkt lichaam, door geen dood meer vast te houden,
een Geest die door muren gaat en harten vervult,
een geloof dat uitgedragen wordt tot de uiteinden van de aarde,
een leven dat een eeuwig leven duurt.

A.

**Heer Jezus, wij verkondigen Uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.**

**Want van U is het koninkrijk en de kracht
en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.**

V. God, wij bidden U om genade.

A. Blijf bij ons en verlos ons van het kwade.

Zang:

Graan gaat in de koude aarde,
stil geborgen in Gods gaarde:
eens weer overvloed van brood.

IN IEDER MENSENLEVEN

Vroeg of laat stoot je met je kop tegen die ellendige dwarsbalk,
die je leven maakt tot een kruis.

Je wordt ziek!

Je hebt een accident!

Degene die je liefhebt, sterft!

Je carrière wordt gebroken! Je wordt bedrogen, in de steek
gelaten door je eigen man of vrouw! Men werkt je tegen!

Men ruïneert je! Je wordt vernederd, uitgestoten! Je kunt niet meer mee!

Je wordt oud!

Deze dwarsbalk kan alle vormen en afmetingen aannemen.

Hij kijkt niet naar je titels, je plaats, je naam, je aanzien,
de dikte van je portefeuille, je relaties en je succes bij de mensen!

Je bent gelukkig! Alles gaat goed... en plots... die verschrikkelijke dwarsbalk.

Hij kan je zoveel pijn doen dat je ontgoocheld, ontmoedigd en
ontredderd, dood zou willen zijn.

Het kruis is een realiteit in ieder mensenleven.

Maar steeds minder mensen zijn ertegen opgewassen.

Ze aanvaarden het niet meer en ze worden overspannen.

Velen gaan eraan ten onder.

Psychologen en psychiaters krijgen de handen overvol!

Je hebt geen keuze!

Je draagt je kruis ofwel zal het kruis je verpletteren!

Maar je kunt pas dragen, als je de zin en de functie van het kruis leert begrijpen.

Het kruis brengt je terug tot je waarheid, tot je juiste afmetingen
van arm, zwak, kwetsbaar, klein mensenkind.

Het kruis kan je bevrijden uit de materie, waarin je dreigt te stikken;
kan je los maken uit je middelmatigheid.

Het is als een antenne,

waarmee je een boodschap van God kunt opvangen.

Ze zal je niet verlossen van je lijden, maar ze zal je verlossen
van de zinloosheid en de nutteloosheid ervan!

Je kunt weer 'mens' worden en het gebeurt dat je alles heel
anders en veel beter ziet door ogen, die geweend hebben!

Phil. Bosmans

Uit: 'Menslief ik hou van je!', Lannoo, Tielt, 32° druk, 1978, p. 75.

1. Naam van Jezus die ten dode
op het hout geschreven zijt,
vreemde koning van de Joden
die ten spot gedreven zijt,
vorstelijk hebt Gij gestreden om de vrede
tot in alle eeuwigheid.

2. Zoon van God en Zoon van David,
priester zonder waardigheid
die ten dienste van de slaven
als een slaaf op aarde zijt,
aan de mens gelijk geworden, ja gestorven
voor ons aller zaligheid.

3. Alle leven moet zich buigen,
voor U buigen mettertijd,
al wat stem heeft zal getuigen
dat Gij Algebieder zijt.
God heeft U een naam gegeven hoogverheven
boven alle namen uit.

