

Colofon

ALGEMENE REDACTIE
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 40
redactie.kerkenleven@kerknet.be
secretariaat.kl@kerknet.be
www.kerkenleven.be

PUBLICITEIT

Trevi plus bvba
Meerlaan 9, 9620 Zottegem
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88
katrien.lannoo@treviplus.be
www.treviplus.be

DIENST PAROCHIEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen
03 210 08 30
dienst.parochiebladen@kerknet.be

ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen
uitsluitend via de parochie.

Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studiecencentrum Kerk en Media vzw

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Olivier Lins

Diocesane redactie Hasselt

Filip Ceulemans, 03 202 84 35,
filip.ceulemans@kerknet.be
Tony Dupont, 011 23 08 80,
tony.dupont@kerknet.be
Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt
011 23 08 80

ABONNEMENTEN +
LOKALE REDACTIE

Marc Buckinx, Luikersteenweg 86
Tel. 012 23 89 00 of 0474 40 80 21
marc.buckinx57@gmail.com

CONTACTPERSONEN:

* O.-L.-Vrouw-Geboorte (Basilië)

Rik Palmans Deken
Corverstraat 1; 012 23 14 17
Parochiesecretariaat
Stadhuisplein 8; 012 2382 57
pcolvtongeren@skynet.be

Openingsuren:

maandag en donderdag van 10 u. tot 12 u.

Paul Gielen Diaken

Kennedylaan 9; 0479 54 22 81
paul.gielen4@telenet.be

Marlies Blokken-Thys parochie-assistente

Merkenstraat 36; 0472440654
blokkenthys@skynet.be

* Sint Gillis

parochie-assistente

Vivianne Moulhu - Vossen

Sint-Truiderstraat 36; 0474 47 13 96
vivianne.vossen@pandora.be

* Sint Jozef

* Sint-Maternus

* Sint-Lutgart

Tony Hayen Pastoor

Donkelstraat 5 Lauw, 0475 62 61 34
tonyhayen@proximus.be

parochie-assistente

Marleen Vandenberg - Driessen

Molenstraat 17, 012 26 35 42
driessenmarleen@hotmail.com
parochiesecretariaat St.-Maternus
aan de linker achteringang van de kerk
(trap omhoog) 0468 27 90 69
Openingsuren: 2de en 4de zaterdag
van 17.45 u. tot 18.15 u

* Sint-Jan

Jean Rouffia - Lambrechts Diaken

Rutterweg 76, 012 23 67 90
jeanrouffia44@gmail.com

* Meewerkend Priester

Robert Bollen

Wijngaardstraat 16 bus 33
robert.bollen@proximus.be

Website:

www.dekenaattongeren.be



LITURGISCHE VIERINGEN

LITURGISCHE KALENDER

Zaterdag 2 november

Allerzielen

Zondag 3 november

H. Martinus de Porres

H. Hubertus

Maandag 4 november

H. Carolus Borromeo

Dinsdag 5 november

H. Odrada

Donderdag 7 november

H. Willibrordus

SINT-GILLIS

Zondag 3 november 08.30u.

Dhr. Cyril Jadoulle

Woensdag 6 november 18.00u.

Broederschap t.e.v. St.-Gillis

SINT-JOZEF

Zaterdag 2 november 17.00u.

Vijfde zeswekenmis voor Gustaaf

Follong

Voor Henri Daenen en Netje Philips

Voor Lieve Janssen

Donderdag 7 november 19.00u.

voor de overledenen van de parochie

SINT-JAN BAPTIST

Maandag 4 november 18.00u.

Overleden weldoeners OCMW

CLARISSENKAPEL

Alle dagen is er een misviering:

op ma-di-woe-do-vr om 9.00 u

op zaterdag om 17.00 u

op zondag om 10.00 u

SINT-MATERNUS

Zaterdag 2 november 19.00u.

Gebedsviering voor overledenen

In deze viering worden de kruisjes

overhandigd aan de familieleden.

SINT-LUTGART

Zaterdag 2 november 19.00u.

Gebedsdienst voor overledenen

In deze viering worden de kruisjes

overhandigd aan de familieleden

O.-L.-VROUW GEBOORTE

Zondag 3 november

10.00u.

Gestichte mis Ter ere van H.

Hubertus

Voor de levenden en overledenen van

de Families Boot en Verheijen

Dhr. Jef Janssen, kleine Thomas en

kleine Maxime

Jaarmis Dhr. Pierre Christiaens

11.30u.

Gestichte mis Familie Swerts -

Clenjans

18.00u.

Gestichte mis Dhr. Ambroos Thonon

en Mevr. Bertha Renotte

Gestichte mis Dhr. Laurent Neiss -

Delanoy en Familie

Dinsdag 5 november 18.00u.

Gestichte mis ter ere van Onze - Lieve

- Vrouw.

Woensdag 6 november 08.00u.

Gestichte mis Dhr. en Mevr. Thomas

- Hoex en zoon Roger

Donderdag 7 november 08.00u.

Gestichte mis ter ere van het H.

Sacrament

Vrijdag 8 november 18.00u.

Gestichte mis Fam. Abeels - Labhaye

Dhr. en Mevr. Hechtermans - Jacobs

en Familie, Mevr. Rita Nelissen

EENENDERTIGSTE ZONDAG JAAR C

2 en 3 november 2019

Eerste Lezing: Wijsheid 11, 22 - 12, 2: God is liefde en daarom is Hij ook steeds bereid tot vergeving.

Tweede lezing: 2 Tessalonicenzen 1, 11 - 2, 2: Moge God het ons geven te leven in geloof. Zo delen wij nu reeds in de heerlijkheid die Jezus ontvangen heeft.

Evangelie: Lucas 19, 1-10: De Mensenzoon is gekomen om te redden wat verloren was. De Heer Jezus wil vandaag ook bij ons te gast zijn.

Voor meer uitleg verwijzen we naar "Lezingen & Commentaar", achteraan.

Weekendmissen

PE Onze Lieve Vrouw Tongeren

Zaterdag 2 november, 1ste za.

17.00 uur: Parochiekerk St.-Jozef

Zondag 3 november, 1ste zo

08.30 uur: Parochiekerk St.-Gillis

10.00 uur, 11.30 uur en 18.00 uur: Basiliek

GODLY PLAY VORMING

DE GEMEENSCHAP VAN DE HEILIGEN

Hoe Heiligen vandaag nog kunnen inspireren...

Kerk Sint-Gillis Tongeren - zaterdag 19 oktober 2019 - dertien Godly Playvertellers uit Limburg - samen in de kring op de mat, net zoals de kinderen zitten tijdens vertellingen.

Iedereen zit klaar voor de nieuwe vorming "DE GEMEENSCHAP VAN DE HEILIGEN". In het midden van de kring, op de mat ligt de cirkel van het kerkelijk jaar met de 1 rode, 8 witte, 10 paarse en 33 groene stippen voor iedere zondag eentje, 52 in het totaal. Een heel kerkelijk jaar rond dat begint bij de Adventtijd en loopt verder via Kerstmis, Veertigdagentijd, Paastijd, Pinksteren en de gewone (groene) zondagen door het jaar tot terug bij de Adventtijd en zo kunnen we altijd opnieuw beginnen.

De gemeenschap van de heiligen, voor zaterdag 19 oktober zijn er twaalf in het totaal uitgekozen! Zes

mannen en zes vrouwen, eerlijk verdeeld, worden gescreend op hun levensweg en liefde tot en vanuit God tot de medemensen. Voor iedere maand een andere heilige die in de aandacht wordt gebracht, elk met zijn/haar specifiek symbool. In januari is er aandacht voor Thomas

van Aquino, in februari - hoe kan het anders- H. Valentijn, in maart: H. Patrick van Ierland... Wie zijn zij, waar komen zij vandaan, waar gaan ze naartoe, waar leiden ze ons naartoe?

Heiligen zijn van alle tijden: heel in het begin van het Christendom

zijn er al mensen die om hun zijn en hun daden heilige worden verklaard. Wanneer ze in de tijd op een tijdslijn worden geplaatst, leven zij in de tijd van bekende en wereldlijke medemensen zoals ontdekkingsreizigers, koningen, avonturiers, maanreizigers en zoveel anderen. Wat een boeiende beleving!

Na de lunch is het tijd voor het knutselmoment "do-it-yourself" en worden de plaatjes met heiligenafbeeldingen ingekleurd, de vlagjes van hun land uitgeknipt en geplakt aan de vlaggenstokjes. Bijna klaar om zelf aan de slag te gaan bij de Godly Playsamenkomsten met de kinderen en ook volwassenen in de toekomst.

Weeral een verrijking. Dit maakte van de regendag een warme, fantastische dag vol van nieuwe vertellingen en boeiende nieuwigheden en ervaringen die we konden delen. Hoe Heiligen vandaag nog kunnen inspireren...

Vivo

