

Beste ouders,

Wij hebben voor jullie een wegwijzer gemaakt bij de tocht die je met je kind zult gaan als voorbereiding op het sacrament van het vormsel.

Op 9 mei 2020 zal de bisschop of zijn vertegenwoordiger je kind de hand opleggen en zalven met chrisma om de kracht van de Heilige Geest te ontvangen om als moedige christen verder door het leven te gaan. Deze grote stap willen we samen voorbereiden. Samen, dit is met de ouders, de kandidaat-vormeling en de parochiegemeenschap.

We zijn er van overtuigd dat deze wegwijzer veel van je vragen rond het vormsel zal beantwoorden. Mocht dit niet zo zijn, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met de catechist van je kind.

Wij staan klaar om jullie te helpen waar nodig.

De catecheseploeg :

Pastoor-Deken Geert

Priester Herbert

De catechisten : Chris Cerpentier, Mariette Cottens, Heidi De Witte, Patrick Dieleman, Karen Van Goethem, Nora Van Renterghem, Ina Van Stevendaal.

Marnix Broes en Marie helpen mee de zang te begeleiden.

VOORAF

Om het sacrament van het vormsel te kunnen ontvangen moet men gedoopt zijn in de rooms-katholieke kerk en de rooms-katholieke godsdienstlessen volgen op school.

THUISCATECHESE

Elke kandidaat-vormeling maakt deel uit van een (kleine) groep, die aan één of meerdere catechist(en) is toevertrouwd. Dit groepje komt op regelmatige basis bijeen, behalve tijdens korte vakanties en eventuele schoolactiviteiten. Het kan ook op vast vooropgestelde dagen, naar gelang het de catechist(en) het beste past. De kinderen ontvangen een persoonlijke werkmap.

DOE-CATECHESE

Er zijn zeven (7) catechesemomenten voorzien met de **ganse groep**. De deelname daaraan is heel belangrijk !

(Startdag, Parochiale ontmoetingsdag, Quiznamiddag, Aswoensdag, Fakkeltocht, Sponsortocht ten voordele van Broederlijk delen.)

EUCHARISTIEVIERINGEN

Op zaterdag om 18 uur vieren wij eucharistie in de Sint-Antonius Abt kerk in Moerbeke. We nodigen alle kandidaat-vormelingen en hun gezin uit om wekelijks mee te vieren. **Het staat iedereen natuurlijk vrij om in een andere parochie de vieringen bij te wonen. Van de kandidaat vormeling vragen wij om minstens aan 10 vieringen deelnemen + de vier (4) themavieringen.**

KALENDER

datum	uur	activiteit	plaats
donderdag 26 september	19.30 - 21.00 u	Info- en inschrijfavond.	H. Hart kerk Kruisstraat
zaterdag 5 oktober	13.20 - 19.00 u	Startdag met aansluitend startviering.	S.A.A. Kerk Moerbeke
oktober		start thuiscatechese	
zaterdag 16 november	12.10 - 17.00 u	Ontmoetingsdag voor alle vormelingen van de parochie Lokeren-Moerbeke.	Sint-Lodewijkscollege Lokeren
zaterdag 14 december	10.45 - 19.00 u	Film, quiznamiddag met aansluitend Adventsviering/Naamopgave.	Parochiecentrum Kerk
2020			
Vrijdag 24 januari	19.00 – 21.00u	Fakkeltocht.	H. Hart kerk Kruisstraat
zaterdag 1 februari	17.00 - 19.00 u	Gezinsviering , samen met eerste communicantjes en kindjes die het afgelopen jaar gedoopt werden.	Kerk S.A.A.
woensdag 26 februari	9.00 - 10.30 u	Samen met de Vormelingen van Eksaarde vieren we Aswoensdag.	Kerk S.A.A.
Zondag 8 maart	10.00 - 11.00u	Eerste zangrepetitie voor liederen vormselviering. Aansluitend kerkbezoek "achter de schermen" groepen Chris, Patrick en Koewacht.	Kerk S.A.A.
Zondag 22 maart	10.00 - 11.00 u	Tweede zangrepetitie.	Kerk S.A.A.
Zaterdag 28 maart	13.00 - 16.00 u	Sponsortocht ten voordele van Broederlijk Delen. Aansluitend Kruisjesoplegging in de eucharistieviering.	Heidebos VBS De Palster Kerk S.A.A.
Zaterdag 4 april	14.00 - 21.30 u	Vormelingendag (ter vervanging van Bavodag)	Diverse locaties in Sint-Niklaas
Zondag 19 april	10.00 - 11.00 u	Derde zangrepetitie.	Kerk S.A.A.
Maandag 4 mei	16.00 - 17.15 u	repetitie vormsel.	Kerk S.A.A.
Dinsdag 5 mei	16.00 - 17.30 u	repetitie vormsel.	Kerk S.A.A.
Donderdag 7 mei	16.00 - 17.45 u	algemene repetitie vormsel.	Kerk S.A.A.
Zaterdag 9 mei	18.00 u	VORMSEL.	Kerk S.A.A.

VORMSELPAS

Elke kandidaat-vormeling ontvangt bij de startactiviteit een persoonlijk “vormselpas”. De kinderen bevestigen daarop een pasfoto die ze meebrengen naar de startactiviteit.

Na een bijgewoonde activiteit/viering biedt de kandidaat-vormeling zich aan bij een catechist om de kaart te laten “knippen”, of indien de vormeling ergens anders een eucharistieviering bijwoont, graag een “teken van deelname” (een knipje, een sticker, een handtekening) op de kaart vragen.

Wie een ernstige reden heeft om de belangrijke groepsactiviteiten of andere catecheseactiviteiten niet mee te doen (vb ziekte) laat dit op **VOORHAND** weten, wij houden immers aanwezigheidslijsten bij van alle activiteiten, om zo een zicht te krijgen op de deelnames).

Z3	Start 05/10/2019 T1	E1	E2	E3	E4	E5	E6
Z2	<p style="text-align: center;"><i>Eucharistievieringen in de parochie Lokeren-Moerbeke</i></p> <p style="text-align: right;"><u>Zaterdag</u> 18.00 uur : Sint-Antonius Abt te Moerbeke O.L.V. Kopkapel (Lokeren) H. Kruiskerk Stekene</p> <p style="text-align: right;"><u>Zondag</u> 9.00 uur : O.L.V. Hemelvaart Eksaarde H. Hart Heiende</p> <p style="text-align: right;">10.30 uur : Sint-Anna Heirbrug (Lokeren) 11.00 uur : Sint – Laurentius (Lokeren)</p>						E7
Z1							E8
Sponsortocht Kruisjesmis T4							E9
Vormelingendag Sint-Niklaas 04/04/2020	Aswoensdag 26/02/2020	Gezinsviering 01/02/2020 T3	Adventsviering Naamopgave 14/12/2019 T2	Ontmoetings dag Lokeren 16/11/2019	E12	E11	E10

Informatie bij doe-catechese

Start catechese.



We starten **op zaterdag 5 oktober vanaf 13.20 uur.**

Plaats : S.A.A. kerk, Bevrijdersstraat 8, 9180 Moerbeke-Waas

De kinderen worden in hun catechesegroepje ingedeeld zodat de spelnamiddag kan van start gaan rond 13.30 uur.

Rond 16.30 uur lassen we een rustpauze in met een koek en een drankje (daar zorgen de catechisten voor !), om vanaf 16.45 uur volop te kunnen oefenen voor de zang.

Vanaf dan zijn ook de ouders welkom om mee de liederen aan te leren voor de viering van 18.00 uur.

Om 18 uur zijn alle ouders en de andere gezinsleden van harte welkom in de **STARTVIERING.**

De kandidaat-vormeling overhandigt een pasfoto aan de catechist en ontvangt zijn persoonlijk 'vormselpas'.

Einde van de namiddag na de startviering in de kerk.

Parochiale ontmoetingsdag in Lokeren.

Op **zaterdag 16 november 2019** komen we met alle +/- 250 kandidaat-vormelingen van de parochie Lokeren-Moerbeke samen voor een hele namiddag verhalen, spel, zang en ontmoeting.

We nodigen de vormelingen uit naar

'Goeie grond'

een namiddag met

Jezus, een wonderlijke verhalenverteller

Wij vertrekken op de markt met de auto om **12.10 uur**. Wij worden in Lokeren verwacht **vanaf 13 u in het Sint-Lodewijkscollege te Lokeren**. De ingang is **langs de Luikstraat 49** (schuin tegenover de vroegere Paterskerk). De speelplaats is niet toegankelijk voor auto's.

Het programma start om 13.15 u. en **eindigt om 17 u.**

Ouders komen hun zoon of dochter **afhalen op de speelplaats**. Er zal een aanduiding zijn per parochie waar je je kind kan afhalen.

Mogen wij op enkele ouders rekenen voor het vervoer naar en van Lokeren ?

Wij zorgen voor een drankje en een tussendoortje. Het enige wat je dient mee te brengen is **een balpen**.

We hopen dat iedereen erbij zal zijn. Indien uw kind om één of andere reden toch niet aanwezig kan zijn, gelieve dan de catechist(e) daarvan op de hoogte te brengen .

Filmvoorstelling, Quiznamiddag en adventsviering met NAAMOPGAVE



Zaterdag 14 december vanaf 11.00 uur.

Plaats: De Kring (achter het parochiecentrum).

Een film over het leven van Jezus, daar starten we mee ! Na de film verorberen we onze meegebrachte picknick. De catechese trakteert met een drankje !

Na de "bokes" gaan we de kennis van onze kandidaat-vormelingen even testen . Het belooft een spannende, leerrijke, maar vooral toffe quiznamiddag te worden.

Enkele mama's en/of papa's zullen ondertussen voor ons wafels bakken....

Om 16.45 uur leren we opnieuw de liederen aan voor de Adventsviering in de kerk. Mama's en papa's, we rekenen op jullie aanwezigheid om ons vocaal te steunen !

Natuurlijk zijn weer alle gezinnen om 18.00 uur mee uitgenodigd voor deze sfeervolle viering waarin de kinderen hun naam zullen opgeven en bevestigen dat ze willen gevormd worden.

Vrijdag 24 januari 2020.(19.00 u tot 21.00 u) H.Hart kerk Kruisstraat

Wij houden het vuur "brandend". Het vuur van roeping, liefde, kracht, begeestering...

Daarom houden we een **Fakkeltocht**.



(een fotootje van vorig jaar)

We vertrekken om 19 uur stipt aan de Heilig Hart kerk Kruisstraat en zijn terug rond 21 uur.
Dat verdient een warme tas chocomelk !

Gezinsviering met kinderzegen.
Zaterdag 1 februari 2020 om 18 uur.
Sint-Antonius Abt kerk Moerbeke



Alle gezinnen die het afgelopen jaar hun kindje lieten dopen, de kandidaat-eerste communicantjes, de kandidaat-vormelingen, en alle kinderen, groot en klein, worden hierop uitgenodigd.
Plaats : kerk Sint Antonius Abt in Moerbeke. De viering begint om 18 uur.

Kandidaat-vormelingen worden in de kerk verwacht om 17 uur om de viering voor te bereiden.

Na de viering is er tijd voor ontmoeting en een gezellige babbel bij een glaasje achteraan in de kerk.

Woensdag 26 februari om 9.30 uur in de Sint-Antonius Abt kerk Moerbeke



Alle vormelingen van Moerbeke en Eksaarde worden verwacht in deze gebedsviering met oplegging van het askruisje ! Ook ouders zijn van harte welkom !



SPONSORTOCHT

Op **zaterdag 28 maart 2020 om 13.30 uur** gaan wij op sponsortocht ten voordele van Broederlijk delen.

De kinderen gaan sponsoren zoeken, dit wil zeggen : mensen zoeken die hen financieel willen steunen. Het opgehaalde bedrag gaat integraal naar Broederlijk Delen !

Meer info volgt.

Na de tocht worden de kinderen getrakteerd op.....

Vanaf 16.45 uur beginnen we aan de zangvoorbereiding in de kerk!

Om 18 uur vat de viering aan met de **KRUISJESOPLEGGING.**

De kandidaat-vormelingen krijgen hun kruisje dat ze zullen dragen bij hun vormsel.

Mogen we vragen aan ouders, andere gezinsleden, maar vooral ook aan de dooppeters en dooppeters om aanwezig te zijn in deze viering ?



(Sponsortocht : een fotootje van vorig jaar...)

Zangmomenten en kerkbezoek.



We willen goed voorbereid zijn op ons vormsel, maar ook op de viering die daar mee samengaat.
Wat is er mooier en stemmiger dan samen zingen ?
Daarom geven wij op volgende zondagen zangrepetities :

Zondag : 8 maart 2020 van 10 tot 11 uur in de kerk. **Aansluitend kerkbezoek groep Patrick, Chris en Koewacht.**

Zondag : 22 maart 2020 van 10 tot 11 uur in de kerk.

Zondag : 19 april 2020 van 10 tot 11 uur in de kerk.

De kinderen worden gevraagd ZEKER DE EERSTE REPETITIE aanwezig te zijn.

Ook ouders kunnen deze zangmomenten bijwonen !

Aansluitend krijgen de kinderen (per groep) een **RONDLEIDING IN DE KERK**. We staan even stil bij wat er in het kerkgebouw te zien en te beleven is. We bezichtigen plekje's en voorwerpen die een andere kerkganger niet te zien krijgt ! Super cool dus !

De groepen van Heidi, Mariette en Nora hebben op een woensdag kerkbezoek (wordt tijdig meegedeeld !)

VORMSELVOORBEREIDINGEN

Maandag 4 mei : vanaf 16 uur tot 17.15 uur in de kerk.

Dinsdag 5 mei : vanaf 16 uur tot 17.30 uur in de kerk.

Donderdag 7 mei : ALGEMENE REPETITIE vanaf 16 uur tot 17.45 uur in de kerk.

Het is NOODZAKELIJK dat de kinderen deze repetities bijwonen.

ZATERDAG 9 mei om 18 uur VORMSELVIERING.

De kinderen worden verwacht in de school voor volwassen onderwijs, Bevrijdersstraat 4 (naast de kerk) vanaf 17.30 uur (dan gaan ook de kerkdeuren open). **Ten laatste om 17.45 uur aanwezig !**

Ouders hebben voorbehouden plaatsen (op naam) links en rechts in de kerk. De doopmeesters en dooppeters hebben voorbehouden (genummerde) plaatsen in het midden achter de vormelingen.

Verdere info volgt.

Verlofbriefje ouders

Wie recht heeft op een verlofdag n.a.v. de vormselviering kan hiervoor een schriftelijk bewijs krijgen.

De verlofbriefjes worden uitgedeeld na de repetitie maandag 4 mei. Nadien zijn ze verkrijgbaar bij

Nora Van Renterghem, Plaisantstraat 10, tel. 09/346 91 56 of 0473 467 469.

En daarna ?



Ben je tussen 12 en 18 jaar? Word je graag uitgedaagd? Zijn vriendschap, ambiance, ontmoeting, stilte, zingeving, gezelligheid, God, op verhaal komen... woorden die je belangrijk vindt?

Dan is Jokri misschien iets voor jou! Trek je schoenen aan en ga mee op weg. Elke stap brengt je dichterbij wat Jokri voor jou en andere jongeren wil zijn.

Jokri is een plaats waar **ontmoeting** belangrijk is. Jokri is een gezellige plaats waar je kan thuiskomen. Elkaar ontmoeten vraagt een luisterend oor en een grote openheid voor de andere. Jokri is op de grens durven staan tussen ik en de andere, tussen mijn leefwereld en die van de andere, tussen mijn cultuur en het vreemde. In Jokri durven jongeren met elkaar eerlijk een dialoog aangaan. De ander heeft immers heel wat te vertellen.

Durf je loslaten waar je zo aan vasthangt, om écht te ontmoeten: je computer, je knusse kamer, je GSM, je lievelingsmuziek? Jokri daagt jou en andere jongeren uit.

Verwondering

Onderweg ontmoet je mensen en dingen en kom je in onverwachte situaties terecht. Een open blik doet verwonderd staan en verwondering doet uitkijken naar nieuwe dingen. Heb je dat ook gezien: die zonsongang, die verliefde blik, die knipoog, dat stralend gezicht?

Engagement

Wie zich laat raken, wie verwonderd is, leert aandacht te geven aan de zwakke en kwetsbare mens dichtbij en veraf. In Jokri krijgt iedereen een plaats, ook als je het moeilijk hebt, ook als je **anders bent**. In Jokri is er daarom ruimte voor **solidariteit**. In Jokri willen we mensen ontmoeten, dichtbij en veraf, naar het voorbeeld van Jezus.

Verbondenheid

In Jokri vorm je samen met andere jongeren een hechte groep, een echte vriendengroep. Vriendschap bindt jullie aan elkaar. Verbondenheid, da's respect voor elkaars anders zijn, water in de wijn kunnen doen, maar zelf ook voelen dat je mag zijn wie je bent. In Jokri kan je in vriendschap en vertrouwen met elkaar delen wat diep in jou leeft, wat op je maag ligt, wat je bezighoudt, waarnaar je op zoek bent. Plezier, gesprek en spel doen de verbondenheid groeien.

Wie denkt dat Jokri een 'saaie' boel is, heeft het mis. Lachen, spelen, vreugde zijn vaste ingrediënten. Samen **plezier** maken maakt van Jokri een toffe groep. Bij Jokri voel je je goed in je vel en dat is nodig om af en toe wat 'dieper' te gaan.

Geloof

In Jokri gaan jongeren niet zomaar op stap. Er is iemand die je in beweging zet, die je wil ontmoeten: God zelf. Jokri doet je de vraag stellen of Jezus Christus een antwoord kan bieden op levensvragen. Daarom komt geloof aanbod in gesprek, gebed, uitwisseling, getuigenissen, inzet, liturgie én ook in het spel. De **Bijbel** is onze leidraad. Via verhalen uit de Schrift gaan we met Jezus op pad.

Lijst Catecheseteam :

Pastoor-deken : Geert Catryse, Kerkplein 4, 9160 Lokeren

Tel. 09/348 17 85

Diaken Chris Geerts, parochiaal coördinator, Nijverheidsstraat 6A, 9160 Lokeren

Tel. 09/348 41 51 GSM 0497 41 35 07

Chris Cerpentier, Oostvaart 75, 9180 Moerbeke-Waas

Tel. 09/346 89 70

Mariette Cottens , Dorpvaart 16, 9180 Moerbeke-Waas

Tel. 09/346 97 89

Heidi De Witte, Vossel 10, 9180 Moerbeke-Waas

Tel. 0494/17 49 32

Nora Van Renterghem, Plaisantstraat 10, 9180 Moerbeke-Waas

Tel. 09/346 91 56

Patrick Dieleman, Groenstraat 27/A, 9180 Moerbeke-Waas

Tel. 09/346 62 43

Groep Koewacht

Karen Van Goethem : 0472/55 02 81

Ina Van Stevendaal : 0031 627 52 04 65

Helpen met muziekbegeleiding :

Marnix Broes, Marie Maes

Bewaar deze brochure, ze bevat belangrijke informatie !