

## samen uitkijken

Ons christelijk geloof  
is heel bijzonder.

In geen enkele andere godsdienst  
wordt God mens.  
God is in Jezus  
echt mens geworden.

We konden Hem raken,  
Hem horen,  
Hem zien!

En die Jezus  
komt ook nu aanwezig  
in elke mens.

Elke mens is gemaakt  
naar het beeld  
en de gelijkenis  
van God zelf!

Met kerstdag vieren wij  
dat Jezus ook nu  
midden onder ons leeft:  
in elke mens,  
in het Woord van de Bijbel,  
in onze liefde voor medemensen...

Vier weken lang  
maken we alles klaar:  
van buiten  
en van binnen in ons hart.

Advent is de tijd  
van de vragende mens.  
Wie vraagt en zoekt naar de Heer,  
getuigt van een echte adventsgeest.  
Die behoedt ons ervoor  
in te dommelen  
en vrede te nemen met schijnwaarheden.

**Samen kijken we vol spanning uit**  
naar de menswording van God  
in ons  
en door ons  
en met ons!

## samen uitkijken naar 'een teken ons gegeven'

4<sup>de</sup> zondag advent  
Jesaja 7,10-14

*uit de profeet Jesaja*

Het gebeurde in een tijd  
dat het heel slecht ging.  
Het land dreigde  
onder de voet te worden gelopen  
door brutale veroveraars.

Koning Achaz was bang  
en ten einde raad.

Toen werd de profeet Jesaja  
naar hem toe gezonden  
met de boodschap:

"Blijf kalm en wees niet bang!  
Waar je voor vreest zal niet gebeuren".

Maar de koning geloofde de profeet niet.

Daarop zei Jesaja:  
"Vraag dan een teken  
– wat dan ook –  
als bewijs dat God zijn woord houdt.

De koning zei:  
"Ik doe zoiets niet.  
Ik mag de Heer niet uitdagen".

Daarop zei de profeet:  
"Luister eens goed, mijn volk,  
de Heer geeft u ongevraagd een teken:  
zie een jonge vrouw is in verwachting  
ze zal een zoon ter wereld brengen,  
en ze zal hem noemen 'Immanuël'  
wat betekent 'God-met-ons'".

### gebed voor de jongerensynode in het bisdom Brugge

Heer God, Gij wijkt nooit van onze zijde en Gij gaat altijd met ons mee.  
Open onze ogen voor uw zorgzame aanwezigheid bij jongen mensen,  
vooral bij hen die lijden en verdriet hebben.  
Maak ons aandachtig voor wat jongeren ter harte gaat,  
voor hun dromen en wensen, voor hun noden en angsten.  
Laat ons ontdekken waar het op aankomt  
in de wereld van scholen of jeugdbewegingen, in jongerengroepen of parochies.  
Laat ons samen de weg gaan van vernieuwing en verdieping  
en beziel ons met de Geest van Jezus, uw Zoon en onze Heer.

Amen.

bisschop L. Aerts

**HANDEN VOL HOOP**

## samen (uit)kijken naar het Kerstkind

'Ooit,' keek ik naar de allerslimste mens ter wereld. Aan één van de drie panelleden werd gevraagd: "Welke zijn de vier meest gestelde vragen als een kind geboren wordt". Twee werden er geraden. Ten eerste: "Is het een jongen of een meisje"? Ten tweede: "Heeft het kindje alles"? Twee antwoorden moesten door de quizmaster worden gegeven: hoe komt het dat het kindje zo blauw is? En, ademt het kindje zelf...?

Over Gods geslacht hoeven we het hier niet te hebben. Hij is alle-man; elke-vrouw. Of Hij alles bezit is niet de kernvraag. Bezitten was zijn ding niet, geven en delen des te meer!

Maar over wat niet werd geraden! Kunnen we het daar even over hebben? "'Dat blauw zijn is doodnormaal", is altijd het geruststellende antwoord van elke vroedman/vroedvrouw. Dat trekt vrij snel weg. Maar figuurlijk is het Jezuskind op vandaag nog zo vaak blauw... En het lijkt niet zo vlug 'weg te trekken'. Blauw van de koude, de schulden, de armoede, de werkloosheid, de...

Tegen de koude wikkelden Jozef en Maria hun kind direct na de geboorte in doeken. Aan ons om het levensverhaal van dat kind uit de doeken te doen! Daarom wens ik dat God doorheen ons mag ademen.

Zijn adem in ons, opdat wij zijn levensverhaal ademen, zijn én doen. Zoals een boer dat kent: de warme 'asem' van de beesten in de stal. Kerst is wachten op de eerste adem! Ademt God al een beetje door jou? Zeg je nu stilletjes 'ja' in jezelf? Dan zeg ik heel graag luidop tegen jou en velen die met ons God ademen: Zalig Kerstmis!

*De Heiligheid van Kerstmis.*

*Kerstmis is alleen maar heilig  
als je in stilte tot de kribbe komt,  
om je heiligheid te aanschouwen  
die voor jou zichtbaar werd gemaakt.  
Je geschenken zijn niets anders dan je open handen  
die gezuiverd zijn van hebberigheid.  
Niets anders dat je voor de nieuw geborene neerlegt  
dan je twijfels en je angsten,  
je bleke illusies en je zieke trots,  
je verborgen venijn en je kleinzielige liefde,  
je magere schatten en gebrek aan vertrouwen,  
in alle geschenken die God jou gaf.  
Hier op het altaar, leg ze allen opzij  
om de poort tot de Hemel zich wijd te laten openen  
en de engelen te horen zingen van vrede op aarde,  
want Kerst is de tijd van je wedergeboorte.  
uit: 'The Gifts Of God', Helen Schucman*

De vreemden in de kerststal  
waren 'rijken'  
die bij 'armen' kwamen.

Ze hebben elkaar gevonden  
omdat ze wisten  
dat het om het kind gaat.  
In zo'n multiculturele,  
multireligieuze samenleving  
wordt er heel veel mogelijk.  
abt Ulrich Geniets

**HANDEN VOL HOOP**

katholiek onderwijs regio West-Vlaanderen – december 2019, week 18

Donker in onze dagen, donker in onze nachten.  
De weg van ons leven,  
gehuld in duister van niet weten en niet kunnen.  
Waarheen?  
Waarvoor?  
Waarom?

Het vragen houdt niet op,  
de wereld lijkt verdwaald  
en onze dromen lijken we kwijt,  
de dromen van die mens,  
de dromen van dat licht  
waar wij zo naar uitzien.

Maar nog steeds blijven mensen bij elkaar  
om elkaar aan te sporen  
niet in het donker te blijven.

Goede God,  
die ons de ogen opent  
voor wat er in de wereld gebeurt,  
U die ons hart sneller doet kloppen  
als mensen om hulp vragen  
of zich gekleineerd voelen.  
Wees in ons:  
Kracht en Hoop,  
Uithoudingsvermogen en Liefde  
om aan te pakken wat U ons te doen geeft  
voor iedere mens op onze weg.  
Zo bidden wij in naam van Jezus,  
die wij verwachten en naar wie wij uitkijken.  
Amen.  
Peter Korver

Herodes werd geïnformeerd door engelen.  
"Vrees niet - ik verkondig u...", spraken ze.

Het is de vraag:  
wie zijn die engelen voor ons vandaag?  
Wie zijn die engelen (van mensen)  
die goede/blijde boodschappen brengen?

Vrees niet!  
Geloof in de toekomst – ondanks.  
Geloof in het nu.  
Want 'jongeren zijn het nu van God'.  
Wees mensen van de hoop.  
Laat de hoop u blij maken.

Zulke mensen mogen ontmoeten  
is altijd een vreugdevolle ervaring.  
Ze zijn een geschenk uit de hemel.  
Een zegen uit de hemel.

Hoop doet leven.  
Dat wij die hoop in ons dragen.  
Zelf méér zulke mensen te worden  
en zulke mensen te mogen ontmoeten.