



Gisteren
is geschiedenis,
morgen
is mysterie,
vandaag
is geschenk

**de hoop herbergen
=
niet met lege handen komen...**

Nee, het was niet met lege handen
dat de wijzen uit het Oosten in Bethlehem kwamen.
Koninklijke geschenken hadden zij meegenomen,
voor de nieuwe koning.

Goud. Glanzend metaal, waarin de zon lijkt te schijnen,
de hoop die uitstraalt en een hele wereld verlicht.
Goud dat nooit roest,
zoals de hoop nooit ophoudt verder te hopen,
verder uit te stralen.

**Bidden wij dat wij zoals de wijzen
onze hoop altijd met ons meedragen
om die als een geschenk uit te delen
aan al wie op onze weg komt
maar vooral aan diegenen
die de hoop onderweg ergens zijn kwijt geraakt.**

Niet alleen met koninklijk goud kwamen de wijzen uit het Oosten.
Ook wierook gaven zij ten geschenke aan het koningskind.

Wierook: de geur van de Heilige Geest, de geur van de hoop.
De hoop die tastbaar en voelbaar aanwezig kan komen
door een hand op de schouder, een hand in een andere hand,
een hand die een traan wegveegt, een hoopvolle hand.

**Bidden wij dat wij zoals de wijzen
met onze handen
hoop zichtbaar, voelbaar tastbaar maken
in onze wereld van vandaag.**

De wijzen uit het Oosten namen nog een geschenk mee.
Naast goud en wierook was er ook de mirre.

Mirre, waarmee feestgangers zich zalfden voor een feest,
waarmee de bruid werd gezalfd op haar trouwdag,
waarmee een prins werd tot koning gezalfd,
waarmee de doden worden gezalfd,
waarmee ook kinderen worden gezalfd.

Zalven als hoopvol teken dat het je goed mag gaan
en dat je mag leven en werken onder Gods Zegen.

**Bidden wij dat wij zoals de wijzen dit hoopvol teken
van mensen zegenen en zalven blijven doorgeven
aan elkaar, aan elk kind, aan elke jongere
om verder te gaan vol van hoop.**

naar Thomas a Kempis

**Voor 2020 een Gelukkig Nieuwjaar.
Wat kan dit allemaal inhouden?**

geborgenheid

bij lieve mensen
waar je echt kan thuis komen
met je verhaal van zoeken en vinden
van twijfel en zekerheid

eerlijkheid

om te zien wat echt belangrijk is
in je leven en samenleven
en om te zeggen en uit te spreken
wat je diepste nood is

liefde

die je ruimte geeft
je raakt in je diepste zijn
en je laat vermoeden
dat er méér is in het leven

uitdagingen

die je uitnodigen
om stappen te zetten
en lang gekoesterde dromen
waar te maken

kracht

om op weg te gaan in je leven
en vol te houden
om stap voor stap
harmonie en vrede te beleven

kansen

om je dromen waar te maken
die je echt doen groeien als mens
en die je ruimte geven
om voluit te leven

intuïtie

om aan te voelen
welke stappen in je leven
je dichterbij jezelf
en bij anderen brengen

geluk

dat je doet proeven
van het leven en het samenleven
van tederheid en echt nabij zijn
je verzoent met wat moeilijk is

nieuwe mogelijkheden

van samenzijn en geborgenheid
waar woorden en gebaren
van bevestiging en aanmoediging
een aanzet zijn om op weg te gaan

inzicht

bij soms moeilijke
en pijnlijke ervaringen
waardoor de vragen van het leven
een (voorlopig) antwoord vinden

energie

om te blijven geloven in je levensweg
en te investeren in het leven
in jezelf en in mensen om je heen
en te delen van je levenskracht

uitzicht

op momenten dat het duister is
en de horizon ver weg
dat je mag zien
waar nieuwe mogelijkheden zijn

warmte

op momenten dat het koud is
eenzaamheid pijn doet
dat je dan lieve mensen
nabij mag weten

jolijt en vreugde

om wat deugd doet in het leven
om het leven te vieren
en te weten
ik mag genieten van het leven

aandacht

voor de kleine dingen van het leven
voor de soms onuitgesproken tekens
van bevestiging en aanmoediging
de momenten van samenhang

avontuur

dat je wakker maakt
voor nieuwe uitdagingen
en open doet staan
voor wat zomaar gebeurt

ruimte

om op adem te komen
als het weer eens zo druk of moeilijk is
om de verbondenheid te voelen
met alles wat leeft