



Mensen maken zich zo druk
om wat ze eten tussen kerst en nieuwjaar,
maar waar ze zich werkelijk
druk om zouden moeten maken
is wat ze eten tussen nieuwjaar en kerst.

Als je eenzaam bent,
wens ik je verbondenheid.

Als je je down voelt,
wens ik je de nodige energie.

Als je bezorgd bent,
wens ik je inzicht.

Als je verdrietig bent,
wens ik je hoop.

Als je gelukkig bent,
deel ervan, wees gul.

Als je succesvol bent,
deel ervan van harte.

Als je voldoende hebt,
deel met anderen.

Als je draagkracht hebt,
sta er voor je medemens.

Moge er in de wereld
meer solidariteit zijn,
er is al genoeg
'wij' tegen 'zij'.

Moge er in de samenleving
meer vertrouwen zijn,
er wordt al genoeg
naar 'zwarte schapen' gezocht.

Moge er meer
verdraagzaamheid zijn,
we bouwen beter
bruggen dan muren.

Moge er meer
rechtvaardigheid zijn,
en al gehoord
van dat ouderwetse woord:
'barmhartigheid'?

Moge in jouw leven
iets van deze wensen
bewaardheid worden
natuurlijk die goede gezondheid
en hoopvolle vrede
en vreugdevolle liefde.
Meer moet dat niet zijn,
maar ook niet minder.

Herman Van Holsbeeck

perfectie

Perfectie het grote woord in alles wat men op vandaag wil bereiken. Alles moet perfect zijn. Het is de norm waarop je wordt beoordeeld. Als je de perfectie haalt, ga je een bank vooruit. Als je de perfectie niet haalt, val je naar beneden. Goed en wel; het moet perfect zijn maar... hoever gaan we daarin? Waar zit de eigenheid dan? Waar zitten de groeikansen dan? Waar zit het aanvaarden van het hoogst mogelijke dan? Het mens-zijn en menselijk handelen laten leiden door de perfectie veroorzaakt heel wat menselijk lijden. Het ondermijnt het belang van eigenwaarde en laat zich domineren door een wetmatig iets. De mens verliest zijn waarde en wordt een getal, een maat een norm. Voor iedereen gelijk zegt de perfectie, maar niet iedereen start met dezelfde kansen, het zelfde potentieel, dezelfde droom. Die vele verschillen geven de mensheid de kans om vernieuwend te zijn, te ontdekken, te creëren en zelfs te scheppen. Laat de perfectie minder domineren, ze mag inspireren maar moet onze eigen dromen en mogelijkheden de volle kans geven. Ze moet het mindere evenveel kans geven en de mens het geluksgevoel laten beleven dat hij er hoe dan ook alles heeft voor gegeven.

Antoon Vandeputte

Nieuwjaarswensen hebben een voorkant:

een façade van parfums en kussen,
van geschenkverpakkingen
en gezichten in hun allervriendelijkste plooi.

Nieuwjaarswensen hebben ook een achterkant:

dat beetje goede wil en heel veel machteloosheid,
dat beetje hoop, en ook wat schrik,
dat beetje weemoed, en heimwee naar elkander
en naar woorden die nooit gesproken worden.

Nieuwjaarswensen zouden ook een binnenkant moeten hebben...

Nieuwjaar is de smalle loopplank tussen verleden en toekomst,
tussen het vertrouwde en het onbekende,
tussen de kade en het schip,
tussen de haven en de zee.

Nieuwjaar is inschepen,

niet als toeristen voor een cruise,
maar als bemanning
om met vele anderen het schip varend te houden,
op koers naar zijn bestemming.

Nieuwjaar is durven geloven dat het morgen anders is dan vandaag,
is durven geloven dat dit schip van de aarde een bestemming heeft
en gedragen wordt op de oneindigheid van Gods liefde.

Nieuwjaar is – even maar – de handen vouwen

en die oneindigheid voelen, en zeggen:

“In Gods naam... wij varen!”

Goede God,
Gij verrast ons
dag na dag
met altijd nieuwe gestalten
van uw belofte
'Ik ben er voor u'.
Soms zijt Gij onmiddellijk herkenbaar
in de ogen van medemensen
of op levenswegen
die ons vertrouwd zijn.
Dan weer zijt Gij moeizaam te ontdekken
in mensen die anders
doen en denken dan wij.

Gij blijft ons de schoonheid, goedheid
en waarheid van uw Woord aanreiken.
Het is de boetseerlei
om een soms weerbarstige werkelijkheid
om te vormen
tot het goede leven
voor álle mensen

en voor héél de schepping.
Een Woord dat Jezus,
in uw Naam,
voor aandachtige en bereidwillige
oren en ogen
tot op vandaag
laat horen en zichtbaar maakt.

Maak ons sterk, Heer,
hoopvol en weerbaar,
open van geest
en vindingrijk genoeg
in het omgaan met alles
wat de diversiteit
aan kansen en obstakels
op onze weg brengt
in onze groei naar de eenheid
waarvoor wij met Jezus bidden:
'Laat ons allen één zijn, Vader'.
Amen.
naar Joh 16,21