



Als God je naar de rand duwt,
vertrouw Hem volledig
want er kunnen maar twee dingen gebeuren.
Of Hij zal je vangen wanneer je valt
of Hij zal je leren vliegen.

Pasen 2020

Pasen gaat altijd door
Pasen gaat niet op slot
Het graf zal leeg zijn

Pasen gaat altijd door
Geloof, hoop en liefde
Zij willen altijd door

Pasen gaat altijd door
in het geloof
tegen het cynisme

Pasen gaat altijd door
in de hoop
van winnende Goedheid

Pasen gaat altijd door
in de stilte van de kwetsbare liefde
die menselijk meeleeft.
Marinus van den Berg

Heer,
U die God-met-ons bent,
behoed ons hart voor de wanhoop.

Laat ons nooit vergeten
dat U ons niet in de steek laat,
dat U telkens opnieuw
leven kunt wekken
daar waar de dood al woekert.

Dat we nooit vergeten,
het goede nieuws,
dat sterven altijd binnengaan in het Leven is
en dat geen enkel leven verloren gaat
omdat het geborgen is in U.
Amen.

Dat ik mezelf niet oversla,
niet verwaarloos.

Te kostbaar ben ik,
o God; Uw initiatief.

Uw adem, Uw handschrift.
Duidelijk, Uw trekken, Uw beeld.

Alle reden om blij te zijn met mezelf.
Alle reden om mezelf
met liefde te omringen.

Hans Bouma

Pasen herstelt alle gebroken verbindingen.
Stukgebroken relaties, verraad, overlevering,
ontrouw... alles wordt opgenomen en hersteld in
het leven van de verrezen Heer! Hoe dat
gebeurt, vertelt Mattheus op een verbluffend
eenvoudige manier.

Als de verrezen Jezus voor het eerst de bange
vrouwen ontmoet, klinken zijn eerste woorden:
'Wees gegroet!' Hij groet de vrouwen zoals wij
onderweg een saluutje werpen naar diegene
die ons pad kruist. Ons paasgeloof, de
opstanding uit de gebrokenheid van relaties,
van het geloof begint met een eenvoudige
'gegroet, goeiedag!' Wij zoeken het vaak veel
te ver, alsof de verrezen Jezus ineens voor ons
zou staan, alsof we een verschijning krijgen of
Jezus ons in een heldere droom tegemoet komt.
Als ik inspannend fiets, heb ik merkbaar een
bijzondere grimas op mijn gezicht, want elke
tegenligger geeft me dan een grote glimlach
terug. Zalig vind ik dat! Ook dat is Pasen voor
mij. Pasen begint in het heel kleine, alledaagse
van hier en nu. Pasen begint als de verbinding
hersteld is en je blijvend in die lichtzuil kunt
leven. Pasen (her)begint vandaag, hier en nu, in
het leven van jij die dit leest, als je met een
glimlach en een opgewekt, vriendelijk woord
spreekt tot de eerste die je ontmoet, vanuit de
overlopende innerlijke vreugde dat de Heer is
opgestaan en voorgoed leeft in je hart.
zuster Katharina, Nazareth

rekenen volgens het evangelie

Hoeveel uren zou ik er als kleine jongen niet over gedaan hebben om te leren rekenen? Het heeft me heel wat moeite gekost. Ik hoor me de tafels van vermenigvuldiging nog aframmelen. De logica dat optellen en vermenigvuldigen een hoger resultaat opleveren en aftrekken en delen het tegengestelde bewerkstelligen, is er sterk ingedramd. Zo sterk dat ik dat ook logisch ben gaan vinden in heel wat domeinen van mijn leven.

Het vak evangelisch rekenen heb ik nooit gekregen. Dat heeft heel andere basisprincipes. Neem bijvoorbeeld de oproep om jezelf weg te cijferen. Wie niet oplet, verstaat dit verkeerd. Ik bedoel daarmee dat zich wegcijferen niet wil zeggen dat je zelf moet verdwijnen. Het heeft veel meer te maken met het op de voorgrond plaatsen van de ander, door zelf een stap opzij te zetten. De belofte dat je daardoor meer jezelf wordt, leer ik met moeite. Ook dit is oefenen geblazen.

Wanneer rekenen volgens het evangelie voorhoudt dat delen belangrijk is en je meer oplevert dan alles voor jezelf te houden, dan voel ik in mezelf iets dat daartegen in opstand komt. Er klinkt dan een stem in mij die zegt: dat kan toch niet waar zijn, zo iets valt objectief toch gemakkelijk te weerleggen. Maar het leven zelf leerde me dat, hoe tegenstrijdig ze ook klinkt, deze stelling helemaal klopt. Het zijn vooral de moeilijke momenten in mijn leven die me dat bijbrachten. Aangewezen zijn op anderen is een goede leerschool geweest om deze evangelische wijze raad naar waarde te kunnen schatten. Wanneer je kan rekenen op anderen en anderen op jou, dan zet je de rekenkunde helemaal op zijn kop.

Erik Galle

Gij, God, zit niet
met een telraam klaar
om alles wat ik doe bij te houden.
Uw rekenbrein is gebaseerd
op liefde en barmhartigheid.
Op die manier legt Gij
heel andere accenten.
Wie klein is, is groot in uw ogen.
Wie zichzelf groter maakt dan hij is,
ontneemt Gij met genoeg die illusie.
Erik Galle

Ik wil dat we één worden
-zegt God-
jij in Mij
en Ik in jou,
opdat onze twee verhalen
één verhaal worden,
vol van hoop, van liefde
en van geloof.

Probeer het maar;
stel je hart open
en ervaar
hoe die ontmoeting met Mij
je leven nieuw
en rijker kan maken,
niet alleen voor jezelf,
maar ook voor anderen.

Ik wil voor je bidden,
voor jou en voor alle mensen,
opdat jullie één mogen zijn
en de aarde inkleuren
met hemelse vreugde.

Ik wil over je ademen
-zegt God-
en je mijn Geest schenken,
opdat je vurig en enthousiast
van Mij kunt getuigen
en kunt bouwen aan een rechtvaardige
en mensvriendelijke wereld.

Ik wil je mijn zegen geven,
opdat je zelf een zegen mag worden
voor je medemensen:
sprankelende bron van vrede,
klaterende fontein van vreugde.

Durf op zoek te gaan
naar de zending en de roeping
die Ik jou toevertrouw.
Riskeer het om heel je leven
af te stemmen op Mij
en op mijn droom van geluk
voor armen en kleinen
en je zult een mens van liefde worden!

Gerda Versantvoort