



## Gemeenschappelijke doopselvoorbereiding in Assebroek 2020

Beste ouder, meter, peter, grootouder,

Kortgeleden hebben jullie nieuw leven mogen ontvangen en als ouder de wens uitgesproken om je kleine spruit te laten dopen. Als christengemeenschap willen we je van harte proficiat wensen met de geboorte maar evenzeer met de keuze om jullie kindje te laten dopen.

We nodigen je dan ook graag uit op een voorbereidingsavond, waar je meer verneemt over de inhoud en het waarom van het doopsel. Op dit voorbereidingsmoment verkennen we op een interactieve en creatieve manier de gebruikte symbolen binnen een doopviering. We geven naast inhoudelijke input ook heel wat praktische informatie omtrent het doopsel en de doopviering. We reiken ook een boekje voor de doopviering aan en eveneens een keuzebundel met teksten.

Je bent als ouder, samen met meter, peter en grootouders van je kindje welkom op één van de geplande avonden. Zo'n avond start om 19.30 u. en duurt goed anderhalf uur. Ze vinden plaats elke derde dinsdag van de maand, in de Maria-Assumptakerk te Assebroek - ingang langs de Prins Filiplaan, waar voldoende parkeergelegenheid is.

**Data 2020:** 17 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni, 18 augustus,  
22 september, 20 oktober, 17 november, 15 december  
(in juli is er geen voorbereidingsavond).

Na de voorbereidingsavond kan je kindje gedoopt worden. Het is daarom goed voldoende tijd te voorzien tussen de doopaanvraag en de doop zelf. De doopheer is pastoor Stani of diaken Eric, beiden werkzaam in de Pastorale Eenheid Sint-Trudo Assebroek.

Mochten er nog vragen zijn, neem gerust contact op met het secretariaat van de pastorale eenheid (050 35 89 34) of mail naar [secretariaat@sintrudo.net](mailto:secretariaat@sintrudo.net).

We zien er alvast naar uit om jullie te ontmoeten.

Van harte welkom.

Graag tot dan.

*De werkgroep doopselvoorbereiding.*

