



Zonder **vreugde**
kan het leven
niet 'leven' heten.
Desiderius Erasmus

God,
We willen u vandaag danken met zovelen als we hier zijn.
Danken om alles wat ons gegeven is.
Alles wat ons leven zinvol maakt.
Alles wat ons hart verblijdt.
Bovenal danken we u om de mensen om ons heen.
Allen met wie we in lief en leed verbonden zijn, die met ons het leven delen.
We danken u voor hen die ons zijn toevertrouwd,
in het bijzonder vandaag de zovele jonge mensen die bij ons school lopen.
En die wij helpen, om wegwijz te geraken in het leven en stilaan hun eigen weg te vinden.
Dat ze door kennis en onderwijs de schoonheid en de rijkdom van Uw Schepping
mogen ontdekken en uitgroeien tot goede en verantwoordelijke mensen.
Dat ze vooruitgaan in kennis en wetenschap, en groeien in wijsheid en ware menselijkheid.
Dat ze open mensen worden, en leren dat de eigen weg die ze zoeken
alleen door ontmoeting en dialoog te vinden is.
In eerbied, voor ieders eigenheid en anders-zijn.
Uw Zoon Jezus heeft ons het Evangelie gebracht, een leerschool van liefde en solidariteit.
Laat dit Evangelie de inspiratiebron zijn voor ons onderwijs en ons opvoedingsproces.
Dat we erin blijven geloven.
Te midden van alle uitdagingen en moeilijkheden.
Dat we blijven beseffen hoe belangrijk onze inzet is, om jonge mensen nabij te zijn,
te helpen en te begeleiden.
En zo mee te bouwen aan een menselijke en rechtvaardige samenleving.
Dat vragen wij U vandaag, Gij die onze God zijt in tijd en eeuwigheid.

Congres 'Genereus ambitieus' Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Laat elke dag een dag van vreugde zijn, omdat God liefde is en tederheid.

Laat elke dag een dag van vreugde zijn en laat het ook te zien zijn.
En durven wij die blijheid uitstralen met de creativiteit van een dromer.

Laat elke dag een dag van vreugde zijn.
Opdat we altijd zouden durven kiezen voor het nieuwe dat op ons afkomt.

Kahlil Gibran uit 'De Profeet':

En een vrouw vroeg hem: spreek tot ons over Vreugde en Verdriet. En hij antwoordde: Jouw vreugde is jouw verdriet zonder masker. Dezelfde bron van waaruit jouw gelach opklinkt werd vaak gevuld met tranen. Hoe zou het ook anders kunnen zijn? Hoe dieper verdriet zich in jouw wezen een weg baant, hoe meer vreugde het ook kan bevatten. Is de kop die jouw wijn bevat niet dezelfde kop die in de oven van de pottenbakker gebakken werd? En is niet de luit die jouw geest troost hetzelfde hout dat met messen hol werd gemaakt? Als je vreugdevol bent, kijk dan diep in je hart, en je zult merken dat alleen dat wat je ook verdriet gaf je nu vreugde geeft. Vreugde en verdriet zijn onafscheidelijk. Je bent werkelijk een weegschaal die heen en weer gaat tussen je verdriet en je vreugde.

Als een kind of jongere vermist is,
dan komt een heel netwerk in actie.
Er wordt heel ernstig afgewogen
hoe onrustwekkend de verdwijning is.
Naargelang de ernst van de situatie
worden steeds meer
diensten en mensen ingezet.
Tot het kind of de jongere is teruggevonden.
Dan is er grote opluchting ... en vreugde ...
Men denkt in eerste instantie niet meer
aan al de angsten
en zorgen die men doorstond.

Kinderen en jongeren zijn belangrijk.
Niemand wil hen verliezen.
Soms lopen ze weg.
Maar nog meer wellicht,
lopen ze soms verloren,
verloren in hun groep,
verloren in onze wereld.

In onze scholen voelen wij het soms:
dat kind doet zo moeilijk,
die leerling is zo bang,
die jongere is zo stil,
dat meisje is zo hard.
Wat is er met hen aan de hand?

Op zoek gaan naar de verlorene,
het is ontdekken dat één van je twintig,
of één van je honderden, er niet bij hoort ...
Waar is hij achtergebleven?
Waarin is zij verward?

Wat zal er vreugde zijn bij allen,
telkens als één wordt gevonden.
En er zal vreugde zijn bij God:
Want het is ook telkens één van zijn kinderen
die jij dan terugvindt.
Rik Renckens

Uw verlangen
God
naar mij
is zo sterk
Dat Gij
pas rust vindt
als ik U binnenlaat

Het is of
er iets ontbreekt
in U zolang Gij
mijn hart
niet hebt veroverd.

Omdat Gij
liefde zijt
zijt Gij
Uzelf
nooit genoeg

Gij zijt
een open vraag

Wanneer mijn jawoord
eindelijk opstijgt
tot U
dan wordt
uw **vreugde**
mijn deel
Erik Galle

Wanneer we echt liefhebben, geven we belangeloos: we willen geen voordeel naar ons toehalen of evenveel terug krijgen. Er is alleen het verlangen de andere blij te maken, want zijn **vreugde** is onze **vreugde**. En zijn pijn is ook onze pijn. Vrienden herhalen het woord van Jezus tot de blinde van Jericho: 'Wat kan ik voor je doen?' Precies in onze gratuite zorg voor elkaar, groeit een wonderlijke nabijheid.

Paus Franciscus schreef de apostolische exhortatie 'Evangelii gaudium', of in vertaling 'De vreugde van het Evangelie' (Licap, 2014). Een apostolische exhortatie is een soort brief van de paus aan de Kerk waarin hij de gelovigen bemoedigt en aanspoort.

VREUGDEVOL DE BLIJDE BOODSCHAP DOEN

Levensvreugde is volgens paus Franciscus voor een christen heel belangrijk. In navolging van de 'Blijde Boodschap' is het de taak van elke christen om voorbij lijden en dood ook altijd hoop te blijven zien en vertrouwen. Doorheen de persoonlijke ontmoeting met Jezus wordt elke gelovige opgeroepen om de genade en de vreugde die hij gekregen heeft ook aan anderen door te geven. Wie vreugdevol is, straalt die vreugde ook uit naar anderen en doet mensen nieuwsgierig worden naar wat/wie ons die vreugde geschonken heeft. Wie teert op eigen kracht, verliest zijn enthousiasme, zo zegt paus Franciscus. Missioneren betekent dan ook niet mensen met dogma's en leerstellingen tot de waarheid te bekeren, maar gewoon de Blijde Boodschap doen, het Evangelie in alle vreugde te leven.