



Ik geloof in:
 de kracht om ons te verwonderen
 Het inzicht ons te verbazen.
 De verwondering over het leven.
 Het geloof als houvast.
 De hoop als baken.
 De liefde als bron.
 De oprechtheid om samen te leven.
 De acceptatie van ieder levend wezen.
 De energie voor optimisme en tot vreugde.
 De vergeving ook naar elkaar.
 Amen.

**Opwarming van de aarde tegenhouden.
 Opwarming van het hart bevorderen.**

De toekomst van de wereld hangt af van twee fundamentele zaken: enerzijds van de toestand van de aarde, anderzijds van de toestand van de mens. Beide toestanden worden grotendeels bepaald en helaas ook bedreigd door het klimaat. De toestand van de aarde door het natuurlijke klimaat. De toestand van de mens door het geestelijke klimaat. Bij nader toezien blijken beide klimaten zich te ontwikkelen in tegenovergestelde richting. De aarde kreunt onder de opwarming van het natuurlijke klimaat. De mens ziet af van de verkillung van het geestelijke klimaat. Niemand haast die eraan twijfelt dat door de opwarming van de aarde de zeespiegel stijgt die het land bedreigt. Velen helaas die niet doorhebben dat door de verkillung van de relaties de hardvochtigheid stijgt die het hart bedreigt. Om de toekomst van de wereld te redden moeten we beide aanpakken. Laten we de opwarming van de aarde tegenhouden en de opwarming van het hart bevorderen.

Mark Van de Voorde

Dialoog nodigt uit om de weg van 'de andere' te nemen. Dialoog nodigt zelfs uit om een brug te slaan naar de andere en om toe te laten dat een ander tot bij ons komt.

Dialoog is er elke dag. Het gaat niet om een eenvoudige conversatie, ook al lijkt het hier soms op. Het gaat om een ingesteldheid, om de intentie om met elkaar in dialoog te treden.

Dialoog betekent luisteren en rekening houden met wat de ander voelt, zonder jezelf te verstoppen. Dialoog is delen. Geven en nemen gebeurt in alle vertrouwen. Dialoog is de noden van de ander leren verstaan.

Dialoog is samen op zoek gaan naar een gemeenschappelijke waarheid, naar het welzijn van jou en de andere. Er kunnen ideeën ontstaan die je kijk op de wereld veranderen.

Als missionaris die de Blijde Boodschap verkondigt in de wereld, *wil de christen de dialoog met de ander aangaan*, met wat de Vader hen gegeven heeft.

Anne Dupont

Paus Franciscus schreef een apostolische exhortatie 'Evangelii gaudium', of in vertaling 'De vreugde van het Evangelie'. Het woord 'dialoog' krijgt hierin een *centrale plaats*...

Het woord 'dialoog' heeft een centrale plaats in de exhortatie 'Evangelii gaudium'. Het komt meer dan 50 keer voor in allerlei verschillende contexten. Dialogeren is een houding van openheid en respect voor de ander. Paus Franciscus roept elke christen op om niet alleen in dialoog te treden met gelijkgestemden, maar ook expliciet naar buiten te treden. Dialoog is een van de belangrijkste instrumenten voor een duurzame vrede. Naast de dialoog met de exacte wetenschap en de samenleving is ook de dialoog met gelovigen uit andere godsdiensten een belangrijk aandachtspunt. Paus Franciscus onderstreept vooral de verwantschap en gemeenschappelijke traditie die joden, moslims en christenen met elkaar delen. Dialoog betekent niet het opgeven maar wel het openstellen van de eigen identiteit zodat er op een authentieke manier geluisterd naar anderen kan worden.

Ook al gehoord van de actie
"Dertig dagen zonder klagen"?
Mensen willen positiever in het leven staan
en leggen zichzelf op te stoppen
met voortdurend klagen en zagen.
Ze willen 'vreugdevol gestemd' door het leven gaan.

We hebben altijd wel iets
om over te mopperen
of ons zorgen te maken.
De gezondheid van je partner,
vader of moeder,
de terreur die overal ter wereld blind toeslaat,
zorgen om het huwelijk van je kind,
of gewoon het slechte weer dat maar blijft duren.

Maar we mogen er
onze levensvreugde niet bij verliezen!
Dit is geen pleidooi om onze ogen te sluiten
voor de problemen die er wel degelijk zijn,
maar een oproep
om ondanks die angst
en die zorgen
onze blijdschap,
ons vertrouwen in het leven
niet te verliezen.

Herinnert u zich de oproep
van tv-journalist Rudy Vranckx nog
om in het totaal verwoeste Syrië
met mensen van ter plaatse
een muziekschool op te richten
en daar tweedehandse instrumenten
voor in te zamelen?
En de oproep
van de jonge Marokkaanse Belg El Bachiri,
die bij een aanslag zijn vrouw verloor,
maar ons vroeg
een 'Jihad van liefde' te voeren,
een pleidooi voor
meer menselijkheid, broederlijkheid en liefde.

Ook mensen die zwaar getroffen worden
kunnen blijmoedig door het leven gaan,
Moedig.
En blij.
En een teken van hoop voor de anderen zijn.
God is zo'n mens willen worden voor ons.
Wie open staat voor zijn blijde boodschap,
weet dat het leven sterker is dan alle dood en droefheid.

gebed met een nogal verrassend einde

Twee ouders vroegen hun dochter te bidden voor de familie, want die had de laatste tijd zo veel pech en lijden gekend. Het meisje bad aldus: "Goede God, mijn broer heeft de mazelen, mijn zus viel van haar fiets en brak haar been, en mijn oudere broer lijdt aan pneumonie, mijn vader verloor zijn job. Dus goede God... zorg alsjeblieft goed voor Uzelf, want als U iets overkomt zitten we allemaal in de puree!"

bisschop Fulton Sheen (uit 1954)