



Laten wij in deze wereld, met onze getuigenis en met liefde, de hoop brengen die ons door het geloof is geschonken! De missionaire dimensie van de Kerk gaat niet om hardnekkig bekeren. Het gaat om een getuigenis van leven, die de weg naar hoop en liefde verlicht.

pauz Franciscus.

**naar Allerheiligen toe...**

**verrassend nieuws**

Je zou kunnen zeggen  
dat **de zaligsprekingen**  
de welzijnsnota van het Rijk Gods vormen.  
Het partijprogramma van Jezus, zeg maar.

Het is opvallens dat de zorg  
in deze hemelse samenleving  
geheel gericht is op recht doen  
aan zwakken en verdrukten.

Het doet recht aan mensen  
die in onze samenleving  
niet of nauwelijks meetellen:  
eenvoudigen,  
zachtmoedigen,  
mensen die zich niet  
op de voorgrond dringen,  
mensen die zuchten onder onrecht,  
gebukt gaan onder verdriet.

In deze mensen  
houdt Jezus ons een spiegel voor  
en geeft Hij indirect  
richtlijnen voor ons gedrag.

Hij maakt Gods standpunt duidelijk  
en vraagt waar wij staan.

Zo roepen de zaligsprekingen op  
om ons te bekeren.  
Dat wil zeggen:  
onze blik af te wenden van eigenbelang  
en te richten op het belang van degene  
die in onze samenleving tekort komt  
en voor wie God partij kiest.

Daarbij gaat het niet om  
wat goed en rechtvaardig is in onze ogen,  
maar om wat goed en rechtvaardig is  
in de ogen van God.

Want uiteindelijk is God  
de maat van alle dingen.

### levensvreugde vinden

In de schaduw van Gods liefde  
heb ik leren verliezen,  
zo verliezen  
dat ik tenslotte niets meer te verliezen had.  
Toen ging ik alles winnen.  
elke dag werd alles winst.

Wat ik het meest gewonnen had  
was **de vreugde,**  
**de vreugde om het leven,**  
**levensvreugde**  
**en de vreugde om God**  
die me alles gegeven had.

Er zit zo'n diepe waarheid  
in de paradox van het christendom:

'Wie zijn leven verliest,  
Zal het winnen.  
Wie zijn leven wint,  
Zal het verliezen.'

Phil Bosmans

Leef in vreugde,  
in liefde,  
zelfs tussen degenen die in haat leven.

Leef in vreugde,  
in gezondheid,  
zelfs als de hele wereld ziek is.

Leef in vreugde,  
zonder gehechtheid,  
zoals de verlichten in heden en verleden.

Wie overwint kweekt vijandschap.  
Wie verliest heeft smart.  
Maak u niet druk om overwinning of  
nederlaag.

Leef in vreugde.  
Boeddha.

### Missie is ontmoeting.

Ontmoeting tussen mensen  
en tussen gemeenschappen van mensen.  
Ieder heeft zijn eigen kleur,  
en eigen gaven en gebreken,  
eigen rijkdom en eigen noden.  
Maar allen zijn zo gelijkwaardig  
als ze verschillend zijn.  
Ieder heeft aan de ander iets te bieden,  
en elk heeft van de ander  
iets te ontvangen of te leren.  
Het is zoals in de ontmoeting  
tussen Maria en Elisabeth,  
twee vrouwen die leven dragen,  
twee gemeenschappen  
waar toekomst wordt gemaakt.

Als je als mens  
of als gemeenschap elkaar ontmoet,  
kijk dan niet naar wat jij hebt of kunt  
wat de ander niet heeft of kan.  
Kijk niet naar de verschillen,  
maar zie het leven dat er al is  
- soms klein en verdoken,  
soms overduidelijk.  
En wees blij en dankbaar  
om zoveel goeds in jezelf  
en in de ander.

Waar mensen elkaar echt ontmoeten,  
raken zij verbonden met elkaar.  
Er groeit vriendschap  
en een gevoel van solidariteit,  
waarvan zij alle consequenties nemen.  
Ze willen elkaar beter kennen  
en zijn bereid tot onderlinge hulp.  
Ze voelen de pijn om elkanders lijden  
en ze jubelen om elkanders vreugde en hoop.  
Ze worden familie van elkaar  
en dat gaat veel verder  
dan de banden van het bloed.  
Er is geen missie zonder ontmoeting.

Missie is ook hier  
en is een zaak van elk van ons.  
Jij en jij en jij ... en wij :  
wij hebben allemaal onze missie:  
de buurt waar je woont,  
de werkvloer,  
de zieke die je bezoek verwacht,  
de dakloze naast je deur,  
Broederlijk Delen die medewerkers vraagt  
voor de koffiestop,  
of de actiegroep voor veiliger verkeer...  
Ieder beleeft zijn missie  
op zijn eigen wijze  
en met eigen talenten.  
Maar telkens gaat het om hetzelfde :  
wij zijn hier niet voor onszelf,  
en onze gemeenschap  
is geen doel op zich,  
maar een middel om deze wereld  
zijn echte bestemming te geven:  
plek te worden waar Hij die heet:  
'Ik zal er zijn'  
de rode draad wordt  
van alle denken, doen en handelen.  
Waar onze God gebeurt.  
Missie is hier én is veraf.  
Want er is maar één wereld  
en er zijn geen grenzen aan de solidariteit  
noch aan de liefde.  
Carlos Desoete