



Goede God,  
in deze herfsttijd  
vragen wij om openheid  
om het nieuwe in ons  
de ruimte te geven,  
want voor een ontdekkingsstocht  
moet je eerst de sofa uit.

In deze herfsttijd  
vragen wij om creativiteit  
om buiten gekende kaders te kijken,  
want zelfs met een nieuwe bril  
moeten ook de ogen nieuw worden.

In deze herfsttijd  
vragen wij om reflectie,  
op onszelf,  
op de dingen rond ons,  
om alles anders te zien,  
want zelfs met dezelfde ogen  
zie je van ver iets anders,  
zie je anders.

In deze herfsttijd  
vragen wij om durf  
om nieuwe paden te bewandelen,  
want een gebaad pad  
is reeds van iemand anders.

God,  
stap je met ons mee?  
Amen.

Bevriend met je schaduw.  
Op een sabbat ging de zoon van een rabbijn  
bidden in een andere synagoge dan die van zijn  
vader. Toen hij thuiskwam vroeg zijn vader:  
"Wel, zoon, heb je iets nieuws geleerd?" "Ja,  
natuurlijk", antwoordde de zoon. Lichtjes  
gekrenkt in zijn rabbijentrots vroeg de vader,  
bitser dan hij zelf wilde: "En wat leren ze daar  
dan wel?" "Heb je vijand lief", antwoordde de  
zoon. Dat liet de vader niet over zich heen gaan:  
"Wat is daar zo nieuw aan? Dat verkondig ik  
toch ook?" Waarop de zoon, wat  
ondersteboven antwoordde: "Ze hebben me  
geleerd de vijand lief te hebben die in mij  
woont, en tegen hem ben ik altijd zo  
tekeergegaan!" Bron: MONBOURQUETTE, J., Bevriend met  
je schaduw, je onbeminde zijde, Utrecht/ Averbode, 2007, blz.8.

Heiligen,  
er zijn er heel veel op de kalender.  
Maar stuk voor stuk  
geraken ze in de vergetelheid.  
Hun namen worden niet meer  
als voornaam doorgegeven,  
hun levensverhaal en levensdoel  
is minder gekend.  
En toch sterven ze niet uit.  
Elk jaar komen er nog bij.  
Wat maakt hen toch onsterfelijk?

Heiligen hebben  
een wijze van leven die inspireert.  
Ze doen dingen  
die voor veel anderen  
dromen zijn.  
Ze trekken een spoor  
dat niet uit te wissen is.  
Ze durven bewust  
tegen de gewoontes ingaan.  
Hun wijze van leven  
maakt dat anderen anders gaan leven.  
Ze doorbreken de eenzaamheid  
en geven vertrouwen.

Hierin bestaat hun eeuwenoud geheim:  
ze maken van de liefde,  
liefde voor de naaste.  
Mensen trekken zich  
aan hun levensverhaal op.  
Ze vinden daarin  
nieuwe levenskracht en durf,  
ontmoeten anderen  
met dezelfde vragen en zorgen  
en samen worden ze  
door die heilige met liefde gedragen.

Heiligen zijn niet alleen  
de helden van de naastenliefde  
want dan zouden ze ons  
in het verleden houden.  
Heiligen zijn ook de wortels  
van de naastenliefde  
en brengen ons zo verder  
in de toekomst.  
Antoon Vandeputte

Op school.

Aan een klas kinderen stelde een prediker de volgende vraag: 'Als alle goede mensen wit en alle slechte mensen zwart waren, welke kleur zouden jullie dan hebben?' De kleine Mary Jane antwoordde: 'Eerwaarde, ik zou gestreept zijn!'