



In het 'gebed van de week' tijdens de veertigdagentijd laten we ons elke week leiden door de **eerste lezing uit de liturgie van de zondag** van die week.

De eerste lezingen van de zondagen in de veertigdagentijd van het jaar B staan stil bij het verbond tussen God en de mensen.

Een verbond dat de trouw van God met de mens inhoudt (1^e, 2^e, 4^e zondag)

Een verbond dat de trouw van de mens met God inhoudt (2^e, 3^e zondag)

Een verbond ook dat vooral vanuit het hart beleefd moet worden (5^e zondag)

Een verbond dat de dienaar van God met zijn leven zal bezegelen (6^e zondag)

RE-CREATIE

Het verbond met Noah. God sluit een verbond met zijn mensen en met de aarde.

Genesis 9, 8-15

**Wat er ook gebeurt, God zal nooit meer zijn verbond met ons schenden.
Als teken voor het eeuwige verbond richt Hij zijn regenboog op.**

**Het verbond van God met de mens wordt duidelijk in de regenboog,
die als het ware hemel en aarde met elkaar verbindt.**

Dit zei God tot Noah en zijn zonen: 'Nu ga ik mijn verbond aan met u en met uw nageslacht en met alle levende wezens die bij u zijn, met de vogels en de viervoetige dieren, met alle dieren van de aarde die bij u zijn, met al wat uit de ark is gekomen, al het gedierte van de aarde. Ik ga met u een verbond aan dat nooit meer enig levend wezen door het water van de vloed zal worden uitgeroeid en dat er zich nooit meer een vloed zal voordoen om de aarde te verwoesten.' En God zei: 'Dit is het teken van het Verbond dat Ik instel tussen Mij en u en alle levende wezens die bij u zijn, voor alle geslachten. Ik zet mijn boog in de wolken; die zal het teken zijn van het verbond tussen Mij en de aarde. Wanneer Ik op de aarde de wolken samenpak en de boog in de wolken zichtbaar wordt, dan zal Ik denken aan het verbond tussen Mij en u en alle levende wezens; alles wat leven heeft. De wateren zullen nooit meer zwellen tot een vloed om al wat leeft te verdelgen.'

Genesis 9, 8-15

Liefdevolle God,

wanneer regen en zon elkaar afwisselen,
worden we herinnerd aan het verbond dat je met Noah sloot.

De regenboog hoog aan de hemel
getuigt van jouw grote liefde voor iedereen.

Even **verrassend vreugdevol** als deze boog in de wolken; wil je bij ons zijn.

We vragen je:

Geef ons de gezonde werkkraft,
opdat we net als Noah kunnen bouwen aan een toekomst
waarin iedereen nieuwe kansen krijgt.

Geef ons leven kleur,
zodat we kunnen opbeuren wie geen hoop meer heeft
en beschermen wie angstig of onrustig is.

Amen.

Birger Dassonneville

VERRASSEND VREUGDEVOL

katholiek onderwijs regio West-Vlaanderen – februari 2021, week 27

De Ark (Stef Bos)

het was nacht
en ik stond onder de sterren
en een stem van binnenuit
vertelde mij
het wordt tijd om je grenzen
te verleggen
weg van deze wereld
deze tijd

en bouw een huis
zoals een schip
en vaar naar waar
de stroom jou ook brengt
vraag niet waarom
maar geloof
dat aan het einde
alles weer opnieuw begint

dezelfde nacht zag ik
een vloedgolf in mijn dromen

die langzaam heel de aarde
overstroomde
en ik zag een engel
die vertelde met zijn ogen
dat het tijd wordt om
op water te gaan wonen

dus ik bouw een huis
zoals een schip
en wie mij lief is
neem ik met mij mee
ik begin van voor af aan
in een land dat zal
ontstijgen aan de zee

ik zag de wereld
om me heen
ik zag de leegte
ik zag mensen
die alleen nog
overleefden
en ik zag de aarde

met haar woestijnen
en haar zeeën
moegestreden
omdat ze alles
had gegeven.

ik bouw een huis
zoals een schip
en wie mij lief is
neem ik met mij mee
en ik begin
ik begin van voor af aan
in een land dat zal
ontstijgen aan de zee

het land dat
zal ontstijgen
aan de zee

het land zal
ooit ontstijgen
aan de zee

Stef Bos - De Ark - Lied van Noah - Godsdienst-didactische jukebox - Thomas - Godsdienstonderwijs.be (kuleuven.be)

Creatief als Noah

Het gebeurde lang geleden:
een afschuwelijke overstroming
zette het tweestromenland blank,
een groot stuk bijbels land werd
van de kaart geveegd.

Noah bleef niet
bij de pakken neerzitten.
Doemdenken
helpt je immers niet vooruit.
Noah bouwde een ark
en begon opnieuw.
Een ingeving van God
die hem niet in de
steek liet.

Als vandaag onze wereld
bedreigd wordt,
(door corona)
maken wij dan ook
een nieuw begin?
Passen we écht onze levensstijl aan?
Zoeken we naar
duurzame oplossingen
die de aarde en de mensen
respecteren?

Misschien ziet God dan
dat het goed is.
Zie je zijn regenboog
ook nu weer
in de wolken?

Maak van mij een regenboog met al die mooie kleuren
waarin U, God, voor iedereen Uw licht breekt na de regen.

Maak van mij een regenboog, symbool van betere tijden.
Als ik kon zou ik ieder kind een globe geven of een wereldkaart,
om hen een wijde blik te geven en hart voor ieder volk en ras
Dom Helder Camara

Hoera, BROEDERLIJK DELEN is 60 jaar!