

Intocht in Jeruzalem

Op het veulen van een ezel rijdt Jezus Jeruzalem binnen. Het volk is opgewonden gooit tapijten en kleren op de grond, en zingt 'Hosanna, lang leve onze nieuwe koning'. En Jezus op zijn kleine ezel buigt het hoofd naar beneden want hij weet beter hoe vlug het kan verkeren liefde in haat leven in dood. Voorop is het eenzaam stappen, doorgaan en loslaten.



Intocht in Jeruzalem

Op het veulen van een ezel rijdt Jezus Jeruzalem binnen. Het volk is opgewonden gooit tapijten en kleren op de grond, en zingt 'Hosanna, lang leve onze nieuwe koning'. En Jezus op zijn kleine ezel buigt het hoofd naar beneden want hij weet beter hoe vlug het kan verkeren liefde in haat leven in dood. Voorop is het eenzaam stappen, doorgaan en loslaten.



Intocht in Jeruzalem

Op het veulen van een ezel rijdt Jezus Jeruzalem binnen. Het volk is opgewonden gooit tapijten en kleren op de grond, en zingt 'Hosanna, lang leve onze nieuwe koning'. En Jezus op zijn kleine ezel buigt het hoofd naar beneden want hij weet beter hoe vlug het kan verkeren liefde in haat leven in dood. Voorop is het eenzaam stappen, doorgaan en loslaten.



Intocht in Jeruzalem

Op het veulen van een ezel rijdt Jezus Jeruzalem binnen. Het volk is opgewonden gooit tapijten en kleren op de grond, en zingt 'Hosanna, lang leve onze nieuwe koning'. En Jezus op zijn kleine ezel buigt het hoofd naar beneden want hij weet beter hoe vlug het kan verkeren liefde in haat leven in dood. Voorop is het eenzaam stappen, doorgaan en loslaten.

