

**Avondgebed bij de opening van het academisch jaar
Hoger Diocesaan Godsdienstinstituut Gent
3 september 2021 (gedachtenis H. Gregorius de Grote)
Lezing: 1 Kor 2, 1-10.**

Beste vrienden, we hoorden zopas een van die teksten die we als student of docent steeds voor ogen zouden moeten houden. Onze school is een speciale school: de school van de Geest. En het is maar in de mate dat we aan die Geest trouw blijven dat ons onderricht vruchtbaar is voor de Kerk.

Maar welke docent kan zich helemaal afgestemd noemen op Gods Geest. Welke student luistert honderd procent in de juiste *Geestes-gesteldheid*? De psalmen die we zopas zongen stellen ons gerust: *“Mijn ziel, wees niet onrustig, de Heer draagt zorg voor u”* (ps. 116A). *“ En “De Heer is bezorgd voor uw komen en gaan op deze dag en altijd”* (ps.121).

Die woorden gelden ook voor het intellectuele leven, want ook daar bestaat een levensstrijd. We willen niet alleen begrijpen. We moeten ook kunnen antwoorden op kritische, misschien vijandige vragen. Wij bidden dat onze woorden wijsheid uitdrukken. Voor Paulus is Jezus zelf de Wijsheid. En wij zijn één met Christus Jezus, *“die van Godswege heel onze wijsheid is geworden”* (1 Kor 1, 30). *“Voor hen die geroepen zijn (...) is Christus Gods kracht en Gods wijsheid geworden”* (1 Kor 1, 24).

In dit laatste citaat heeft Paulus het wel over de gekruisigde Christus! Op sommige momenten kan onze intellectuele zoektocht een radicale invraagstelling van onze ideeën en van onszelf worden. Voor sommigen een echte beproeving, een vorm van kruisiging.

In het Magnificat horen wij de juiste houding die we moeten aannemen: de houding van nederigheid. Paus Gregorius de Grote, theoloog en herder, die we vandaag vieren, toont wat dit voor ons kan betekenen. Wij gaan bij hem in de leerschool. Bij hem is studie inderdaad wijsheid en een wijsheid die in het praktisch leven leidt tot onderscheiding.