

LAATSTE AVONDMAAL

Rond de gedekte tafel
van het paaslam
kijkt Jezus hen aan, alle twaalf.
Eerst de schaal met brood
'dit is mijn lichaam voor u.'
Dan de beker met wijn
'dit is mijn bloed voor u.'
Hij geeft het hun door
en zij weer aan elkaar.
'Doet dit om mij te gedenken'
voegt hij er nog net aan toe.
*'Wie mijn vlees niet eet,
en mijn bloed niet drinkt,
kan mijn leerling niet zijn'*
had hij al gezegd,
toen voor nu.

