

Intocht in Jeruzalem

Op het veulen van een ezel
rijdt Jezus Jeruzalem binnen.
Het volk is opgewonden
gooit tapijten en kleren op de grond,
en zingt *'Hosanna, lang leve
onze nieuwe koning'*.

En Jezus op zijn kleine ezel
buigt het hoofd naar beneden
want hij weet beter
hoe vlug het kan verkeren
liefde in haat
leven in dood.

Voorop is het eenzaam
stappen, doorgaan en
loslaten.

