



STILLE ZATERDAG

In een donkere grot
gewikkeld in witte doeken
is Jezus te ruste gelegd.
Dood bij de doden.
Buiten is het sabbat.
De week is weer voorbij.
Het is de dag van God.
Niemand werkt.
Tenzij God misschien.
Of toch niet.
Want de sabbat komt van Hem.
En Jezus wacht.
En de doden wachten.
Tot God ontwaakt op
de eerste dag van
de nieuwe tijd.