

DIOCESANE WERELDJONGERENDAG
HOOGFEEST VAN CHRISTUS-KONING
WJD 2023

INLEIDING

'Maria reisde met spoed' (Lc 1, 39): dit is het officiële thema dat door **paus Franciscus** werd gekozen voor de 27ste editie van de internationale Wereldjongerendagen (WJD) die van 1 t.e.m. 6 augustus 2023 zullen plaatsvinden in Lissabon.

20 november aanstaande, op het feest van **Christus-Koning** (voorheen: Palmzondag), krijgen we alvast een voorsmaakje met de jaarlijkse viering van de Wereldjongerendagen in alle bisdommen, de zogenaamde '**diocesane Wereldjongerendag**'. Geheel nieuw is dit niet voor ons land: verschillende katholieke jeugdbewegingen, waaronder in oorsprong de Chiro, vieren op Christus-Koning al feest, vaak ook met het hele gezin. Intussen is het dus ook een feestdag voor de hele wereldkerk.

UITNODIGING

Op 12 september 2022 drong het Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven er in een bericht nogmaals op aan om in de bisdommen de nodige aandacht te besteden aan de lokale Wereldjongerendag.

<https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/youth.index.html>

<http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/en/news/2022/maria--modello-dei-giovani-in-movimento--messaggio-per-la-gmg-20.html>

Daarom nodigen de Vlaamse bisschoppen **alle lokale kerken** (pastorale eenheden/parochies) van harte uit om op **20 november 2022** het feest van Christus-Koning met vreugde te vieren en in dit licht te bidden voor alle jongeren, opdat zij Gods liefde leren kennen, zijn dromen mee nastreven, de schoonheid van het leven durven te omarmen en durven uit te spreken wat er in hun hart leeft. Daarnaast is het ook een uitgelezen kans om de Wereldjongerendagen lokaal onder de aandacht te brengen.

Vanuit IJD worden hiervoor enkele liturgische suggesties aangereikt.

LITURGISCHE SUGGESTIES

VOORBEDE

V: Bidden we tot God onze Vader, die ons in zijn geliefde Zoon een Koninkrijk heeft gegeven waar we allemaal welkom zijn en zeggen we vol vreugde:

Heer, leid ons naar uw Koninkrijk van liefde.

L: *Voor de wereldkerk:* dat we werkelijk leren om samen op weg te gaan als leden van éénzelfde familie. Laat ons bidden.

L: *Voor al wie de Wereldjongerendagen in 2023 organiseren of eraan deelnemen:* dat ze met deze ontmoeting hun geloof, hoop en liefde kunnen vernieuwen en ambassadeurs worden van de vreugde om kinderen van God te zijn. Laat ons bidden.

L: *Voor alle jongeren van ons land,* in het bijzonder voor wie moeite hebben met geloven: dat ze de moed niet verliezen in hun zoektocht naar de levende Heer. Laat ons bidden.

L: *Voor ons bisdom:* dat we ons hart openen voor de stem van de Heer, opdat we als leden van éénzelfde Kerk worden vernieuwd. Laat ons bidden.

L: *Voor onze parochie:* dat we zonder vrees de deuren openen voor Christus die zijn Koninkrijk van liefde onder ons wil vestigen. Laat ons bidden.

L: *Voor de armen, migranten en zieken:* dat ze bij ieder van ons geborgenheid en bemoediging vinden. Laat ons bidden.

L: *Voor onze families:* dat we ons geloof met vreugde en in vrijheid van generatie op generatie blijven doorgeven. Laat ons bidden.

L: *Voor onszelf:* dat we, naar het voorbeeld van Maria, met spoed de liefde die we in ons binnenste dragen voor God met onze naasten durven te delen. Laat ons bidden.

V: Heer onze God, wij danken U dat Gij ons gebed met liefde verhoort. Help ons om uw Koninkrijk hier op aarde verder op te bouwen met de hulp van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer.

BEZINNENDE TEKST

Mariet Grouwels

Jong en zoekend.
Zo zijn er vandaag velen.
De wereld is zo rijk, het leven zo druk.
Fantastische ervaringen wachten om elke hoek.

Vandaag durven dromen is niet niks.
Als ouders geen torenhoge druk opleggen
dan doen school en vrienden dat wel.

Mogen zijn,
dat is waar velen van dromen.
Geen druk,
geen verwachting,
geen maar- dit en dat-
geen en-en-en.

In jeugdbewegingen geven velen alles van zichzelf
voor de volgende generatie
In vriendengroepen ontdekken ze samen de wereld
stap voor stap vooruit.

Dromen is niet niks.
Een wereld waar iedereen mag zijn
waar ieder zich geliefd mag weten

een plaats waar je kan spreken over
wie je bent
waar je in gelooft
waar je voor staat
en waar je achter staat.

Werken aan die wereld,
aan Gods dromen
aan Gods Rijk,
we kunnen maar proberen...