

GESPREKSBIJEENKOMST:

SAMEN NADENKEN OVER ONZE OPDRACHT OM DE VREUGDE VAN HET EVANGELIE IN DE WERELD TE BRENGEN

De bijeenkomst bestaat uit twee delen, die ook gespreid kunnen worden over twee samenkomsten.

Als het om één of andere reden niet lukt om hiervoor een grotere groep mensen samen te brengen, kan je met dezelfde formule in het team werken. Maar het verdient aanbeveling om bij de keuze van een actie en de voorbereiding zo veel mogelijk mensen te betrekken.

Vraag aan de mensen die je naar deze samenkomst(en) uitnodigt om vooraf een of enkele keren te bidden:

- God danken voor het geschenk van het geloof en voor het gegeven dat we samen mogen geloven en werken;
- vragen om een luisterend en open hart;
- vragen om de werking van de heilige Geest in onze geloofsgemeenschap.

WELKOM

met korte toelichting over het verloop van de samenkomst

GEBED

bv

Heer Jezus,

we bidden om uw aanwezigheid

hier in ons midden.

Laat uw Geest ons inspireren

tot goede gedachten

en opbouwende voorstellen.

Help ons te zoeken

naar wat goed is voor ieder

en voor de minsten het meest.

Laat ons gesprek gedragen worden

door tederheid en luisterbereidheid,

door vriendschap en vertrouwen.

I.

SAMEN REFLECTEREN

aan de hand van het boek

KARDINAAL JOZEF DE KESEL, *GELOOF EN GODSDIENST IN EEN SECULIERE SAMENLEVING* (Halewijn, 2021)

De mensen gaan zitten in kleine groepen (max 7).

Per groep is er iemand die het gesprek leidt en nadien kort verslag geeft.

Elke groep spreekt met mekaar over drie citaten uit het boek.

Daartoe krijgt iedereen een blad met de citaten en gespreksvragen.

Telkens is de werkwijze dezelfde:

- eerst denkt iedereen even in stilte na over de bijgevoegde gespreksvraag;
- daarna zegt iedereen wat de vraag bij haar/hem heeft opgeroepen (uiteraard is niemand verplicht om iets in te brengen);
- in een laatste ronde mag men zeggen wat de inbreng van een ander lid van de groep heeft opgeroepen (maar zonder discussie).

1.

Het is waar dat we op langere termijn de toekomst van het christendom hier in West-Europa niet kennen. En het is waar dat op sommige plaatsen nog weinig kerkelijke aanwezigheid is. Maar daaruit concluderen dat de Kerk of het christendom aan het verdwijnen zijn, is een gratuite bewering. Er zijn te veel tekenen van vernieuwing en vitaliteit die deze stelling ontkrachten. p14

➔ Welke tekenen zie jij?

2.

De Kerk is geroepen om haar zending te vervullen in de seculiere en pluralistische cultuur. We moeten aanvaarden dat we niet meer in een christelijke samenleving leven. Niet omdat we daartoe feitelijk verplicht zijn en het dus onvermijdelijk is. Maar van harte. Als de Kerk haar toekomst wil tegemoet gaan met geloof en vertrouwen, met durf en moed, dan moet ze deze reële situatie aanvaarden als de plaats waar God haar roept. p36-37

We mogen ons niet terugtrekken uit de samenleving en een eigen aparte wereld opbouwen. Geen besloten en op zichzelf teruggetrokken Kerk, geen geprivatiseerd geloof, geen wereldvreemd christendom. Maar tegelijk een Kerk die getuigt van het Evangelie en haar stem laat horen in de grote ethische en maatschappelijke debatten waarin de menselijkheid van de mens en van de samenleving en de toekomst van onze planeet in het gedrang zijn.

p91

- Hoe deze aanvaarding beleven en tonen en tegelijk kritisch blijven, soms zelfs durven protesteren als de rechten van zwakken geschonden worden?
Ken je hiervan goede voorbeelden?

3.

Waarom verzamelt God mensen tot de gemeenschap van de Kerk? God verlangt dat er op deze aarde plaatsen zijn waar de deur voor Hem wordt geopend en Hij nu al wordt erkend en bemind. Waar Hij nu al kan delen en leven in verbondenheid met hen die zijn schepselen zijn. Plaatsen waar nu al, in alle beperktheid en broosheid, iets zichtbaar wordt van wat God voor ogen stond toen Hij de wereld en de mens schiep. God wil zijn heil aan alle mensen bekend maken, niet door handige overtuigingsmechanismen noch door indoctrinatie, maar door het levende geloof en de interpellierende aanwezigheid van een geloofsgemeenschap. p67

- Wat is er volgens jou nodig opdat onze parochie zo'n geloofsgemeenschap zou kunnen zijn?

PAUZE

II.

SAMEN BRAINSTORMEN

OVER EEN OF ENKELE ACTIES DIE WE MET ONZE PAROCHIE WILLEN ONDERNEMEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD/PAASTIJD OM DE VREUGDE VAN HET EVANGELIE NAAR BUITEN UIT TE DRAGEN

Iedereen heeft een pen en mag op enkele plaatsen een of enkele post-its nemen. Iedereen wordt uitgenodigd om haar/zijn ideeën op een post-it te noteren (1 idee per briefje) en aan een centraal bord te bevestigen.

Tweede ronde: iedereen mag een streepje zetten op de post-it waarvan zij/hij het idee goed vindt en wil steunen.

De post-its met de meeste streepjes blijven op het bord hangen.

Derde ronde: iedereen mag een streepje zetten bij de post-it waaraan zij/hij wil meehelpen om dit idee te realiseren.

BEDANKING

We danken kort en hartelijk alle aanwezigen.

Het team behartigt nu verder de concrete aanpak van de verzamelde ideeën. Zijn er meerdere, dan kan de uitwerking ervan over meerdere werkjaren gespreid worden.

BIDDEND DANKEN

bv

Heer, onze God,
we danken U om uw aanwezigheid in ons midden,
om de inbreng van iedereen
en om uw Geest die ons verbindt.

Maak ons hart bereid
om metterdaad te doen wat uw woord vraagt,
wat mensen bevrijdt en gelukkig maakt.
Geef ons eenvoud en zachtmoedigheid
in het rustige vertrouwen
dat Gij met ons meegaat,
vandaag en altijd.

WEL THUIS

Nodig iedereen uit om thuis nog even op deze samenkomst(en) terug te blikken:

- hoe heb ik me tijdens de bijeenkomst(en) gevoeld?
- wat vind ik van de uitkomst ervan?
- zijn er dingen, eventueel verbeteringsuggesties, die ik nog wil signaleren aan het team?