

Tweede Werelddag van Grootouders en Senioren

Door het vieren van deze tweede editie van de *Werelddag van Grootouders en Senioren*, krijgt deze dag een plaats in het pastorale gebeuren van onze lokale kerkgemeenschappen. Daarmee wordt de toon gezet voor een nieuwe traditie.

Aandacht voor grootouders en senioren kan toch niet iets buitengewoons zijn, omdat hun aanwezigheid geen bijkomstigheid maar een wezenlijke component van onze samenleving is. Paus Franciscus nodigt ons uit om ons bewust ervan te worden welke belangrijke rol zij spelen in onze landen en gemeenschappen, en om dit niet op een incidentele, maar op een structurele wijze te doen. Het is dus geen kwestie van in te spelen op een noodsituatie, maar van de grondslag te leggen voor een pastoraal werk op lange termijn dat ons nog tientallen jaren zal uitdagen. Op sommige plaatsen in de wereld, vooral in Europa en Noord-Amerika, maken zij immers 20 procent van de bevolking uit. In onze gemeenschappen is er dus een mentaliteitsverandering nodig: senioren zijn geen vreemde buitenstaanders die verzorgd moeten worden. Daarom moet onze pastorale aandacht zich richten op het dagdagelijkse en op een langetermijnplanning.

In het perspectief van dit langetermijnengagement zijn de catecheses van paus Franciscus over de oude dag heel belangrijk. Zij bieden een goed uitgewerkte en originele bezinning op deze levensfase en kunnen het vertrekpunt zijn zowel voor de directe pastorale voorbereiding van de werelddag van dit jaar als voor een langetermijnplanning.

De catecheses en de boodschap van paus Franciscus voor deze tweede *Werelddag van Grootouders en Senioren* vormen de essentie van deze pastorale kit. Ze bevatten een rijke waaier aan richtlijnen die eventueel aan de eigen context aangepast kunnen worden.

Zowel de catecheses als de boodschap zijn te vinden op de website van het *Dicasterie voor de Leken, het Gezin en het Leven*: in het [Frans](#) en het [Engels](#).

De Nederlandse vertaling van de boodschap, de catecheses, het gebed en deze pastorale oriëntaties en liturgische suggesties zijn te vinden op Kerknet, in de rubriek [Documenten van de wereldkerk vertaald in het Nederlands](#).



De werelddag valt dit jaar op een bijzonder moment, onverwachts getekend door oorlog. In zijn boodschap ziet paus Franciscus een verband tussen het vervagende getuigenis van hen die de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebben en de heropleving van het conflict in Europa. Daarom roept hij grootouders en senioren op om *een eigen bijdrage te leveren aan de revolutie van de tederheid* en om vooral intens te bidden voor de vrede, in Oekraïne en daarbuiten.

De zending die paus Franciscus juist nu aan senioren toevertrouwt, laat zien hoe hij gelooft dat grootouders en senioren een eigen roeping hebben die hen een bijzondere plaats geeft in het heilige en gelovige volk van God. Dit is het echte alternatief voor de *wegwerpcultuur*. Het gaat hier niet om het verrichten van een goede daad of het pleiten voor een iets betere behandeling, maar om het benadrukken van de centrale plaats van senioren in de samenleving en van grootouders in de familie.

Hierna geven we enkele eenvoudige richtlijnen die u hopelijk kunnen helpen bij het organiseren van de komende werelddag. Wij zijn er zeker van dat ieder van u in staat is om creatief op zoek te gaan naar de meest geschikte manier om deze dag in uw eigen pastorale context te vieren.

Rekening houdend met de vele initiatieven die ter gelegenheid van de eerste werelddag genomen werden en die hopelijk ook deze tweede editie zullen kenmerken, hebben wij een logo ontwikkeld dat vrij gebruikt kan worden en dat de link met deze dag duidelijk kan maken. Het logo stelt een omhelzing voor.

In de hoop dat de tweede *Werelddag van Grootouders en Senioren* zal bijdragen aan het terugdringen van de wegwerpcultuur en de grootouders en senioren zal helpen om een actieve rol op te nemen in onze gemeenschappen, groeten wij u hartelijk in de Heer.

P. Alexandre Awi Mello, I. Sch.

Secretaris

Dicasterie voor de Leken, het Gezin en
het Leven

Kardinaal Kevin Farrell

Prefect

Dicasterie voor de Leken, het Gezin en
het Leven

Pastorale oriëntaties

Bezoek aan alleenstaande senioren

- De tweede *Werelddag van Grootouders en Senioren* zal gevierd worden in een context waarin veel landen de noodtoestand wat betreft de volksgezondheid opgeheven hebben. Daardoor is er meer ruimte voor initiatieven waar de persoonlijke ontmoeting en omhelzing centraal kunnen staan.
- Om ervoor te zorgen dat de boodschap van nabijheid en troost voor deze werelddag iedereen bereikt – ook diegenen die het meest geïsoleerd zijn – vragen wij iedereen om hun grootouders en de alleenstaande senioren van hun gemeenschap te bezoeken en hun de boodschap van paus Franciscus over te brengen.
- Met dit bezoek, een onmiskenbaar teken van de Kerk die naar buiten treedt, kunnen we opnieuw benadrukken dat senioren, ook diegenen die het meest geïsoleerd zijn, in onze gemeenschappen centraal staan.
- Een bezoek brengen is een persoonlijke keuze om op te staan en met spoed naar anderen te gaan (cf. Lc 1, 39), zoals Maria deed toen zij haar bejaarde nicht Elisabeth bezocht.
- Tijdens het bezoek kan men een kleine attentie zoals een bloemetje schenken en samen het gebed van deze werelddag bidden.



- Een bezoek brengen aan een alleenstaande senior is een van de mogelijkheden om de volle aflaat ter gelegenheid van deze werelddag te verkrijgen.
- De ontmoeting tussen jong en oud en de vriendschap die daaruit kan voortkomen, is een van de tekenen dat ze *nog vrucht dragen als ze oud zijn*.

Vorbereiding van de dag met senioren

- De belangrijkste doelgroep voor de activiteiten van deze werelddag zijn de senioren. De boodschap van de paus is aan hen gericht.
- We kunnen ervoor zorgen dat zoveel mogelijk senioren persoonlijk deelnemen aan de zondagse eucharistie die ter gelegenheid van deze dag gevierd wordt.
- Sinds de pandemie is op veel plaatsen de deelname van senioren aan de zondagsliturgie verminderd. Dit komt door de hardnekkige angst voor besmetting, maar ook door de tijdens de verschillende lockdowns aangeleerde gewoonte om de vieringen op televisie of online mee te volgen. Deze dag kan een gelegenheid zijn om senioren te helpen om de eucharistieviering opnieuw in levenden lijve bij te wonen.
- We kunnen de senioren van onze parochie of lokale kerkgemeenschap uitnodigen voor een bezinningsmoment over de boodschap van de paus voor deze dag en we kunnen die boodschap aan alle aanwezigen uitdelen. Wie alleenstaande senioren bezoekt, kan de tekst van de boodschap van de paus overhandigen aan hen die de bijeenkomsten niet kunnen bijwonen.
- We kunnen de gebedsintenties van de paus en de bijzondere intenties van de lokale gemeenschap toevertrouwen aan alle grootouders en senioren die we ter gelegenheid van deze dag bereiken.

Vorbereiding van de dag met jongeren

- Een paar weken voor de werelddag kunnen we de jongeren van onze gemeenschap bijeenbrengen om de bedoeling van deze dag toe te lichten en ervoor te zorgen dat zij zoveel mogelijk senioren bezoeken.
- Na de viering van deze dag kunnen we de jongeren opnieuw samenbrengen en hen de kans geven om over hun bezoeken te vertellen.

Volle aflat

- De Apostolische Penitentiariae vaardigde een decreet uit dat er ter gelegenheid van de *Werelddag van Grootouders en Senioren* een volle aflat verleend wordt.
- Senioren kunnen een aflat verkrijgen door deel te nemen aan een van de eucharistievieringen ter gelegenheid van deze dag.
- Rekening houdend met het feit dat sommige senioren om gezondheidsredenen de eucharistieviering niet live kunnen bijwonen, wordt de aflat ook verleend aan hen die via televisie, radio of internet eraan deelnemen.
- De aflat wordt ook gegeven aan allen die op deze werelddag een werk van barmhartigheid verrichten door een alleenstaande senior te bezoeken.

Liturgische suggesties

- Op zondag 24 juli kan een van de eucharistievieringen gewijd worden aan deze werelddag met de grootouders en de senioren van de parochie of de lokale gemeenschap.
- Om ervoor te zorgen dat senioren aan de viering kunnen deelnemen, kunnen leden van de gemeenschap vervoer aanbieden aan hen die niet in staat zijn op eigen kracht ernaar toe te komen.
- Tijdens de viering kunnen jongeren van de parochie of de gemeenschap de boodschap van de paus aan hun grootouders of aan senioren brengen.
- Op zondag 24 juli en op de dagen onmiddellijk daaraan voorafgaand en daaropvolgend, kunnen liturgische vieringen in ziekenhuizen en woonzorgcentra plaatsvinden. Voor zover het mogelijk is en in overeenstemming met de gezondheidsvoorschriften, kunnen leden van de parochie worden betrokken om deze vieringen op een passende wijze te animeren.
- De collecte van de missen op deze werelddag kan worden besteed aan de ondersteuning van projecten van de lokale gemeenschap ten voordele van arme senioren.

Suggesties voor gebedsintenties

- Voor ons allen, senioren, dat wij de revolutie van de tederheid vormgeven en iedereen leren om met dezelfde blik naar onze broeders en zusters te kijken zoals we naar onze geliefde kleinkinderen kijken. Laten we bidden.
- Voor de jongeren, dat zij met vreugde senioren gaan bezoeken en hun Gods tederheid laten voelen, zodat onze wereld vervuld wordt met een onstuimige vreugde omwille van een nieuwe omhelzing tussen jong en oud. Laten we bidden.
- Voor ons allen, opa's en oma's, dat wij, ook als we oud zijn, vruchten van wijsheid dragen voor onze families en dat we leren hoe we de schat van het geloof aan onze kleinkinderen en aan de komende generaties kunnen doorgeven. Laten we bidden.
- Voor ons allen, grootouders en senioren, dat wij niet bang zijn om te bidden voor de redding van de wereld, zoals Abraham deed, dat er overal ter wereld vrede komt, vooral ook in Oekraïne. Laten we bidden.
- Voor de Kerk die wereldwijd deze *Werelddag van Grootouders en Senioren* viert, dat zij voor hen meer en meer een gastvrij huis wordt. En voor paus Franciscus, dat de Heer zijn ambt zegene en bescherm. Laten we bidden.



Werelddag
van Grootouders
en Senioren
2022

Slotzegen

Zegen over een lang leven

Barmhartige God,

zegen uw kinderen

die Gij een lang leven geschonken hebt.

Laat hen de tederheid en de kracht van uw aanwezigheid voelen.

Laat hen terugkijkend naar het verleden,

zich verheugen in uw barmhartigheid.

Laat hen vooruitblikkend naar de toekomst,

volharden in de hoop die niet vervaagt.

Aan U zij lof en eer tot in de eeuwen der eeuwen.