

AAN HET KRUIS

We bleven met enkelen achter:
Maria, een paar vrouwen en mezelf.

We stonden vlakbij het kruis
en keken Jezus aan,
tot het laatste ogenblik.

We hoorden hem nog spreken;
weinig adem, korte woorden.

‘Daar is nu je moeder’ zei Hij mij,
kijkend naar Maria.

En ook: ‘Vader, vergeef het hun,
want ze weten niet wat ze doen.’

Tot Hij met ‘Het is volbracht’
de ogen sloot.

We namen elkaar vast
en gingen zwijgend heen.

Johannes

