

## INTOCHT IN JERUZALEM

Ik sta weer in de wei, alleen.  
Mijn dagtaak is volbracht.  
Vanmorgen in de smalle straatjes  
was het druk en lawaaierig.  
Mensen verdrongen zich.  
'Gezegend Hij die komt, in de naam van de Heer'  
zongen ze in koor.  
Jezus bleef er rustig bij,  
gaf me geen spoorslag in de zij.  
Hij stapte af en ging te voet verder.  
Er hangt onraad in de lucht.  
Wat brengen de komende dagen?

*Het ezelsveulen*

