

# KERK & Leven

## GENT CENTRUM

WWW.KERKENLEVEN.BE

P900720 | AFGIFTEKANTOOR: 2099 ANTWERPEN X | AFZENDER: HALEWIJNLAAN 92 - 2050 ANTWERPEN

10

2018

WEEKKRANT

7 MAART

JAARGANG 79

EDITIE 2094

PLAATSEN VAN GEBED IN ONZE PAROCHIE

### Bidden met de zusters Bernardinnen

*In een statig huis halfweg de Keizer Karelstraat vind je de gemeenschap van zusters Bernardinnen in Gent. Met zes zusters vormen ze de communiteit Rabboeni. In hun tuin loopt een wandelpad naar 'de overkant', het gemeenschapshuis Ruach waar studerende of jong-werkende meisjes verblijven. Wie er op een maandagavond aanklopt, kan meebidden in het vespergebed met de verzamelde Rabboeni-Ruach & Camino-gemeenschap. En ook elke ochtend om 7u00 (jawel!) wordt het gemeenschappelijke gebed tot God gericht in de eucharistie en lauden. De moeite waard om te leren kennen, zo dachten we vanuit de redactie. En dus stuurden we een verslaggever op ontdekkingsocht...*

Een hartelijk onthaal op een winterse avond maakt dat men zich onmiddellijk thuis voelt bij zuster Hilde, die me meeneemt doorheen de tuin naar Ruach. Daar liggen boeken en blaadjes te wachten op al wie wil meebidden. Heel bewust gaan de zusters al een tijdje voor het gebed begint in de kapel zitten: 'zomaar vanuit de drukte van het dagelijkse leven in de kapel binnenvallen, en onmiddellijk beginnen bidden of zingen... dat werkt niet voor mij. Soms duurt het tot halfweg het gebed vooraleer ik daadwerkelijk beseft dat ik aan het bidden was. Daarom hebben we nu afgesproken om tien minuten eerder die **stilte-drempel** over te gaan, en ons hart rustig te maken om te kunnen bidden. Het helpt voor onszelf persoonlijk, maar ook voor onze jongeren...'

We zingen samen de vespers, begeleid op citer door zuster Bieke. Iedereen zingt mee, en langzamerhand voel je in de kapel echt de rust neerdalen. Geen wonder dus dat bij de oproep tot voorbede er spontaan erg mooie vragen tot God worden gericht. Vanuit het diepste van hun hart **bidden de zusters én de jongeren om de noden van kerk en wereld.** 'Is dat ook

niet de kern van onze roeping', zo getuigt één van de zusters achteraf, 'dat we in het midden van deze drukke wereldse stad een plaats mogen zijn waar er tijd en ruimte is voor gebed? Is het niet één van de mooiste taken die we kunnen doen, om voorspreeksters te zijn bij God en de zorgen van zoveel mensen met ons mee te dragen in ons gebed? We zijn immers geen congregatie die gesticht is vanuit een bepaald werk (onderwijs, ziekenzorg, ...), maar weten ons -als geassocieerde leden van de grote Cisterciënzerorde- vanuit onze contemplatieve onderstroom gezonden naar ons werk en onze engagementen buitenshuis en binnenshuis. We gaan dus wel werken, sommigen van ons in ziekenzorg of onderwijs, sommigen in pastorale taken. Maar vóór dit alles beginnen we onze dag in de kapel met 1u15 gebed (meditatie, lauden, eucharistie). Is dat geen luxe?: veel mensen in een gezin beleven immers elke morgen weer die typische morgen-rush om tijdig alle gezinsleden op school, in de crèche of op het werk te krijgen. Op dat uur mogen wij ons volledig vrijmaken om met God in gesprek te gaan...én al deze mensen mee te dragen'.

De sobere inrichting van de kapel nodigt ook uit om te zoeken naar verinnerlijking, en alle ballast van de dag even achter te laten. Je kan je laten raken door ambo of altaar, parallel tegenover elkaar in de ruimte, of door het kruisbeeld of Maria-beeld, of zomaar door een kaars of een bloem. Jongeren uit Ruach getuigen op de website van het klooster 'hier kreeg ik de kans om te groeien in geloof, hier heb ik gevoeld wat het betekent om gelovig in het leven te staan, en **de regelmaat van het gebed op maandagavond is stimulerend voor mijn eigen bidden**'. Is het inderdaad geen goed uitgangspunt, om de week samen biddend in te zetten?

En dat er na het gebed een lekkere maaltijd volgt, zal zeker ook wel bijdragen aan de vorming van deze gemeenschap: wie dacht dat zusters altijd héél ernstig en bedaard door het leven gaan, moet dringend eens de humor en de plagerijtjes gaan beluisteren! Niet alles wat uw verslaggever hoorde is voor publicatie vatbaar...

Na dit gezellige samenzijn bij de jongeren in het gemeenschapshuis, was er nog tijd om met de zusters in gesprek te gaan. Het obligate voorstellingsrondeje begon met de typische 'biografische' gegevens, zoals de verhalen over waar de zusters werkzaam zijn. Maar doorheen de weetjes klonk al gauw een aantal **mooie getuigenissen**. Een zuster vertelt: 'ik geef les aan pubers, in het secundair onderwijs... niet de makkelijkste groep, maar ik doe het met hart en ziel. Ik zet me ook in voor de werkgroep 'zorg op school', want het kan toch niet zijn dat we als leerkrachten de jongeren enkel maar als puberende lastige leerlingen zien. In elk kind wil ik het goede zien... wat me dat ook kost aan extra werk of inzet of tijd. Want als je met zo'n project begint, dan heb je nooit meer gedaan!'. Een andere zuster ontdekte dat ze haar levenslange roeping om 'iets in de missies te gaan doen' eigenlijk gewoon om de hoek van de volgende straat kan waarmaken: meewerken in een sociale dienst in onze stad, in de zorg voor de meest arme, kwetsbare vluchtelingen en vreemdelingen. 'Dat maakt me echt gelukkig. Je kan me nooit straffen door te zeggen dat ik daar moet gaan werken... ik leef daarvoor!'.  
Samen gemeenschap vormen in hun huis maakt de Rabboeni-gemeenschap dus zeker niet tot een eilandje in de stad. Integendeel. Ze zetten zich volop in binnen de nieuwe parochie in Gent-Centrum:



ze zijn in de kathedraal ingeschakeld in de zondagsliturgie, ze nemen deel aan de zondagse ontmoetingen, en leven mee met de gebeurtenissen in het leven van onze parochianen. En omgekeerd bieden ze graag aan dat **hun gemeenschap open staat voor de parochianen**. We mogen op hun gebed rekenen wanneer ons een zorg ter harte gaat: even aan de zusters laten weten dat je Gods steun zoekt, of dat je om zegen vraagt over je leven, en ze nemen je intentie op in hun morgeneucharistie. Je gedragen weten door het gebed van de zusters, als het bidden je zelf soms moeilijk valt: het heeft al meerdere mensen effectief geholpen in moeilijke levensomstandigheden. Geen schroom dus, om de zusters aan te spreken of te contacteren hiervoor. Zelf gaan meebidden is natuurlijk ook een optie: wie als vroege vogel om 7u00 aanwezig is, kan de eucharistie-met-lauden meebidden (maandag-vrijdag), in de schoolvakanties om 7u30. Het avondgebed wordt gebeden om 18u30 van maan-

dag tot vrijdag. Aankloppen bij Ruach.

#### Meer info?

Gemeenschap Rabboeni, Zusters Bernardinnen, Keizer Karelstraat 127, gsm zuster Hilde: 0493 51 43 05, of via mail rabboeni@skynet.be

Gemeenschapshuis Ruach, Apostelhuizen 24, gsm zuster Leen: 0493 51 43 33 of via mail: ruachgent@gmail.com

website: [www.kerknet.be/organisatie/zusters-bernardinnen](http://www.kerknet.be/organisatie/zusters-bernardinnen)  
facebook: [www.facebook.com/zrsbernardinnengent/](https://www.facebook.com/zrsbernardinnengent/)



## Colofon

**ALGEMENE REDACTIE**  
Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 40  
redactie.kerkenleven@kerknet.be  
secretariaat.kl@kerknet.be  
www.kerkenleven.be

## PUBLICITEIT

Trevi plus bvba  
Meerlaan 9, 9620 Zottegem  
09 360 48 54 • fax 09 367 49 88  
katrien.lannoo@treviplus.be  
www.treviplus.be

## DIENST PAROCHEBLADEN

Halewijnlaan 92, 2050 Antwerpen  
03 210 08 30  
dienst.parochiebladen@kerknet.be

## ABONNEMENTEN

Abonnementen en adreswijzigingen  
uitsluitend via de parochie.

## Copyright

Alle teksten, foto's en beeldmateriaal uit **KERK & leven** zijn auteursrechtelijk beschermd. Zonder toestemming van de uitgever mogen ze op geen enkele wijze worden verspreid. De uitgever is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de advertenties. Lezersbrieven moeten naam en adres vermelden. De redactie behoudt zich het recht teksten in te korten of te weigeren. **KERK & leven** is een uitgave van Studicentrum Kerk en Media vzw

## VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Olivier Lins

## Diocesane redactie Gent

Liselotte Anckaert, 050 74 56 38,  
liselotte.ankaert@kerknet.be  
Christof Bouweraerts, 09 225 16 26,  
christof.bouweraerts@kerknet.be  
Bisdomplein 1, 9000 Gent

## ABONNEMENTEN

**Myriam Molemans**  
parochie.gentcentrum@kerknet.be  
IBAN BE57 8900 1442 4335

## REDACTIE

**Jürgen François**  
0476 46 00 98  
deken.gent@kerknet.be

## Joke Vermeren &amp; Pascal Veeckman

0473 56 56 33  
joke.vermeren@kerknet.be

## Marijn De Sutter (omgeving Sint-Jacobs)

marijn.de.sutter@skynet.be

## Marleen De Mey (omgeving Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieters)

marleenedemey@skynet.be

## Francine Van Maldeghem (omgeving Sint-Coleta)

francine.vanmaldeghem@skynet.be

## Ria Van Overbeke (omgeving Sint-Antonius en Sint-Macharius)

ria.van.overbeke@skynet.be

## Lowie De Spiegeleer (omgeving Onze-Lieve-Vrouw-Presentatie en nieuws over de Sint-Michielsbeweging)

lowie.sintmichel@gmail.com

## Martine Blommaert (omgeving Heilig Kerst, Muide, Meulestede)

h.kerst@skynet.be

## Flor Brondeel (omgeving Sint-Niklaas)

flor.brondeel@skynet.be

## Luc Serneels (omgeving Sint-Michiels)

parochie.gentcentrum@kerknet.be

## CENTRAAL PAROCHEAAL

## SECRETARIAAT

Biezekapelstraat 4, 9000 Gent

09 269 14 82

parochie.gentcentrum@kerknet.be

## CONTACT ONZE-LIEVE-VROUW SINT-PIETERS

Jeanne Leniere

Sint-Pietersplein 2, 9000 Gent

09 225 44 37

0477 76 00 48

## CONTACT SINT-COLETA

Francine Van Maldeghem

0487 20 40 25

## CONTACT SINT-SALVATOR

Martine Blommaert

Sleepstraat 216, 9000 Gent

09 225 70 58

h.kerst@skynet.be

## SAMEN VIEREN EN BIDDEN



## Zaterdag 10 maart

**16.30 u.** O.L.V.-Presentatie

Eucharistie

**17.00 u.** Paters Karmelieten

Eucharistie.

**17.30 u.** Sint-Michiels

Eucharistie

**18.00 u.** Sint-Stefanus

Eucharistie

## Zondag 11 maart

Vierde zondag in de veertigdagentijd (B) –

Eerste collecte Broederlijk Delen

**08.00 u.** Zusters Clarissen/Coletienen

Eucharistie

**09.30 u.** Sint-Salvator (Heilig Kerst)

Eucharistie.

**10.00 u.** Paters Karmelieten

Eucharistie

	Zaterdag	Zondag	Ma	Di	Woe	Do	Vr
O.-L.-Vrouw Presentatie	16u30						
Sint-Michiels	17u30						
Sint-Stefanus	18u	10u	18u	18u	18u	18u	18u
Heilig Kerst Sint-Salvator		09u30					
Sint-Niklaas		10u	8u	8u	8u 12u15	8u	8u
Sint-Baafs	11u	11u	8u45 11u	11u	11u	11u	8u45 11u
Sint-Antonius		11u					
O.-L.-Vrouw Sint-Pieters		11u					
Sint-Jacobs		18u30					9u
Clarissen-Coletienen	8u15	8u	8u15	8u15	8u15	8u15	8u15
Paters Karmelieten		10u	18u15	18u15		18u15	18u15
Sint-Michielshuis				19u30			
Seminariehuis						19u	
<b>parochiale zondagsviering eucharistie gebedsdienst</b>							
Sint-Michielshuis (Lange Violettestraat 277): Taizégebed en ontmoeting voor jongeren							
Seminariehuis (Gouvernementstraat 12): open avond voor studenten met eucharistie en broodmaaltijd							

Intentie: Lucienne Vandeweghe.

**15.00 u.** Sint-Antonius van Padua

Eucharistie in het Spaans voor de Latino gemeenschap.

**18.30 u.** Sint-Jacobs

Eucharistie.

Intentie mev. Rita Van Peteghem en familie. Gezinsviering.

## weekdagvieringen

**Sint-Baafskathedraal, 11.00 u.**

Maandag 12 maart

Stichting Deschuyter

Dinsdag 13 maart

Sint-Antonius

Woensdag 14 maart

Sint-Jozef

Donderdag 15 maart

om bescherming

Vrijdag 16 maart

zalige priester Poppe

Zaterdag 17 maart

Onze Lieve Vrouw



## DOOPSEL

**Florian Charles Louis DE WEIRT (\*2017),**

zoon van Pieter De Weirt en Charlotte Bultiauw, wonend in de Nadine Crappéstraat te Gent.

Hij ontving het doopsel

in de kerk van Sint-Michiels

op zaterdag 24 februari.

## UITVAART

**De heer Gilbert Van den Eeckhaut (\*1936),**

uit de Karperstraat,

is overleden op 23 februari.

De verrijzenisliturgie vond plaats

op zaterdag 3 maart

in de Sint-Antonius van Paduakerk

(regenboogkerk).

**Mevrouw Mariette Samyn (\*1924),**

weduwe van Henri De Martelaere,

uit de Kluizenaarsstraat,

is overleden op 25 februari.

De verrijzenisliturgie vond plaats

op zaterdag 3 maart

in de Sint-Stefanuskerk.

**Mevrouw Antoinette Van Dongen (\*1926),**

weduwe van René Vanhouteghem, wonend in Hoeksken in Evergem, is overleden op 23 februari.

De verrijzenisliturgie vond plaats op dinsdag 6 maart in de Sint-Salvatorkerk (H. Kerst).

**Mevrouw Marie-Jeanne Wille (\*1923),**

uit de Molenaarstraat,

is overleden op 24 februari.

De verrijzenisliturgie vond plaats

op woensdag 7 maart

in de Sint-Stefanuskerk.

*God, onze Vader,*

*uw Zoon Jezus toont ons wat zorgzaamheid en nabijheid doen met mensen.*

*Wij danken U voor uw tekens van genegenheid voor ons.*

*Schenk de kracht van uw Geest*

*aan wie het doopsel ontvingen,*

*aan degenen die zich voorbereiden op vormsel of huwelijk,*

*aan wie ziek zijn,*

*aan hen die zorgen voor hun zieke of bejaarde medemensen,*

*aan hen die een dierbare moeten missen.*

*Geef ons allen de liefde en de tederheid van Jezus Christus,*

*vandaag en allen dagen van ons leven.*

E.H. Jürgen François Deken - pastoor moderator	0476 460 098	deken.gent@kerknet.be
Ria Van Overbeke Parochieassistente	0494 34 04 92	ria.van.overbeke@skynet.be
Joke Vermeren Parochieassistente	0473 565 633	joke.vermeren@kerknet.be
E.H. Marcel De Meyer Parochiepriester	09 223 89 43	marcel.de.meyer4@gmail.com
E.H. Flor Brondeel Parochiepriester	09 225 37 00	flor.brondeel@skynet.be
E.P. Paul De Wit Parochiepriester	09 264 29 80	tiw789@yahoo.com
E.H. Ludo Collin Priester - rector kathedraal	09 225 16 26	sint-baafskathedraal@kerknet.be
Fernand D'heedene Diaken	0479 229 935	fernand.dheedene@skynet.be
Jean Vanden Thoren Diaken	0477 978 011	jean.vandenthoren@ugent.be
Joris Van Huffel Diaken	0476 391 583	joris.van.huffel@skynet.be
Johan Van Oost Diaken	0497 518 977	johan.vanoost@telenet.be
Pascal Veeckman Diaken	0477 550 539	pascal.veeckman@bisdom-gent.be
Fernand Verheggen Diaken	09 225 59 82	fernand.verheggen@telenet.be
Sint-Michielsbeweging Anton en Lowie De Spiegeleer	0478 92 17 33 0474 06 43 85	gent.sintmichel@telenet.be

## ONZE PAROCHE OP KERKNET

[www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-centrum](http://www.kerknet.be/organisatie/parochie-gent-centrum)



## PAROCHIEPLOEG-IN-OPSTART



Onze vorige parochieploegvergadering dateerde nog maar van 30 januari, maar toch was er alweer een bijeenkomst gepland op 19 februari. En ook al was die tussentijd erg kort, toch hadden we veel te **evalueren**. Zo waren er de vieringen rond 2 februari, waarbij we de ouders van de dopelingen opnieuw uitnodigden voor de kinderzegen: niet zoveel ouders gingen in op de uitnodiging, maar wie er was, evalueerde dit nadien wel positief. Ook de aswoensdagviering konden we – ondanks de kou tijdens de asverbranding op het binnenplein van het Sint-Baafshuis – positief evalueren. Bij de evaluatie van de zondagse ontmoeting blijven we constateren dat we onze doelgroep van de mensen die een sacrament aanvragen goed kunnen bereiken. Deze groep was ruim vertegenwoordigd. We merken echter dat het aantal parochianen die op onze uitnodiging ingaat, vermindert. Dat vinden we jammer, dus **als u hier graag eens uw mening over wil delen**, of ons wil vertellen hoe we het anders

kunnen aanpakken, dan mag u dat altijd laten weten! Wat diaconie betreft bleven we enige tijd stilstaan bij de concrete opvang van vluchtelingen in onze stad, en de mogelijkheden die we als parochie zien om daaraan mee te werken, zowel in het aanbieden van onderdak als in de reeds bestaande ondersteuning vanuit de KRAS-diensten.

Het grootste deel van onze vergadering werd besteed aan het bespreken van de nota **'samenstelling en liturgische aanstelling van de nieuwe parochieploeg'**. U hoort het misschien donderen in Keulen: bestaat deze parochieploeg niet al lang? we lezen daarvan toch telkens een verslagje? Ten dele klopt dit: we zijn al geruime tijd met een groepje mensen bezig om het beleid van de parochie uit te stippen en de pastoor bij te staan in zijn taak als herder van Gent-Centrum. Maar anderzijds heeft het bisdom gevraagd om met bedachtzaamheid en ruim overleg te werk te gaan bij de samenstelling van deze parochieploeg. Daarom is er nog altijd geen 'definitieve' aanstelling van deze groep, maar heten we officieel nog altijd 'parochieploeg-in-opstart'. In de komende maanden loopt deze opstart echter ten ein-

de, en zullen we komen tot een definitieve samenstelling. We plannen om hierover een artikelenreeks te schrijven in het parochieblad, én een **parochie-beraad** te houden. Noteer dus maar alvast de datum hiervoor: **donderdag 3 mei om 19u30**. Na het geslaagde parochieberaad van vorig jaar (herinner u: over de herschikking van de mis-uren), hopen we ook dit jaar weer op uw ruime opkomst te mogen rekenen. De aanstelling van de nieuwe ploeg hopen we te kunnen koppelen aan ons medewerkersfeest, dat gepland staat op 22 juni. U hoort daar later nog meer over.

Met enkele variapunten besloten we de vergadering. Hieruit onthouden we vooral enkele data voor onze **agenda**:

8 maart om 19.30 u. in het Sint-Baafshuis: netwerkvond Bisdom Gent over kwetsbaarheid  
9 en 10 maart: algemene gebedsactie '24 uur voor de Heer' (in onze parochie is er bij de paters Karmelieten aanbidding van 9.00 u. tot 11.30 u.)

## PAROCHIE IN GENT-OOST



**Info- en solidariteitsavond Broederlijk Delen met Eriah Byaruhanga.**

Een gevarieerde avond met een getuigenis van Eriah Byaruhanga wonende in Oeganda, het Livinuskoor zingt solidariteitsliederen en tenslotte proeven we van Oeganda met allerlei kleine gerechtjes. Eriah Byaruhanga verblijft van 5 tot 11 maart 2018 in een gastgezin in onze parochie Gent-Oost. Hij werkt als programma-manager voor landbouw en bedrijfontwikkeling in Oeganda en is er partner voor Broederlijk Delen. Tijdens de avond komt hij vertellen over zijn werk in Oeganda en over zijn ervaringen in Vlaanderen.

**Programma**  
**9 maart in Het Kouterhof in Gentbrugge**

19.30 uur Welkom  
19.45 uur Campagnefilm  
20.15 uur Livinuskoor  
20.30 uur Getuigenis van Eriah Byaruhanga  
21.00 uur Livinuskoor  
21.15 uur Hapjes uit Oeganda  
21.45 uur Livinuskoor

**Voor info:**

Marijke De Vogeleer,  
parochieassistent.gentooost@gmail.com,  
tel. 09.231.53.00

**Inschrijven via:**

www.kerknet.be/parochie-gent-oost



Op zondag 18 maart, in en rond de Sint-Baafsabdij van Gent. Het dagprogramma bestaat uit geleide wandelingen met bezoek aan 3 religie plekken, met een brunch en dialoog in de Herberg Macharius en een muziekprogramma in de Sint-Baafsabdij. Deelnemen kan voor het ganse programma, maar er kan ook op elk moment worden aangesloten op de verschillende plekken.

**PROGRAMMA**

10u00: Bezoek de Sint Michielsbeweging katholieke jongerenbeweging (Lange Violettestraat 277)  
11u00: Bezoek aan de Protestantse kerk Brabantdam (Sint Kristoffelstraat)  
12u00: Brunch in de Herberg Macharius (Coyendanspark 1), dialoog over sociale engagementen  
14u00: Bezoek aan de Moskee Eyup Sultan Camii (Kazemattenstraat 80)  
15u15: Muziek @ Sint Baafsabdij (Voorhoutkaai 43), met uitleg over de site door de Buren van de Abdij en Soefi muziek (Islam) en Kirtan

muzikanten (Sikhs)  
17u00: einde

Voor vragen, inlichtingen en inschrijvingen op deze Profundo dag, kan je terecht bij diaken Johan Van Oost: jvoost@icloud.com, tel 0497 518977, deelname is gratis, ook voor de brunch (gelieve voor de brunch uw aanwezigheid te willen bevestigen aub)

Profundo is een samenwerkingsverband van ORBITvzw, VOEM, de Centrale en de stad Gent. Profundo organiseert 2 maal per jaar in Gent interlevensbeschouwelijke ontmoetingen in een of andere wijk van Gent met een bezoek aan een 3-tal religies of levensbeschouwingen.

## Bavodag 2018

Verslaggeving van een jongerenevenement gebeurt bijna 'live' op facebook... zo gaat dat tegenwoordig. We laten u dus even meeziën op de facebookpagina van Joke...





## PAROCHIE IN BEELD

### Anne-Marie Van Landuyt



In het jaar 1967, ik was toen 33 jaar, nam ik mijn intrek in een wijk van de St-Machariusparochie aan de Dampoort. Ik werkte toen in Familiezorg en werd al gauw ook ingeschakeld in de parochie ... voor catechese, zangkoor en het voorbereiden van jeugdvieringen o.l.v. E.H. Jacques de Kemmeter.

Ik vond het heel belangrijk kinderen creatief in te schakelen in de vieringen.

Ook de driedaagse die wij elk jaar organiseren voor de vormelingen was een onvergetelijk en intensief gebeuren.

Tien jaar later ontmoette ik er E.H. Frank Vervliet die onze nieuwe onderpastoor werd.

Het parochiewerk ging verder in dezelfde lijn ...

In 1984 volgde ik de eerste cursus

van ons Bisdom voor pastorale medewerkerster.

In die lijn verliet ik in 1988 na 20 jaar de Biekerfstraat en verhuisde naar de pastorie van

Zevergem waar ik verder als pastorale en familiale medewerkerster mijn diensten kon bewijzen bij Frank Vervliet die er toen pastoor werd.

In de loop der jaren volgden nog andere parochies langs Vlaamse wegen, o.a. Bevere-Oudenaarde en Kruishoutem. Mijn engagement was boeiend en veelzijdig, van kookpot tot

secretariaat, onthaal in de pastorie, catechese, voorbereiding van liturgie, zangkoor, ziekenzorg en allerlei parochiale werk ... dit naar gelang de plaatselijke noden op de parochie.

Maar de tijd blijft niet stilstaan ... en

ik schuif mee met de jaren.

Zo kwam ik in 2004 terug Gent binnengestapt ... ook hier ben ik gelukkig nog hier en daar dienstbaar te kunnen zijn op parochiaal en sociaal vlak, o.a. in ziekenzorg, Huize Nieuwpoort en secretariaat Gent-Centrum.

De bron van mijn engagement ligt in mijn verbondenheid met de Heer die ik elke dag ook in de stilte opzoek. Het is zijn Geest die mij leidt en zal blijven inspireren tot in lengte van dagen, Hij die ons allen steeds tegemoet komt met zijn liefde, vrede en barmhartigheid in ons klein menselijk bestaan.

Anne-Marie Van Landuyt



#### SINT ANTONIUS VAN PADUA REGENBOOGKERK

##### Donderdag 8 maart

18.00 u. Afrikaanse gebedsgroep, in de sacristie.

##### Vrijdag 9 maart

19.30 u. Repetitie Filippijns koor, in de sacristie.

##### Zondag 11 maart

14.00 u. Repetitie Afrikaans koor 'Coeur immaculé de Marie', in de sacristie

#### SINT-THERESIA VAN AVILA (MUIDE)

##### Donderdag 08/3

14.00 u. Havencovda: koffietafel.

#### SINT-SALVATOR (HEILIG KERST)

##### Maandag 12 maart

14.00 u. Seniorenwerking Kring Seleskest

#### KLOOSTERNIEUWS CLARISSSEN/COLETIENEN

##### Viering van de heilige Coleta bij de zusters Clarissen-Coletienen in Gent

De heilige Moeder Coleta is de stichteres van het klooster van Gent. Ze blijft voor velen een ware toevlucht in de nood en een voor-

sprekerster bij de Heer.

Om dit te gedenken en om te danken nodigen de zusters Clarissen-Coletienen u uit op het jaarlijkse Coleta-feest. Dit vindt plaats op **zaterdag 10 maart om 16 uur**. Mgr. Luc Van Looy zal voorgaan in de eucharistieviering en de kindjes afzonderlijk zegenen. Het **Martinuskoor van Massemen** zal de mis opluisteren. Na de viering kan u de mantel van de heilige Coleta vereren.

De eucharistieviering is in de kerk van het klooster (Sint-Elisabethplein 13 in Gent)

**Dinsdag, 6 maart** : sterfdag van de heilige Coleta.

Eucharistische aanbidding van 9 tot 12 en van 14 tot 17 uur.

Meer info? [clarissen.gent@skynet.be](mailto:clarissen.gent@skynet.be)

#### KLOOSTERNIEUWS KARMELIETEN

##### Veertigdagentijd en Paastijd in de karmelietenkerk.

Folders liggen ter beschikking in de kerk en aan het onthaal van het karmelietenklooster.

**Op vrijdag 9 maart van 9.00 u. tot 11.30 u.** sluiten we aan bij de gebedsactie '24 uur voor de Heer'. Er is eucharistische aanbidding en biechtgelegenheid.

**Donderdag 15 maart 2018:** Leesnamiddag: Waarom schoonheid waardevol is.

Schoonheid neemt talrijke vormen aan en heeft een diepe uitwerking op wie aandacht aan haar schenkt. Deze leesnamiddag o.l.v. Prof. Dr. Bart Vandenaabeele in het karmelietenklooster start om 14.00 u. en loopt tot ongeveer 16.00 u. Info en inschrijven via het rustpunt, *bij Bea Geysen of Kristien Verhoeven (tel. 09 225 95 71) of mail: [info@rustpunt.net](mailto:info@rustpunt.net)*

#### WZC Huis Sint-Coleta Uitnodiging kaasfestijn op 23 en 24 maart

In een gezellige sfeer kan u genieten van een kaas- en wijnavond in het WZC Sint-Coleta (of vlees- of visshotel, voor wie dat verkiest). Zowel op vrijdag 23 als op zaterdag 24 maart (telkens van 18u00 tot 21u30) nodigt de directie en de medewerkers van het WZC iedereen uit om te komen genieten. Inschrijven kan nog tot zondag 18 maart, door het invullen van een inschrijvingsstrookje dat u kan aanvragen aan de dienst administratie van het rusthuis. Meer info : [www.sintcoleta.be](http://www.sintcoleta.be), of: 09 240 97 10, of: [woonenzorgcentrum@sintcoleta.be](mailto:woonenzorgcentrum@sintcoleta.be).



#### zondag 11 maart om 17.00 u. in de Onze-Lieve-Vrouw Sint-Pieterskerk

Wat? Eerste sessie in de reeks 'Missa pro organo - Voorrang aan het muzikale woord': uitvoering van de orgelmis van A. van den Kerckhoven, door organist Leon Bierens en tenor Zeger Vandersteene.

Info? [www.stuurgroepvanpeteghemorgel.be](http://www.stuurgroepvanpeteghemorgel.be), vrije toegang.

#### zaterdag 17 maart om 15u00 in de crypte van de Sint-Baafskathedraal

Wat? Passieconcert tvv. het diocesaan noodfonds. La Chapelle Sauvage olv. Karel De Wilde, met solisten Irène Carpentier en Dida Castro Gonzalez. Mystieke reis langs de Franse, Italiaanse, Duitse en Engelse barok, Oostenrijks-Hongaarse klassiek en Weense Romantiek. Info? [Kathedraalshop](mailto:Kathedraalshop), Pascali of [passieconcerten@gmail.com](mailto:passieconcerten@gmail.com), 15 euro inkomprijs.

#### dinsdag 20 maart om 20u15 in de Sint-Jacobskerk

Wat? Concert Damien Jurado

Organisatie: vzw Jacobus ism Handelsbeurs Gent

Info? Facebook of [info@jacobusgent.be](mailto:info@jacobusgent.be)

#### donderdag 29 maart om 20u00 in de Sint-Machariuskerk

Wat? Concert Concert Graindelavoix Info? [www.debijloke.be](http://www.debijloke.be)

#### vrijdag 30 maart om 20u00 in de Sint-Pauluskerk (Smidsestraat)

Wat? Concert Vivente Voce en Arcus Coloratus, uitvoering Johannespassie van J.S. Bach.

Info? [www.vivente-voce.be](http://www.vivente-voce.be) of telefonisch via 0477 621375

#### donderdag 19 april om 20u00 in de Sint-Machariuskerk

Wat? Concert Canticum Canticorum, Champ d'Action en Collegium Vocale

Info? [www.debijloke.be](http://www.debijloke.be)

## SINT-MICHIELSBEWEGING

### Een koude avond vol passie



25 Februari was de tussenstop voor het **passiekruis in Sint-Amandsberg**. Om 17u was sport-en recreatiecomplexpark Rozenbroek omgetoverd in 'fancy place' met toffe workshops. Voor de moedigen onder ons die de koude durfden te trot-

seren waren er tal van activiteiten fotoshoot, kruisjes maken en een quiz rond het passieverhaal waar je zoveel mogelijk vragen correct moest beantwoorden voor de haan 3x kraaide.

Om 18u was begon pas het echt werk voor de stoeren onder ons. Het **kruis van 100 kg** moest namelijk in de kerk van de oude bareel geraken. Gelukkig was er onderweg een stop met broodjes en heerlijke soep voorzien. Even uitrusten en een beetje opwarmen voor we de tocht verder zetten. Voor we het kruis de

kerk binnen kregen was er nog een obstakel: Het kruis afbreken en terug opbouwen in de kerk.

Nadat ook deze opdracht volbracht was kon de viering beginnen. Opgelusterd door mooie muziek, was dit de kers op de taart van een geslaagde avond.

een jongere van de Sint-Michielsbeweging

## WEEK VAN DE VRIJWILLIGER

Van 3 tot 11 maart gaat de 'week van de vrijwilliger' door in Vlaanderen. Ook in onze kerk zijn ontelbaar veel vrijwilligers actief, in liturgie, diaconie, verkondiging en gemeenschapsopbouw. We zeggen het nog veel te weinig, en nemen alle inzet soms véél te veel als vanzelfsprekend aan... daarom hierbij eens heel uitdrukkelijk : dankjewel voor alle hulp om onze parochie in Gent-Centrum mee op te bouwen.

