

Dankwoord Gisela Vanwinckel – in naam van het vicariaat Vlaams Brabant en Mechelen - bij het afscheid van Kardinaal De Kesel. Zondag 12 november 2023- Basiliek van Koekelberg

Dertig jaar geleden hoorden we, hier in ons aartsbisdom en het vicariaat Vlaams Brabant en Mechelen, voor het eerst over 'Jef De Kesel'. Uw tweede boek 'Omwille van zijn naam' was verschenen en niet zozeer de ondertitel 'een tegendraads pleidooi voor de kerk' dan wel de inhoud trok onze aandacht, wij toen nog jongere generatie. U sprak profetische woorden die de jaren nadien en tot nu werkelijkheid zijn geworden. De kerk moest haar bescheiden positie binnen de moderne samenleving aanvaarden om zo gestalte te geven aan haar oorspronkelijke roeping: sacrament te zijn van Gods Liefde voor deze wereld, *omwille van zijn naam*.

Nu, 3 decennia later, eindigt uw – intussen wereldwijd vertaald boek – 'Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving' met de woorden: de kerk wordt bescheidener en zal nog kleiner worden. Ze is maar wat ze is, maar ze is dan ook wat ze is. Een kerk die zorg draagt voor haar identiteit maar open op de wereld.

30 jaar geleden schreef u dat de Kerk in een diepgaande crisis was terechtgekomen. Intussen beleven we deze voortdurend verder, van de ene naar de andere. U hebt ons hierin – als bisschop en herder - begeleid met minzame standvastigheid, zorgdragend voor de authenticiteit van de geloofsbeleving en getuigend van kwetsbare dienstbaarheid. Dank u daarvoor!

Wij blijven u, meneer de kardinaal, heel dankbaar om ons staande te hebben gehouden van crisis naar crisis met herderlijke aandacht en zelfgave, uw bisschopsleuze praktiserend tot op vandaag: 'Voor u ben ik bisschop, met u ben ik christen'.

We zijn ook dankbaar en blij dat u midden onder ons blijft wonen, met ons christen-zijnde in Mechelen en omgeving. We wensen u tijd voor rust en ontspanning, voor vrienden en familie, tijd om te lezen en te schrijven. Dank om ons mee te dragen in gebed. Wij bidden om Gods zegen op uw verdere levensweg.

Misschien, hopelijk, komen we u nog eens tegen op een fiets- of wandeltochtje langs de groene Dijlevalei?

In elk geval altijd welkom in onze geloofsgemeenschappen om samen de hoopvolle weg van het synodale proces verder te zetten!

Mijnheer de Kardinaal, DANK U!