

### Uittreksel artikels 2026 – week 19

---

WEMMEL, SINT-SERVAAS  
EERSTE COMMUNIEVIERING, 24 APRIL

Foto's © Myriam De Breuker

Vrijdagavond 24 april versierden we samen met enkele mama's de kerk, want na enkele maanden van voorbereiding was het eindelijk zover. Zaterdag zouden 11 communicantjes voor de eerste keer ten volle deelnemen aan de Eucharistie. Maar, oh wee! De dag startte mistig, kil en vrij winderig. Al die lieve kinderen en mensen in hun

paasbest lentepakje stonden er wat verkleumd bij. De fotograaf deed zijn uiterste best om een glimlach tevoorschijn te toveren en vast te leggen. Ondertussen liep de kerk stilaan vol en de wijzers liepen naar 10u30. Jean-Paul, onze priester, ging samen met de juffen, de kinderen buiten opwachten en verwelkomen.



Zang

Onder het zingen van het jaarthema-lied, kwamen ze de kerk binnen en namen ze plaats rond het altaar. Er werd welkom geheten, vergeving gevraagd, toneel gespeeld, naar het Evangelie geluisterd, offergaven naar voor gebracht. Telkens werd er afgesloten met een vrolijk lied dat werd begeleid op gitaar, door meester Pieter, en ondersteund door een gelegenheidskoortje van de Sint-Jozefsschool. En dan volgde het plechtige moment waar de kinderen dit jaar naartoe leefden: de eerste keer mee te communie mogen gaan. Samen met ouders

en grootouders, meters en peters en hele families werd er uitgekeken naar deze dag en mee gewerkt om er een onvergetelijke dag van te maken. En het werd ontegensprekelijk nog een mooie dag. Want toen de viering ten einde was, stond de zon aan een blauwe hemel te schitteren. Dank u wel aan de leerkrachten van de scholen die de handen in mekaar sloegen om de viering op te stellen en uit te werken. Dank aan meester Pieter en de leden van het gelegenheidskoortje voor de

muzikale ondersteuning. Dank aan Jean-Paul om de viering voor te gaan.  
Maar Jean-Paul zijn taak voor die dag zat er nog niet op. Neen, Alex Clerinx, deed haar eerste communie en nu werd haar zusje Jill gedoopt. Samen met de hele familie schaarden ze zich opnieuw rond het altaar om ook haar op te nemen in de grote christen familie waartoe we allen behoren.



*Doop Jill*



*Groepsfoto*

Proficiat aan alle kinderen: Aleksander Sulewski, Alex en Jill Clerinx, Arthur Baetens, Camille Simeon, Corentin Leto, Giulia Maliekal Alongi, Jolien Baeck, Louis De Wachter, Liorah Mosolo, Karel Ilunga Kabamba en Mathias Erkan.

*Myriam De Breuker*



*Schuldbelijdenis*



*Schuldbelijdenis*



Slot

---

## NIEUWS UIT VATICANSTAD PAUS LEO XIV VEREEUWIGD

Sinds januari vervolledigt de mozaïekafbeelding van Leo XIV de pausenreeks in de basiliek San Paolo fuori le Mura (Sint-Paulus buiten de muren). Alle pausen hebben in deze basiliek hun portret hangen in een "tondo" (afkorting van "rotondo", een cirkelvorm).

Met de reeks portretten werd begonnen in het jaar 1848. Ze wordt aangevuld bij het aantreden van elke nieuwe paus. Deze reeks vervangt een reeks middeleeuwse fresco's, waarmee begonnen was onder Paus Leo de Grote (440-461). Van deze fresco's zijn er nog 42 bewaard in het museum van de basiliek. Vanaf ongeveer het jaar 1500 zijn het min of meer realistische portretten.

De mozaïekafbeelding van Leo XIV, de 267<sup>ste</sup> paus, is gebaseerd op een portret van de kunstschilder Roberto Papa (what 's in a name?!), en werd gerealiseerd door elf kunstenaars en drie studenten van de Vaticaanse mozaïekschool. Zij gebruikten hiervoor 15.000 mozaïeksteentjes met een grootte van 1 op 2 cm (sommige zelfs nog kleiner).

De afbeelding hangt vooraan in het rechter zijschip van de basiliek, op een hoogte van 13 meter,

waardoor je echt niet zou vermoeden dat die tondo een doormeter heeft van 1,37 meter.

Er gaat een legende dat, wanneer alle tondo's opgevuld zijn met mozaïeken, de wereld zal vergaan. Maar in het begin van deze eeuw zijn er 25 plaatsen bijgemaakt. Daarmee kan de Kerk nog wel even voort.



Constant (bron : SPQR)

---

## CURSIEF ZALVENDE WOORDEN

Tijdens twee vieringen in Relegem ontvingen 24 jongeren van de pastorale zone Samuel op 18 april jl. het sacrament van het Vormsel. Voor een verslag van die vieringen verwijs ik naar de Zonekrant 18-2026. Een onmisbaar element bij het ontvangen van dit sacrament is de zalving van het voorhoofd met gewijde olie terwijl de Vormheer tot de vormeling zegt "Ontvang het zegel van de Heilige Geest." Bij het

vormsel gaat het zowel om een gave als een opgave, of zoals verslaggeefster Anne het uitdrukte : "Met de kracht van de Geest en vol vertrouwen een licht voor anderen te zijn en zo de wereld beter te maken " Ik zou derhalve niet al te ironisch met het woord "zalving" en afgeleide of aanverwante woorden omspringen. Dat dit allesbehalve een evidente zaak is,

blijkt uit een recente column van de heer Rik Torfs in Otheo (Nieuwsbrief van 13 april).

De heer Torfs is een durver. Hij durft voortdurend met een kwinkslag tegendraads te zijn. Hij laat er zich nu op voorstaan tegen de “zalvende” woorden te zijn die de kerk “voortdurend in de mond neemt”. Volgens hem: “Leiden zalvende woorden tot geloofsafval. Te vergelijken met iemand die de Verrijzenis probeert uit te leggen als de hoop op een betere wereld. Dan liever helemaal geen Verrijzenis dan die flauwekul.” Hij voegt er aan toe dat hij daarentegen niets liever doet dan “op café” met “onbekenden” te discussiëren over het bestaan van God, wat hem uiteraard tot eer strekt. Dat verhindert nochtans niet dat naar mijn bescheiden mening het woord “zalvend” vooral verwijst naar troost, geruststelling, mildheid, bemoediging, of een wellicht wisselende combinatie van dat alles. Tot nu toe kwam het me voor dat bij meningsverschillen of conflicten die dingen behulpzaam kunnen zijn. Blijkbaar moeten gelovigen volgens sommigen daar nu dus voortaan ook tegen zijn.

Het opzij schuiven van zalvende woorden doet me terugdenken aan gebeurtenissen die zich afspeelden in Frankrijk in februari van dit jaar. La douce France stond toen in rep en roer als gevolg van een knokpartij die was uitgemond in doodslag. Een jongeman betogend voor l'extrême droite was er afgeranseld en tenslotte doodgeknuppeld door een groepje jongeren betogend voor l'extrême gauche. Alsof dit nog niet erg genoeg was, stelden speurders vast dat degene die de genadeslag had toegebracht een medewerker was van een parlamentslid behorende tot de fractie van de partij “La France Insoumise”, LFI. De voorzitter van die partij bleek daarom nog niet bereid tot zalvende woorden, wat enigszins bijdroeg tot nog groetere commotie. Mede daarom werd er getracht via een opiniepeiling te weten te komen hoe de kiezers, of althans de sympathisanten van de diverse politieke partijen de samenwerking tussen die partijen nog zagen zitten. Meten is weten. Uit de peiling bleek dat de realiteit de verbeelding hilarisch kan overtreffen. Tot verbijstering van journalisten en politieke analisten wees 60 percent van de sympathisanten van LFI een samenwerking af met... LFI . U leest het goed. Een meerderheid van de sympathisanten van LFI bleek tegen alles en iedereen gekant, LFI inbegrepen, ook al stemmen ze ervoor. Bij

gebreke aan zalvende woorden is de fraternité in Frankrijk aan een update toe. Paradoxaal blijkt dit de stelling van columnist Torfs te bevestigen. Er is geen geloofsafval bij de sympathisanten van LFI, wetende dat zalvende woorden niet te vinden zijn in het lexicon van die partij.

Ik moet van mijn kant ootmoedig bekennen nog nooit op café discussies met onbekenden te zijn aangegaan omtrent het bestaan van God . De heer Torfs kennelijk wel en bovendien – veronderstel ik – zeker niet in zalvende termen. Het is me niettemin al overkomen op café, wanneer aldaar iemand het had over eucharistievieringen als domme flauwekul, zonder omwegen te hebben bevestigd daaraan met overtuiging toch deel te nemen. Mijn ervaring is dat mensen die zulke uitspraken doen dan bij weeromstuit de neiging vertonen hun arsenaal aan filosofische inzichten eerder te dimmen, hetzij zich te beperken tot het mildere “ieder zijn gedacht”. Ik laat in het midden of dat zalvende woorden zijn.

Wellicht zien sommigen “zalvend” als het tegendeel van daadkracht, als een wollige, sussende en toedekkende manier van werken. Het is dan in die zonde dat de kerk voortdurend zou vervallen. Is dat zo? De dag van zijn vertrek op elfdaagse reis door Afrika liet de paus weten ( Nieuwsbrief Otheo 13 april, zie ook K&L 17-20, p.7); “De boodschap van het Evangelie mag niet misbruikt worden zoals sommige mensen doen. Ik zal me luid en duidelijk blijven uitspreken tegen oorlog, en zal blijven streven naar vrede, dialoog en multilaterale relaties tussen staten om te zoeken naar rechtvaardige oplossingen voor problemen. Te veel mensen lijden vandaag de dag in de wereld. Te veel onschuldige mensen worden gedood. En ik denk dat iemand moet opstaan en zeggen dat er een betere weg is”. Is deze uitspraak zalvend? Ikzelf denk eigenlijk van wel. De president van de Verenigde Staten zag er nochtans een reden in om een aantal scheldtirades af te vuren op de paus. Berucht is inmiddels de opvolgende afbeelding gepubliceerd door de heer Trump waarin hij zichzelf als Jezus presenteert. Gevraagd om een reactie daarop liet de paus weten: “Ik ben niet bang voor de regering-Trump of om de boodschap van het Evangelie luid uit te spreken, want ik geloof dat ik hier ben om dat te doen, en dat de Kerk hier is om dat te doen.” Welnu, dat vind ik alvast geen flauwekul.

*Johan*

---

## ÉÉN MINUUT VOOR WERELDVREDE

Als vrede in de wereld ook jouw bezorgdheid is, is dit een uitnodiging om me te doen met een wereldwijde oproep om je elke dag om 16u even op die vrede te focussen.



**1 MINUUT VOOR  
WERELDVREDE**

Elke dag komen mensen wereldwijd één minuut samen  
— in stilte, gebed of intentie —  
om hun hart te richten op **vrede, veiligheid..verbondenheid.**

*Waarom?*  
Omdat gezamenlijke aandacht kracht heeft.  
Omdat miljoenen harten samen een **veld van vrede** kunnen openen.

 **Tijdstip voor België & Nederland: 16:00 uur**  
(Zie lijst voor andere landen)

- Leg één minuut alles neer
- Richt je aandacht op vrede op aarde
- Wens bescherming, wijsheid en harmonie voor alle mensen
- Verbind je met het wereldwijde veld van vrede

**EEN MINUUT KAN EEN WERELD VERANDEREN.**

## RELEGEM, SINT-JAN DE DOPER MARIAWANDELING OP 10 MEI

Ter gelegenheid van de restauratie van de Mariakapel in de Kanariestraat, organiseert de parochiepoeg van Relegem opnieuw een wandelviering ter ere van Maria. Tijdens een tocht van ongeveer 2,5 km beleven we de liturgie in openlucht, met momenten van bezinning en muziek.

Voor de kinderen is er onderweg een leuke opdracht voorzien.

Let op: het parcours kan hier en daar modderig zijn, dus geschikt schoeisel is aangeraden.

Iedereen is welkom!

Afspraak om 10u30 in de kerk van Relegem. De wandelviering eindigt eveneens in de kerk.



 

GA MEE OP TOCHT  
EN GEEF RUIMTE AAN JE GELOOF.

**Mariawandeling**

*Zondag 10 mei*

— — —

**AFSPRAAK OM 10U30  
IN DE KERK VAN RELEGEM**

Tijdens een wandeling van ongeveer 2,5 km beleven we de liturgie in openlucht, met tijd voor bezinning en muziek. De kinderen krijgen ook een leuke opdracht onderweg.

Let op!  
De weg kan er modderig bijliggen, denk aan gepast schoeisel.

**Iedereen is welkom!**

## Stilstaan bij het Evangelie: Homilie van de Vierde Paaszondag, roepingenzondag

### IK BEN DEUR VAN DE SCHAPEN

Evangelie (Johannes 10, 1-10)

*Jezus zei : “Werkelijk, Ik verzeker u, wie de schaapskooi niet binnengaat door de deur, maar ergens anders naar binnen klimt, is een dief of een rover. Wie door de deur naar binnen gaat, is de herder van de schapen. Voor hem doet de bewaker open. De schapen luisteren naar zijn stem, hij roept zijn eigen schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. Wanneer hij al zijn schapen naar buiten gebracht heeft, loopt hij voor ze uit en de schapen volgen hem omdat ze zijn stem kennen. Iemand anders volgen ze niet, ze lopen juist van hem weg omdat ze de stem van een vreemde niet kennen.”*

*Jezus vertelde hun deze gelijkenis, maar ze begrepen niet wat Hij bedoelde. Daarom vervolgde Hij : “Werkelijk, Ik verzeker u, Ik ben de deur voor de schapen. Zij die voor Mij kwamen, waren allemaal dieven en rovers, maar naar hen hebben de schapen niet geluisterd. Ik ben de deur : wanneer iemand door Mij binnenkomt, zal hij gered worden; hij zal in- en uitlopen, en hij zal weidegrond vinden . Een dief komt alleen om te roven, te slachten en te vernietigen, maar Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid.”*

“Ik ben...” Deze uitdrukking gaat terug op de woorden van God waarmee Hij zich in de brandende braambos aan Mozes bekend maakte als “Jahweh”, “Ik ben die ben” (Exodus 3, 4-5).

Probeert Johannes dit een beetje aanschouwelijker te maken voor de mensen ? In ieder geval zegt Jezus in het evangelie van Johannes zevenmaal wie Hij is voor de mensen :

“Ik ben het brood dat leven geeft” (6, 35. 48)

“Ik ben het licht voor de wereld” (8, 12. 9.5)

“Ik ben de deur voor de schapen” (10, 7)

“Ik ben de goede herder” (10, 11)

“Ik ben de opstanding en het leven” (11, 25)

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven” (14, 6)

“Ik ben de ware wijnstok” (15, 1)

Vandaag dus : “Ik ben de deur voor de schapen.”

Wij merken dat, telkens wanneer de deur van de kerk open staat, er mensen binnenkomen – gewoon om eens te kijken, sommigen gaan eventjes zitten, anderen steken een kaarsje aan.

Ook op vakantie lopen we gemakkelijk een kerk binnen, soms uit nieuwsgierigheid, soms omdat het een mooi romaans of gotisch gebouw is, maar soms ook gewoon om eventjes te gaan zitten en weg te zijn uit alle drukte.

Maar eigenlijk is de deur nog maar de drempel. Geloven is binnengaan door de deur, is Christus ontmoeten, is een soort thuiskomen.



En de Kerk verbindt deze evangelietekst met roepingenzondag.

Bij iedere “herder” (ouders, opvoeders, priesters, diensthoofden, politici...) sluimert dikwijls de bekoring om eerst ruimte te veroveren voor de idealen en principes van de zaak – zo zegt Frans Mistiaen - , voor de eigen inzichten erover, dus eigenlijk om meer ruimte te veroveren voor zichzelf – soms zelfs onbewust. Maar de opdracht voor iedere herder is vooral : dienen, elke dag opnieuw, eigen inzichten relativeren, zijn leven geven, er zijn.

Herder zijn is, binnen welk engagement ook, een innerlijke houding aannemen van ‘geven’, van een hart dat liefheeft, zonder onderscheid, van dienstbaarheid. Echt herderswerk is : genezen, voeten wassen, verzorgen, troosten, verbinden, zoeken, luisteren, thuisbrengen, verlossen van vervreemding, van eenzaamheid, van angst, uitbuiting en onrecht. En wel voor allen. Herder zijn betekent : getuigen, niet met leer of redenering, maar met voorbeeld, met heel uw eigen leven.

En herder zijn we allemaal voor elkaar.

*Constant*

## Vieringen van de komende zondagen

### Vijfde Paaszondag

#### BRUSSEGEM

*De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot 16u*

*De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u tot 16u*

#### HAMME, Sinte-Goedele

##### Zondag 03 mei

09.00u: Eucharistieviering

#### OSSEL, Sint-Jan de Doper

##### Zondag 03 mei

Geen viering

#### RELEGEM, Sint-Jan de Doper

##### Zaterdag 2 mei

10.00u: Eerste Communieviering, met aansluitend receptie in GBS Relegem

##### Zondag 3 mei

10.30u: Eucharistieviering

*Lector: Maaren Bloemen*

*Misdienaars: Jona en Luca*

#### WEMMEL, Sint-Engelbertus

##### Zaterdag 2 mei

20.30u: Dienst Woord en Communie (N)

##### Zondag 3 mei

11.00u: Eucharistieviering (F)

#### WEMMEL, Sint-Servaas

##### Zondag 3 mei

10.30u : Dienst Woord en Communie

### Zesde Paaszondag

#### BRUSSEGEM

*De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot 16u*

*De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u tot 16u*

#### HAMME, Sinte-Goedele

##### Zondag 10 mei

Geen viering

#### OSSEL, Sint-Jan de Doper

##### Zondag 10 mei

9.00u : Eucharistieviering

*Lector: Francine Elpers*

#### RELEGEM, Sint-Jan de Doper

##### Zondag 10 mei

10.30u: Vertrek Mariawandelviering, onder leiding van Louka De Breuker

#### WEMMEL, Sint-Engelbertus

##### Zaterdag 9 mei

17.30u: Eucharistieviering (N)

##### Zondag 10 mei

11.00u: Eucharistieviering (F)

#### WEMMEL, Sint-Servaas

##### Zondag 10 mei

10.30u: Eucharistieviering, ter ere van Sint-Servaas, gevolgd door een receptie

*Intentie: Jaarmis Marie Helsen, Willem Verhasselt en overleden familieleden.*

### Onze-Heer Hemelvaart

#### WEMMEL, Sint-Engelbertus

##### Woensdag 13 mei

17.30u: Eucharistieviering (N)

##### Donderdag 14 mei

11.00u: Eucharistieviering (F)

#### WEMMEL, Sint-Servaas

##### Donderdag 14 mei

10.30u: Eucharistieviering