

# De Zonekrant



## KERK & leven

### Uittreksel artikels 2026 – week 20

#### RELEGEM, SINT-JAN DE DOPER EERSTE COMMUNIEVIERING, ZATERDAG 2 MEI

Foto's © Photo4you

De eerste communicanten komen één voor één aan in onze kerk. Ze zijn piekfijn uitgedost en staan te popelen voor hun grote moment. Eerst neemt de fotograaf nog foto's van de gezinnen, daarna volgen groepsfoto's. Het moment is bijna aangebroken. De kinderen gaan op een rij staan, met hun communiedoos in de hand en de ouders, broers en zussen gaan fier achter hen staan.



Op de tonen van het intrede lied - Stap voor stap - gaan ze de kerk in. De kinderen nemen plaats en nu kan de viering echt beginnen.



Trots stellen ze zichzelf voor, acht kinderen die zin hebben om hun eerste communie te doen en blij zijn met zoveel blij gezichten in de kerk.



Toch is de groep eigenlijk met 9, jammer genoeg is er iemand ziek, maar zijn plekje blijft wel in de kring staan. Het evangelie van de barmhartige Samaritaan komt tot leven, iedereen speelt een rol in het verhaal, van de herbergier tot de leviet en de Samaritaan zelf. Tussendoor zingen de kinderen vol enthousiasme de liedjes die ze zo goed geoefend hebben.



Het Onze Vader kennen ze natuurlijk helemaal vanbuiten en na de vredeswens mogen ze dan naar voor gaan voor hun grote moment. Bijgestaan door hun gezin gaan onze eerste communicanten voor de allereerste keer te communie. Wat een mooi moment. Alvorens het slotlied wordt ingezet, volgen nog verschillende woorden van dank. Dank aan de ouders die met volle inzet de kinderen hebben begeleid tijdens de voorbereiding van de catechese. Dank ook aan de ouders om mee de kerk te versieren en met leuke ideeën te komen. Dank aan Jean-Paul om de kinderen te leren kennen en hen te begeleiden in de eerste communie. Dank aan Sandy en het koor om op een zaterdag weer van de partij te zijn en de viering op te luisteren met muziek. De kinderen delen rozen uit en geven ook aan het ouders een zelfgemaakt aandenken van de eerste communie. Dan komt een mama naar voor om ook de kinderen te bedanken en hen een geschenkje te geven. Met dat geschenkje zullen ze hun eerste communie een mooie plaats geven bij hen thuis. Na het slotlied gaan we met z'n allen naar buiten en worden de ballonnen opgelaten.

De ene ballon vliegt al wat sneller weg dan de andere, maar de kinderen zijn echt in de wolken. Samen met hun ouders en familie, gaan ze nog verder vieren op de receptie, die volgt in de gemeentelijke basisschool, met dank aan de helpende handen uit onze parochie. We kunnen terugblikken op een hele mooie en bijzondere dag



*Linda en Louka*



## NIEUWS UIT VATICANSTAD HERDENKINGSMUNTEN

Vaticaanstad heeft een reeks bijzondere herdenkingsmunten geslagen. Een eerste, met een nominale waarde van twee euro, herdenkt de 550<sup>ste</sup> verjaardag van de geboorte van Michelangelo, en beeldt twee van zijn bekendste werken af : de koepel van de Sint-Pietersbasiliek en de indeling van het gewelf van de Cappella Sistina, de Sixtijnse kapel. Een tweede munt, eveneens van twee euro, herdenkt het Heilig Jaar 2025, en toont paus Franciscus die op kerstavond 2024 de Heilige Deur van de Sint-Pietersbasiliek opende en daarmee het Jubeljaar inzette.

En voor de verzamelaars is er nog meer : drie reeksen nieuwe munten en postzegels die te koop zijn via "Coin Cards" en "Stamp Cards", en verder een koperen munt van 20 euro met een afbeelding van de Goede Herder, en een zilveren munt van 25 euro die de periode "sede vacante" herdenkt, de periode tussen het overlijden van de vorige paus en de aanstelling van de nieuwe.

*Constant (bron : SPQR)*



---

PASTORALE ZONE, WEMMEL

**VOORGESCHREVEN OMHALING OP 16 en 17 MEI: CHRISTELIJKE AANWEZIGHEID IN DE MEDIA**

De omhaling van het weekend van 16 en 17 mei, is voor het financieren van Otheo.be.

De aanwezigheid van de katholieke kerk in de media is van groot belang.

Onze bisschoppen danken u voor uw bijdrage aan dit initiatief.

*Jean-Pierre Stalmans*

---

RELEGEM, SINT-JAN DE DOPER

## KINDERNEVENDIENST

Foto's © Rita Steels

Op zondag 3 mei, stroomde de creativiteit rijkelijk tijdens de kindernevendienst. De kinderen tekenden samen een lange weg en lieten hun stemmen horen in een vrolijk liedje.



## Stilstaan bij het Evangelie: Homilie van de Vijfde Paaszondag

### IK BEN DE WEG, DE WAARHEID EN HET LEVEN

Evangelie (Johannes 14, 1-12)

*Jezus zei aan zijn leerlingen : “Wees niet ongerust, maar vertrouw op God en op Mij. In het huis van mijn Vader zijn veel kamers; zou Ik anders gezegd hebben dat Ik een plaats voor jullie gereed zal maken ? Wanneer Ik een plaats voor jullie gereedgemaakt heb, kom Ik terug. Dan zal Ik jullie met me meenemen, en dan zullen jullie zijn waar Ik ben. Jullie kennen de weg naar waar Ik heen ga.” Toen zei Tomas : “Wij weten niet eens waar U naartoe gaat, Heer, hoe zouden we dan de weg daarheen kunnen weten ?” Jezus zei : “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door Mij. Als jullie Mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie Hem, want jullie hebben Hem zelf gezien.” Hierop zei Filippus : “Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.” Jezus zei : “Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je Me niet, Filippus ? Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien ? Geloof je niet dat Ik in de Vader ben en dat de Vader in Mij is ? Ik spreek niet namens mezelf als Ik tegen jullie spreek, maar de Vader, die in Mij blijft, doet zijn werk door Mij. Geloof Me : Ik ben in de Vader en de Vader is in Mij. Als je Mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet. Werkelijk, Ik verzeker jullie, wie op Mij vertrouwt zal hetzelfde doen als Ik, en zelfs meer dan dat, Ik ga immers naar de Vader.”*

“Ik ben de weg, de waarheid en het leven.”

Er hebben altijd mensen rondgelopen op deze aardbol, en er lopen ook tegenwoordig mensen rond op deze aardbol, die menen dat zij “de weg, de waarheid en het leven” zijn.

Er hebben altijd mensen rondgelopen op deze aardbol, en er lopen ook tegenwoordig mensen rond op deze aardbol, die dingen doen omdat zij menen dat ze God kennen en weten wat God wil.

Het is gebeurd binnen de Kerk, en het is gebeurd en gebeurt in vele wereldse machtscentra : men

motiveert zijn handelen dikwijls in de naam van God. En het leidt altijd tot geweld en oorlog.

De apostelen, die zolang met Jezus hebben opgetrokken, begrepen er niets van, van God, van de Vader, van het huis en de weg.... En dan zouden wij, simpele mensen van tweeduizend jaar later, het wel moeten begrijpen ?

Het is echter geen kwestie van ‘begrijpen’. Augustinus schreef : “Als je het begrijpt, is het God niet.” Het is geen kwestie van begrijpen, maar van geloven. En daartoe roept Jezus ons verschillende keren op in deze evangelietekst : geloven in God en in Gods werk. En wanneer God aan het werk is in ons concrete leven, dat zien we misschien maar achteraf, nadien.

En die uitspraak van Jezus “Ik ben de weg, de waarheid en het leven” is niet zomaar een mededeling, maar terzelfdertijd ook een uitnodiging. Het is een uitnodiging om in Jezus’ voetsporen te treden, om op dezelfde manier in het leven te staan als Hij, om dezelfde weg te gaan van liefde en barmhartigheid, zijn weg. De eerste leerlingen werden terecht “mensen van de weg” genoemd. Dat is wat Jezus bedoelt als Hij zegt : “Wie op Mij vertrouwt, zal hetzelfde doen als Ik.” Ook wij moeten God tonen aan de mensen, ons concrete leven moet God zichtbaar maken. Ook wij zouden moeten kunnen zeggen : Wie mij ziet, ziet de Vader, of toch een stukje van de Vader.

En dat gebeurt als we “zieken genezen, lammen doen lopen, blinden laten zien, troost schenken aan bedroefden, opkomen voor de armen, het brood delen...”

We moeten niet te veel spreken over God, maar we moeten God laten zien. Het zou toch heerlijk zijn als we konden zeggen : “Wie mij ziet, ziet de Vader.”

*Constant*

---

## Overleden

WEMMEL, Sint-Engelbertus

De heer **Marcel Beernaert**, weduwnaar van Mevrouw Eliane Matthys, wonende te Wemmel, Markt, 42, geboren te Castéra-Lectourois (Frankrijk) op 30 oktober 1937 en overleden te Wemmel op 21 april 2026.

*Moge hij rusten in vrede*

## Vieringen van de komende zondagen

### Zesde Paaszondag

#### BRUSSEGEM

*De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot 16u*

*De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u tot 16u*

#### HAMME, Sinte-Goedele

**Zondag 10 mei**

Geen viering

#### OSSEL, Sint-Jan de Doper

**Zondag 10 mei**

9.00u : Eucharistieviering

*Lector:* Francine Elpers

#### RELEGEM, Sint-Jan de Doper

**Zondag 10 mei**

10.30u: Vertrek Mariawandelviering, onder leiding van Louka De Breuker

#### WEMMEL, Sint-Engelbertus

**Zaterdag 9 mei**

17.30u: Eucharistieviering (N)

**Zondag 10 mei**

11.00u: Eucharistieviering (F)

#### WEMMEL, Sint-Servaas

**Zondag 10 mei**

10.30u: Eucharistieviering, ter ere van Sint-Servaas, gevolgd door een receptie

*Intentie:* Jaarmis Marie Helsen, Willem Verhasselt en overleden familieleden.

### Onze-Heer Hemelvaart

#### WEMMEL, Sint-Engelbertus

**Woensdag 13 mei**

17.30u: Eucharistieviering (N)

**Donderdag 14 mei**

11.00u: Eucharistieviering (F)

#### WEMMEL, Sint-Servaas

**Donderdag 14 mei**

10.30u: Eucharistieviering

### Zevende Paaszondag

#### BRUSSEGEM

*De Sint-Annakapel is elke zondag open van 9u tot 16u*

*De Sint-Stefanuskerk is elke woensdag open van 10u tot 16u*

#### HAMME, Sinte-Goedele

**Zondag 17 mei**

10.30u: Viering, opgeluisterd door dhr De Clippele (trompet) en muzikanten van het Brussels Philharmonic Orchestra. Gevolgd door processie met Mariabeeld door de straten van Hamme, met deelname van de fanfare van Brussegem en de ponyclub van Merchtem. Zegening op het einde van de processie. Nadien broodjes en drank verkrijgbaar.

#### OSSEL, Sint-Jan de Doper

**Zondag 17 mei**

Geen viering

#### RELEGEM, Sint-Jan de Doper

**Zondag 17 mei**

10.30u: Eucharistieviering: herdenkingsviering overledenen van de voorbije maanden: Robert Van Dooren, Annie Costers, Jean-Marie Vanderhaeghen en Lucien Tirry;

*Lector:* Patricia De Jaegher

*Misdienaars:* Audrey en Lila

#### WEMMEL, Sint-Engelbertus

**Zaterdag 16 mei**

20.30u: Dienst Woord en Communie (N)

**Zondag 17 mei**

11.00u: Eucharistieviering (F)

#### WEMMEL, Sint-Servaas

**Zondag 17 mei**

10.30u : Dienst Woord en Communie