

5 oktober

H. Faustina Kowalska, *mgd.*

Gemeenschappelijke teksten voor maagden of Gemeenschappelijke teksten voor andere heiligen: voor kloosterlingen (*Weekdagmissaal* 1993, blz. 770-773 of 781-783).

Collectagebed

God,
die de heilige Faustina de opdracht hebt gegeven
om de onmetelijke rijkdom
van uw eindeloze barmhartigheid te verspreiden,
verleen ons op haar voorspraak
dat wij door haar voorbeeld
voluit vertrouwen op uw goedheid
en edelmoedig de naastenliefde beoefenen.
Door onze Heer.

IN HET LECTIONARIUM

Gemeenschappelijke lezingen voor maagden of heiligen.

EERSTE LEZING

Ef 3, 14-19 (lect. IV, nr. 300)

ANTWOORDPSALM

Ps 103 (102), 1-2, 3-4, 8-9, 13-14, 17-18a

R/. Verheerlijk, mijn ziel, de Heer.

(llect. IV, nr. 282, p. 439)

ALLELUIAVERS (Mt 11, 28)

Alleluia.

Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken.

Alleluia.

EVANGELIE

Mt 11, 25-30 (lect. IV, nr. 314)

5 oktober

H. Faustina Kowalska, mgd.

Faustina werd geboren in 1905 in Glogowiec (Polen). Zij wijdde haar jonge leven toe aan Christus in de congregatie van de Zusters van O.L.-Vrouw van barmhartigheid. Ze ontving de roeping om de barmhartige liefde van God te verkondigen, liet in het Dagboek van haar ziel het getuigenis na van haar mystieke ervaring en werd de inspiratiebron van een beweging om de Goddelijke barmhartigheid te verkondigen en af te smeken over heel de wereld. Ze overleed in Krakow in 1938.

Gemeenschappelijke teksten voor maagden of voor kloosterlingen (*Getijdenboek*, pp. 1643-1654 of pp. 1675-1678).

LEZINGENDIENST

TWEEDE LEZING

Uit een homilie van de heilige paus Johannes Paulus II

(AAS 92 [2000], 671-672)

Boodschapper van Christus' barmhartigheid.

Onze vreugde is werkelijk groot vandaag, nu we het leven en het getuigenis van zuster Faustina Kowalska aan de hele Kerk voorstellen als een gave van God aan onze tijd. Door de goddelijke voorzienigheid is het leven van deze nederige dochter van Polen helemaal verweven met de geschiedenis van de twintigste eeuw, die net voorbij is. Want in de jaren tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog vertrouwd Christus haar de opdracht toe zijn barmhartigheid te verkondigen. Wie de herinnering daaraan bewaart, wie getuige en deelgenoot was aan de gebeurtenissen van die jaren en aan het vreselijke lijden dat ontelbare mensen trof, weet heel goed hoe noodzakelijk de boodschap van de Goddelijke barmhartigheid was.

Jezus zei aan zuster Faustina: 'De mensen zullen pas vrede vinden als ze zich met vertrouwen wenden tot mijn barmhartigheid' (*Dagboek*, p. 132). Door deze Poolse zuster is deze boodschap van de Goddelijke barmhartigheid voor altijd verbonden met de 20ste eeuw, die het tweede millennium afsloot en de weg opende naar het derde millennium. Het is geen nieuwe boodschap, maar ze kan worden beschouwd als een geschenk van bijzondere verlichting die ons helpt om het evangelie van Pasen intenser te omarmen, om het als een lichtstraal aan te bieden aan de mensen van onze tijd.

Wat zullen de jaren die voor ons liggen ons brengen? Wat zal de toekomst zijn van de mens op aarde? Het is ons niet gegeven dat te weten. Zeker is wel dat er naast nieuwe vooruitgang geen gebrek zal zijn aan pijnlijke ervaringen. Maar het licht van de Goddelijke barmhartigheid, dat God door het charisma van zuster Faustina als het ware opnieuw aan de wereld heeft willen geven, zal de weg van de mensen in het derde millennium verlichten.

Het is noodzakelijk dat de mensen – zoals ooit de apostelen – vandaag in de bovenzaal van de geschiedenis de opgestane Christus verwelkomen, die na de kruisiging zijn wonden toont en herhaalt: *Vrede zij met u!* Het is noodzakelijk dat de mensen zich laten in bezit nemen en doordringen door de Heilige Geest die Christus hen na de verrijzenis heeft geschonken. De

Geest geneest immers de wonden van het hart, Hij breekt de muren af die ons van God en van elkaar scheiden, en Hij bewerkt dat wij opnieuw de vreugde kunnen smaken van de liefde van de Vader en van de broederlijke eenheid.

Christus heeft ons geleerd dat ‘de mens niet alleen de barmhartigheid van God ontvangt en ervaart, maar dat hij ook geroepen is om zelf barmhartig te zijn voor anderen: *Zalig de barmhartigen, want zij zullen barmhartigheid ondervinden* (Mt 5, 7)’ (*Dives in misericordia*, 14). Jezus heeft ons de uiteenlopende wegen getoond van de barmhartigheid, die niet alleen zonden vergeeft, maar ook tegemoet komt aan alle menselijke noden. Jezus boog zich over elke menselijke, materiële en spirituele nood.

De boodschap van Christus’ barmhartigheid blijft ons bereiken door het gebaar van zijn handen die Hij uitstrekt naar de lijdende mens. Zo heeft zuster Faustina Christus gezien, en zo verkondigde zij Hem aan de mensen van alle continenten, zij die tijdens haar verborgen bestaan in het klooster van Łagiewniki in Krakau, haar leven gemaakt heeft tot een loflied van de barmhartigheid: *Misericordias Domini in aeternum cantabo*. (Ps 89, 2)

RESPONSORIUM

R/. De barmhartigheid van de Heer zal ik altijd bezingen, * uw trouw verkondig ik van geslacht op geslacht.

V/. De Heer is barmhartig en welgezind, lankmoedig en goedertieren, * uw trouw verkondig ik van geslacht op geslacht.

Gebed

God, die de heilige Faustina de opdracht hebt gegeven om de onmetelijke rijkdom van uw eindeloze barmhartigheid te verspreiden, verleen ons op haar voorspraak dat wij door haar voorbeeld voluit vertrouwen op uw goedheid en edelmoedig de naastenliefde beoefenen. Door onze Heer.