

BELOFTE-FORMULES

DOOPLITURGIE

voor het doopsel van meerdere kinderen



PAROCHIEFEDERATIE
PEER



In dit boekje vind je een 15-tal voorbeelden van belofte-formules die je als ouders kan uitspreken tijdens de doopviering van je kind.

Via deze teksten willen we je ofwel een keuze aanbieden of indien je dat wenst kan je deze voorbeelden ook als inspiratiebron gebruiken om een eigen belofte formule uit te spreken.

Dit boekje is ook tijdens de doopviering ter beschikking maar het is misschien goed dat je jullie definitieve belofte-formule op een afzonderlijk blad meebrengt naar de doopkerk.

1

We willen een goede mama en papa voor je zijn,
voor je zorgen en je graag zien.
Zacht en speels als het kan, streng als het moet.
We willen er zijn wanneer je ons nodig hebt,
op de momenten waarop je ontgoocheld bent of juist intens gelukkig.
We willen jou een thuis schenken
waar je rust en geborgenheid vindt,
maar ook uitdagingen en nieuwe kansen.
We hopen dat we je kunnen helpen
wanneer je voor een moeilijke keuze staat.
We willen met je verbonden blijven ook als jouw keuze de onze niet is.
We willen je uitnodigen om je leven zin te geven,
we durven hopen dat het verhaal van God
ook voor jou betekenis zal hebben
en dat je er sleutels tot duurzaam geluk in mag vinden.

2

Lief kindje,
je bent welkom.
We willen je omringen met tederheid in al zijn vormen.
We willen je opnemen in geborgenheid.
We willen je dragen
maar je ook de ruimte geven om jezelf te vinden
en eigen keuzes te maken.
We willen je loslaten,
beetje bij beetje,
om je eigen weg in de grote mensengemeenschap te ontdekken.
We zullen je vertellen over het mooie van het leven
maar ook pijn en onrecht.
We willen proberen open en waarachtig
zelf een stukje getuigenis te zijn van Jezus' boodschap.

3

We beloven voor jou een lieve mama en papa te zijn,
je te omringen met tederheid en geborgenheid.
We zullen je liefhebben opdat ook jij anderen zult liefhebben.
We willen je nemen zoals je bent, met alles wat in je leeft.
We zullen ervoor zorgen dat jij je thuis voelt bij ons.
We zullen je vertellen over Jezus
en hoe Hij met jou op weg gaat.
We willen leven in zijn Geest,
opdat jij je daaraan kunt inspireren
en kunt uitgroeien tot een open en fijne mens.
Wij willen je trouw blijven, wat de toekomst ook brengen zal.

4

(voornaam dopeling),
ik wil proberen samen met papa voor jou een ruimte te scheppen
waar we in vreugde en eenvoud dingen vinden om voor te leven.
Waar je als kind tovenaars en feeën mag kennen,
want de werkelijkheid doet die al vlug genoeg verdwijnen.
Een plaats waar er zon is als het pijpenstelen regent,
waar we kunnen dromen en niet bang hoeven te zijn voor morgen.

(voornaam dopeling),
ik wil samen met mama je helpen leren
mensen te respecteren en je voor hen open te stellen.
Ik hoop dat je opgroeit in oprechtheid en bescheidenheid.
Dat je liever goedgegelovig wordt dan wantrouwig,
liever zachtmoedig dan verbitterd,
liever onopgemerkt in je pogingen het goede te doen
dan een strever die niets ontziet.
We willen je daarin steunen met Gods hulp.

5

Ooit leefde iemand waar mensen vandaag nog over praten.
Een mens die de idealen waarin wij willen geloven heeft voorgeleefd.
Hij heette Jezus Christus en had een voorliefde voor broze en kwetsbare mensen, voor kinderen.

Zoals Hij willen wij proberen goede en lieve ouders voor jou te zijn
en je te laten opgroeien in liefde en vertrouwen.

We willen voor jou een warme thuis bouwen.

We willen het mooie dat in je leeft,
mee helpen ontdekken en ontplooien.

We willen je tochtgenoot zijn op de zoektocht van je leven.

We willen je altijd steunen, ook als je later een eigen weg kiest.

We open en dromen dat jij meebouwt
aan een wereld waar het goed is voor alle mensen.

Omdat we daar in geloven willen wij je laten dopen in Jezus' naam.

6

(voornaam dopeling), je bent een kind van God.

We aanvaarden je zoals je bent, met alles wat in je leeft.

We beloven je momenten van vreugde met je te delen,
maar ook aandacht te hebben voor je kleine verdrietjes.

We beloven dat we je zullen omringen met liefde,
tederheid en geborgenheid, zodat je je bij ons echt thuis voelt.

We willen je graag begeleiden op je zoektocht
naar jezelf en je plaats in de wereld.

We willen je graag opvoeden in de geest van Jezus
en je over Hem vertellen,

omdat we geloven dat Hij je kan helpen om uit te groeien tot een fijn mens.

7

(voornaam dopeling),

we willen proberen voor jou een goede vader en lieve moeder te zijn
en je op te voeden in de geest van het evangelie.

Wij beloven je ook trouw te blijven en je te aanvaarden zoals je bent,
wat de toekomst ook met zich meebrengen mag.

8

(voornaam dopeling),

wij kunnen van jou geen christen 'maken'.

Wij kunnen alleen vóór jou proberen zelf christen te zijn.

Wij zullen ons best doen om van ons huis een thuis te maken
waarin jij mag worden wie je ten diepste bent.

Een thuis waarin we proberen, met vallen en opstaan,
een stukje evangelie waar te maken.

9

(voornaam dopeling),

wij willen proberen om goede ouders te zijn

met tijd om te spelen, tijd om te luisteren,

met tijd om te praten in een sfeer die ruimte laat,

zodat jij ook zelf leert kiezen.

Als papa en mama willen wij echt ons best doen om jou goed op te voeden
en we beloven om altijd achter jou te staan,

wat de toekomst ook brengt.

(voornaam dopeling),

wij willen je waarden meegeven waar we zelf ook in geloven:

vredelievendheid, rechtvaardigheid, eenvoud, echtheid,

vergevensgezindheid, engagement en dankbaarheid,

waarden die we van thuis uit meekregen en die we sterker leerden ervaren
langs de familie en onze vele vrienden.

(voornaam dopeling),

wij bidden de Heer en vragen allen hier aanwezig ons hierbij

te steunen en te sterken in moeilijke momenten,

zodat wij voor (voornaam dopeling) kunnen zijn:

duidelijke wegwijzers, vriendelijke lichtbakens, enthousiaste christenen.

10

(voornaam dopeling),

we beloven je een thuis waar het goed is thuis te komen,
waar je je welkom weet en waar je veilig jezelf kan zijn.

We zouden je graag alleen maar leuke momenten beloven,
maar wij en jij zijn slechts mensen en zullen fouten maken.

Maar we maken hier de keuze voor elkaar
en beloven elkaar te blijven dragen door vergeving.

We zouden je graag onze waarden doorgeven,
maar we beseffen dat die waarden voorleven
het enige is wat wij kunnen doen.

We beloven je de vrijheid te laten je eigen weg te gaan.

Zo beloven we je ook Jezus te leren kennen,
vooral door onze levenshouding.

11

Lieve (voornaam dopeling),

ik ben blij je mama te mogen zijn,

graag wil ik je beloven om er te zijn wanneer het nodig is,
dat je weet dat je bij mij terecht kan voor kleine en grote vragen.

Ik wil je echter niet te krampachtig vasthouden,
zodat je stap voor stap je eigen levensweg kan bewandelen
en toch jezelf kan worden.

Samen met je papa wil ik zorg dragen voor jou, in Jezus' Geest,
zodat ons huis een thuis is waar jij je steeds welkom mag voelen.

Lieve (voornaam dopeling),

ik ben heel gelukkig met je geboorte,

ik beloof je aandacht te schenken

en je jouw eigen persoonlijkheid te laten ontwikkelen.

Wanneer je opgroeit, wil ik voor jou een steun in de rug zijn,
iemand waarop je kunt terugvallen en aan wie je raad kunt vragen.

Ook wil ik je langzaam loslaten, je jouw eigen koers laten kiezen,
zodat jij je eigen leven kan leiden.

Samen met mama, en vertrouwend op Hem, de zorgzame Vader,
wil ik je het goede in de wereld leren kennen.

12

Wij, mama en papa van (voornaam dopeling), willen proberen,
omwille van onze kinderen,
elkaar lief te hebben en te waarderen in goede en kwade dagen.
Als wij vreugde aan elkaar beleven,
maar ook als wij in elkaar teleurgesteld worden.
Wij beloven onze kinderen te laten opgroeien in een sfeer van openheid,
rechtvaardigheid en waarachtigheid.
Wij willen hen leren, zo goed als wij zelf kunnen,
hoe ze echt gelukkig kunnen worden....
door in vrede met mensen samen te leven,
door zich belangeloos voor anderen in te zetten,
door te genieten van heel eenvoudige dingen...
Wij willen hen weerbaar maken om doorheen alles trouw te blijven
aan de diepe evangelische waarden.
Wij beloven om tijd te maken om met elkaar te praten,
om naar elkaars diepste verlangens te luisteren,
ook al komt misschien eens de dag dat wij hen te progressief vinden
en zij ons te ouderwets.
Wij willen onze kinderen leren
hoe liefde uiteindelijk het laatste woord heeft,
ook al zullen er bij ons misschien harde woorden vallen.
Wij zullen hen vertellen over die Jezus die zichzelf kon wegcijferen
om aan anderen bevrijding te brengen.
Dit alles beloven wij aan onze kinderen,
heel bewust dat we de geest van Jezus nodig hebben.

13

Lieve (voornaam dopeling),
het is enige tijd geleden dat wij, je ouders, elkaar gevonden hebben, voor
een leven samen. Jij maakt nu ook deel uit van die 'samen'. Wij zullen je
opvoeden tot iemand met vertrouwen en geloof, bewust en begeesterd.
We zullen je de nodige vrijheid geven en je vrijheid en keuzes respecteren.
Je mag je in Gods handen aanvaard en toevertrouwd voelen.

14

Lieve (voornaam dopeling),
je kan onze woorden nog niet echt verstaan.

Toch willen we je al iets beloven.

We zullen goede ouders voor je zijn en zorgen voor een warme thuis.

We omringen je met tederheid en liefde zonder te verstikken.

We maken tijd voor je, tijd om met je te spelen, te stoeien en te lachen.

We maken ook tijd voor je als je pijn hebt of verdriet
en om te luisteren naar alles wat diep in jou leeft.

Lieve (voornaam dopeling),
we houden van je zoals je bent.

Je eigen persoonlijkheid die we gaandeweg mee zullen mogen ontdekken
willen we steeds respecteren.

We willen je laten opgroeien in een geest van vriendschap en vrede,
opdat ook jij anderen zou leren liefhebben.

We willen proberen je een voorbeeld te bieden,
je waarden aan te reiken zonder opdringerig te zijn.

We vragen aan God ons te helpen deze belofte te houden.

Maar ook aan iedereen die hier mee jouw doopsel viert,
en speciaal aan jouw meter en peter vragen wij ons hierbij te helpen.

15

Lieve (voornaam dopeling),
wij beloven jou om goede ouders te zijn
met tijd om te spelen, tijd om te luisteren,
met tijd om te praten in een sfeer die ruimte laat zodat je zelf leert kiezen
en kan groeien naar volwassenheid.

Als mama en papa willen we ons best doen
om je een warme thuis te geven,

waar we vreugde en eenvoud dingen vinden om voor te leven
en waar andere mensen welkom zijn.

Een thuis waar jij je veilig en welkom weet.

We willen jou het geloof en de inspiratie meegeven waar we zelf achter
staan en je laten voelen dat liefde uiteindelijk het laatste woord heeft.

We vragen onze vrienden en familie om ons bij die taak te helpen.



**PAROCHIEFEDERATIE
PEER**

