

Liturgie tweede zondag door het jaar (B)
(17 januari 2021)

Kruisteken en Openingswoord

Pr.: Laten wij hier samenkomen om - zoals de leerlingen van Jezus - antwoord te vinden op onze vragen in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Wij komen hier samen om te luisteren naar Gods Woord. Echt luisteren is niet zo simpel. Soms horen we alleen de dingen die ons van pas komen. Als Jezus ons vraagt Hem te volgen, antwoorden wij dan met inzet en dienstbaarheid of beperken wij ons tot wat en tot wanneer het ons goed uitkomt? De eerste leerlingen zegden 'ja' tegen Jezus omdat zij door Hem werden aangesproken en Hem en zijn Boodschap beter wilden leren kennen. Laten ook wij ons door Hem aangesproken voelen om zijn liefdeswerk mee te helpen realiseren.

Gebed om ontferming

- Pr.:** Wij worden uitgenodigd om met hoofd, hart en handen afgestemd te blijven op Gods Woord. Voor elke keer dat wij daarin zijn tekortgeschoten, keren wij ons tot God en bidden we om ontferming.
- Le. Heer, help ons te leven met openheid en aandacht voor U en onze medemens. Vergeef ons en ontferm U over ons. **Heer, ontferm U over ons.**
- Le. Christus, help ons mee te bouwen aan uw Huis van gerechtigheid voor alle mensen. Vergeef ons en ontferm U over ons. **Christus, ontferm U over ons.**
- Le. Heer, sterk ons in het vertrouwen dat wij gegrond zijn in U. Vergeef ons en ontferm U over ons. **Heer, ontferm U over ons.**
- Pr.:** Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen ons vergeven waar wij tekortschoten en ons geleiden naar zijn eeuwig Rijk van vrede. Amen.

Openingsgebed

Pr.: Heer, onze God, geef dat wij mensen mogen ontmoeten die aan uw roepstem gehoor geven. Alleen zo kunnen wij ontvankelijk worden voor uw signalen overall om ons heen. Maak dat wij elkaar steeds de goede richting wijzen, naar U toe. Amen.

Eerste lezing (1 Sam 3, 3b-10.19)

De lamp van God was nog niet gedoofd en Samuël lag te slapen in het heiligdom van de Heer waar de ark van God stond. Toen riep de Heer: 'Samuël!' Samuël antwoordde: 'Hier ben ik.' Hij liep haastig naar Eli en zei 'Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?' Maar Eli antwoordde: 'Ik heb niet geroepen; ga maar weer slapen.' Toen riep de Heer opnieuw: 'Samuël!' Samuël stond op, ging naar Eli en zei: 'Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?' Eli antwoordde: 'Ik heb niet geroepen, mijn jongen; ga maar weer slapen.' Samuel kende de Heer nog niet: een woord van de Heer was hem nog nooit geopenbaard. En weer riep de Heer Samuel; nu voor de derde maal. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: 'Hier ben ik. U hebt mij toch geroepen?' Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. En hij zei tot Samuël: 'Ga slapen en mocht Hij je roepen dan moet je zeggen: Spreek, Heer, uw dienaar luistert.' Samuël ging dus weer op zijn gewone plaats slapen. Toen kwam de Heer bij hem staan en riep evenals de vorige malen: 'Samuël, Samuël!' En Samuël antwoordde: 'Spreek, uw dienaar luistert!' Samuël groeide op; de Heer was met hem en liet niet een van zijn woorden onvervuld.

Evangelie (Joh 1, 35-42)

In die tijd stond Johannes daar, met twee van zijn leerlingen. Hij richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: "Zie het Lam Gods." De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna. Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij Hem volgden vroeg Hij hun: "Wat verlangt gij?" Ze zeiden tot Hem: 'Rabbi - vertaald betekent dit: Meester waar houdt Gij U op?' Hij zei hun: 'Gaat mee om het te zien.' Daarop gingen zij mee en zagen waar Hij zich ophield. Die dag bleven zij bij Hem.

Het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die het gezegde van Johannes hadden gehoord en Jezus achterna waren gegaan. De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon tot wie hij zei: 'Wij hebben de Messias - dat vertaald betekent: de Gezalfde gevonden,' en hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem aan en zei: 'Gij zijt Simon, de zoon van Johannes; gij zult Kefas genoemd worden, dat betekent: Rots.'

Homilie

Vandaag kregen we roepingsverhalen in de Bijbellezingen. Het eerste boek Samuël verhaalt ons het mooie roepingsverhaal van de jonge Samuël. Samuël kende God niet. Dat is heel actueel voor vandaag. Onze gesecculariseerde cultuur kent God niet meer. Geloven is verdrongen naar de privé-wereld. Hoe kunnen mensen, jongeren God dan nog leren kennen? Midden in de nacht hoort Samuël – slaapdronken – een stem. Hij hoort zijn naam noemen. Hier ben ik, antwoordt de jonge Samuël spontaan. Maar hij begrijpt niet dat het God is die hem roept. Gelukkig gaat er bij de oude priester Eli een licht op. Hier is God aan het werk. En de derde keer heeft Samuël het zitten: twee keer hoort hij zijn naam roepen: Samuël, Samuël. Als je in de bijbel twee keer je naam hoort noemen, dan heb je het zitten, dan begint je roepingsverhaal. Het dringt stilaan door tot Samuël. 'Spreek Heer, uw dienaar luistert'. Het is Samuëls overgave aan die stem die roept. 'Spreek Heer, uw dienaar luistert'. Het staat wellicht wat haaks op onze tijdsgeest. Onze tijd – zo vol van zichzelf – zou eerder zeggen: luister Heer, want ik heb het hier voor 't zeggen. Ook in het evangelie gaat het over die roepende God. Twee leerlingen, Andreas en een onbekende leerling. Ze voelen zich aangetrokken door een woord van Jezus. "Wat verlangen jullie"? Jezus vraagt het aan de leerlingen. Hij vraagt het vandaag aan ons. Wat verlangen wij? Wat komen wij hier week na week doen? Wat is dat diepste verlangen dat in ons leeft? En Jezus nodigt uit om mee te gaan, om te zien hoe Hij leeft, hoe Hij spreekt, hoe Hij handelt. Kom mee en zie.

Jezus trekt leerlingen aan, niet zozeer door woorden, maar door te zeggen: kom eens kijken waar ik woon, hoe ik leef... Durven wij dat zeggen: Kom eens kijken bij ons hier op de parochie, hoe wij hier leven. Kunnen wij anderen nog begeesteren en verwonderen door onze aanstekelijke manier van leven: door onze verdraagzaamheid, onze eenheid en dienstbare levenshouding?

De reactie van Andreas is treffend. Andreas is zo vol van zijn ontmoeting met Jezus dat hij er niet kan over zwijgen. En bijna vanzelfsprekend brengt hij zijn broer Simon bij Jezus. Ooit hebben mensen ook ons bij Jezus gebracht. Misschien onze ouders of een broer of zus. Misschien via een leraar of een jeugdleider die het schone en diepe in ons hart wakker maakte; of misschien via een intens beleefde bezinning of viering. Ook wij worden geroepen om andere mensen bij Jezus te brengen, net zoals anderen dat voor ons hebben gedaan.

"Wat verlangen jullie?", wat verlangen wij, wat zijn onze diepste wensen voor ons en voor onze geloofsgemeenschap. Een indringende evangelische vraag om over na te denken. Het is een vraag die ons als parochiegemeenschap mag bezighouden.

Marc Verwaeren, *pastoor-deken*

Voorbeden

Pr.: Bidden wij tot God.

Le. Voor hen die de richting in hun leven zijn kwijtgeraakt en opnieuw op zoek zijn naar de zin van hun bestaan. Voor allen die onzeker en rusteloos zijn. Dat zij Gods Woord mogen ervaren als een houvast. *Laten wij bidden...*

Le. Voor hen die zich afsluiten van hun omgeving, die zich niet aan anderen durven geven. Voor allen die angstig zijn en in zichzelf opgesloten. Dat Gods Woord de kracht mag zijn die hen bevrijdt. *Laten wij bidden...*

Le. Voor hen die teleurgesteld zijn in hun medemensen, verbitterd om wat anderen hun hebben aangedaan. Voor allen die hun leven als vreugdeloos en kil ervaren. Dat Gods Woord hun troost en warmte mag schenken. *Laten wij bidden...*

Le. Voor hen die zweren bij het verleden en elke vernieuwing verdacht vinden. Voor alle doemdenkers in Kerk en samenleving. Dat Gods Woord hun uitzicht en vertrouwen mag bieden. *Laten wij bidden...*

Pr.: Eeuwige, onze God, geef ons geloof, vertrouwen en liefde. Prent uw Woorden in ons hart, opdat wij ze zouden omzetten in daden van liefde. Amen.

Gebed over de gaven

Pr.: God, Gij die ons uitnodigt aan uw tafel waar brood tot zegen wordt en wijn tot leven komt: dank U dat wij hier uw gasten mogen zijn en mogen proeven van uw leven dat ons doet herleven. Kom wonen in ons huis. Kom aanzitten aan onze tafel, als Gastheer van liefde die ons sterk maakt en teder tegelijk. Amen.

Onze Vader

Pr.: Laten wij nu bidden zoals Jezus ons leerde, zodat wij ons, met Hem, mogen richten tot zijn Vader die ook onze Vader wil zijn: **Onze Vader,...**

Vredewens

Pr.: Wij eten van hetzelfde brood, wij wonen op dezelfde aarde. Wij kijken naar dezelfde lucht, wij drinken van hetzelfde water. Eenzelfde Geest doet ons verlangen naar vrede, goedheid, geduld, medemenselijkheid. Als mensen broers en zussen zijn, dan zal de wereld vol van vrede zijn. Moge Gods vrede over u komen en u altijd vergezellen.

Uitnodiging tot de communie

Pr.: Hierin bestaat de liefde: niet wij hebben God liefgehad, maar Hij heeft ons liefgehad en daarom heeft Hij ons zijn Zoon gezonden. Die nodigt ons nu uit aan zijn tafel.
Heer, ik ben niet waardig....

Bezinning na de communie

Le.: Ik wil pleiten voor mensen die leven vanuit passie. Die zich met het diepste van hun zijn inzetten voor dat ene waarvan zij het gevoel hebben dat het hun taak, hun roeping is. Een passie komt van diep binnenin en vervult je helemaal. Een roeping heeft dat ook. Een roeping is die ene opdracht, dat ene doel dat je in jezelf voelt groeien. Dat steeds duidelijker wordt en groter tot het zich niet meer laat negeren. Het eist je wezen op, helemaal. Als je erop ingaat, leef je voluit. Niet noodzakelijk gemakkelijker, niet noodzakelijk leuker, maar wel vanuit de kern van wie je bent. Er is niets zinvoller in dit leven dan vinden wie je in wezen bent en wat jouw heel eigen roeping is.

Slotgebed

Pr.: Ik heb ze in mijn hart al vaak gesteld, God, de vraag "Waar woont Gij?". Jezus' antwoord is eigenlijk eenvoudig "Kom mee en je zult zien!" Neem me mee naar plaatsen en naar mensen waar en in wie ik Hem kan ontmoeten als Heer en Meester van mijn leven. En geef me de durf op mijn beurt mensen bij Jezus te brengen en hen te laten delen in mijn geluk. Op die manier wil ik ook mijn steentje bijdragen aan uw droom.

Zending en zegen

Pr.: Vader, een jawoord aan U is een antwoord van dienstbaarheid. Open ons hart voor uw genade en maak ons zo luisterbereid, zorgzaam en eenvoudig, om onze medemens ten dienste te staan en hen op onze beurt op te roepen om U te volgen op de weg gebaad door Jezus en door U gezegend in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.