

Liturgie 33^e zondag door het jaar (A) – 15 november 2020

Intredeliëd: ZJ 556: Wachters van de tijd (strofen 1, 2 & 4)

Kruisteken en Openingswoord

Pr.. Een week is weer voorbij. Misschien was het een week van pijn en verdriet, misschien een week van geluk en vreugde. Wat ons ook bezig houdt, hier mogen we het neerleggen in de handen van onze God, + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Allerheiligen en Allerzielen die net achter ons liggen, maakten ons gevoeliger voor de eindigheid van een mensenleven. De liturgie sluit daar bij aan door enkele zondagen na elkaar, de aandacht te richten op de eindtijd.

Gebed om ontferming

Pr.: Maar bij het begin van deze viering willen we ook vandaag eerst bidden om Gods ontferming.

- Le. Heer, die ons hart opent voor uw weg ten leven, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
- Le. Christus, die ons afstemt op uw licht en uw liefde, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
- Le. Heer, die mannen, vrouwen en kinderen roept te leven naar uw Woord, ontferm U over ons. **Heer, ontferm U over ons.**

Pr. Moge God, onze Schepper, ons nabij zijn, onze fouten vergeven en ons thuisbrengen in zijn eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed

Pr.: God en Vader, wij hebben allemaal talenten, maar vaak vergeten wij die voor elkaar te gebruiken. Wij hebben zo veel van U gekregen: gezondheid, geluk, vrede en vriendschap, geloof ... Dit alles kunnen wij voor geen geld kopen. Het is onbetaalbaar. Help ons onze talenten in te zetten voor elkaar en voor uw Koninkrijk. Amen.

Eerste lezing (*Spr. 31, 10-13. 19-20. 30-31*)

Een sterke vrouw, wie zal haar vinden? Haar waarde gaat uit boven die van kostbare koralen. Het hart van haar man vertrouwt op haar en zijn winst zal hem niet ontgaan. Zij brengt hem goed, geen kwaad, alle dagen van haar leven. Zij kiest zorgvuldig wol en linnen en haar handen bewerken het met genoeg. Zij strekt haar handen uit naar het spinrokken en zij houdt de weefspoel in haar vingers. Zij opent haar hand voor de behoeftige en strekt haar armen uit naar de misdeelde. Bevalligheid is bedrieglijk, schoonheid is vluchtig, maar een vouw die de Heer vreest, zij moet geprezen worden. Roemt haar om de vrucht van haar handen en prijst haar bij de poorten om haar werken.

Tussenzang: ZJ 756 Wij komen als geroepen (*strofen 1 t/m 3*)

Evangelie (Mt 25, 14-30)

In die tijd hield Jezus zijn leerlingen deze gelijkenis voor: 'Een man riep bij zijn vertrek naar het buitenland zijn dienaars bij zich om hun zijn bezit toe te vertrouwen. Aan de een gaf hij vijf talenten, aan de andere twee, aan een derde één, ieder naar zijn bekwaamheid. Daarna vertrok hij. Die de vijf talenten gekregen had, ging er terstond mee werken en verdiende er vijf bij. Zo verdiende ook degene die de twee gekregen had, er twee bij. Maar die er één had gekregen, ging een gat in de grond graven en het geld van zijn heer verbergen.

Een hele tijd later kwam de heer van die dienaars terug en hield afrekening met hen. Die vijf talenten gekregen had, trad naar voren en bood nog vijf talenten aan met de woorden: Heer, vijf talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, vijf talenten heb ik erbij verdiend. Zijn meester sprak tot hem: uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer. Nu trad die van de twee talenten naar voren en zei: Heer, twee talenten hebt gij mij toevertrouwd; ziehier, twee talenten heb ik erbij verdiend. Zijn meester sprak tot hem: uitstekend, goede en trouwe dienaar, over weinig waart ge trouw, over veel zal ik u aanstellen. Ga binnen in de vreugde van uw heer. Tenslotte trad ook die van één talent naar voren en zei: Heer, ik heb ervaren dat gij een hard mens zijt, die oogst waar gij niet gezaaid hebt en binnenhaalt waar gij niet hebt uitgestrooid. Daarom was ik bang en ben uw talent in de grond gaan verbergen. Hier hebt ge uw eigendom terug. Maar zijn meester gaf hem ten antwoord: Slechte en luie knecht, je wist toch dat ik oogst waar ik niet gezaaid heb en binnenhaal waar ik niet heb uitgestrooid? Daarom had je mijn geld bij de bankiers moeten uitzetten, dan zou ik bij mijn komst mijn bezit met rente teruggekregen hebben. Neemt hem dus dat talent af en geeft het aan wie de tien talenten heeft. Want aan ieder die heeft, zal gegeven worden, zelfs in overvloed gegeven worden; maar wie niet heeft, hem zal nog ontnomen worden zelfs wat hij heeft. En werpt die onnutte knecht buiten in de duisternis; daar zal gewezen zijn en tandengeknars.

Homilie

De werkdruk voor veel mensen is vandaag bijzonder hoog. Dat komt onder meer door de huidige coronaperikelen die ons blijven achtervolgen. In de zorgsector zijn werknemers wellicht ten einde raad. Ook van politiemensen wordt er veel verwacht. De druk wordt in onze samenleving flink opgevoerd. Het resultaat is dat het aantal stressgerelateerde zieken stijgt. Het evangelieverhaal van de talenten lijkt ook de druk op te voeren, om steeds meer uit onze talenten te halen. Maar is dat wel de bedoeling? Kunnen we ook anders kijken naar wat talenten inhouden? Hoe zal God ons finaal aanspreken op onze talenten? Een gave die elk van ons heeft gekregen is om medemens te zijn, broeder of zuster van elkaar in deze wereld. We leven immers niet alleen op deze aardbol. De gave om medemens voor elkaar te zijn heeft niet zozeer te maken met onze dagelijkse prestaties die ook noodzakelijk zijn. De gave tot medemens heeft alles te maken met de vraag wie wij zijn en wie wij willen zijn voor elkaar. Zijn we er tijdens ons leven vooral geweest voor onszelf, of zijn we er tijdens ons leven geweest ook voor elkaar? En wie hebben wij herkend als onze medemens, als onze naast?

Er wordt in onze tijd heel veel geschreven en gepraat over een zorgzame samenleving. De noodzaak daarvan is meer dan duidelijk geworden in deze pandemie van het coronavirus. Maar we hoeven hier niet alleen naar de overheid te kijken. We kunnen ook bij ons zelf kijken. Wij mensen hebben mekaar nodig! De evangelieteksten willen ons dit op het hart drukken: we hebben elkaar nodig. En we hebben allen dat talent, die gave gekregen om medemens te worden van elkaar. We hebben elkaar nodig: voor een goed woord, een helpende hand, een beetje aandacht, de nodige bevestiging, een troostende knipoog, een vriendelijke knik. Het zijn de noodzakelijke werken van barmhartigheid. Ze zijn zo oud als de bijbel, maar ze zijn nooit ouderwets geweest. Ze blijven nodig. En ieder van ons heeft die gave gekregen om medemens te worden, om naaste te worden voor iemand die het nodig heeft.

Dat wil de parabel over de talenten duidelijk maken: word de naaste van je medemens, sticht vrede, wees barmhartig, kom op voor gerechtigheid. Voel je daar verantwoordelijk voor: in de kleine wereld van je gezin, de familie, je buurt, in jouw dagelijkse leefwereld. Ja, misschien kunnen wij allemaal wel iets doen: er zijn voor God en zijn mensen. Zorgverleners hebben de voorbije maanden en ook nu weer het beste van zichzelf gegeven. Maar ook ieder van ons heeft die gave gekregen om medemens te worden. Laten wij het samen doen, met liefde, met aandacht voor elkaar.

Marc Verwaeren, *pastoor-deken*

Voorbeden: (antwoord 10J: *Naar U verhef ik mijn handen, ik roep U aan, heb aandacht voor mij*)

- Pr.** Bidden wij tot God, onze Vader, om een geest van waakzaamheid en ijver.
- Le.** De dienaar met vijf talenten verdiende er vijf bij. Bidden wij voor hen die leiding geven aan anderen. Dat zij zich laten leiden door Gods goede Geest en echt luisteren naar de vragen en zorgen van mensen. Laten wij bidden...
- Le.** De dienaar met twee talenten verdiende er twee bij. Bidden wij voor allen die zich in onze wereld inzetten ten bate van armen, van mensen zonder perspectief. Dat zij de kracht bewaren om positief te kijken en inspiratie vinden bij Jezus zelf. Laten wij bidden...
- Le.** De dienaar met één talent werd alles ontnomen. Bidden wij voor onszelf. Dat ons geloof niet zou worden besmet door angst voor een straffende God, maar dat wij ons telkens weer zouden bekeren tot zijn liefde. Laten wij bidden...
- Pr.** God, goede Vader, als dienaren van uw Rijk bidden wij dat Gij onze vragen en beden wilt verhoren, op voorspraak van Jezus, uw Zoon. Amen.

Gebed over de gaven

- Pr.** God van de schepping, in brood en wijn gedenken wij de liefde en de overgave waarmee Jezus gezegend was. Aanvaard deze gaven en maak ons in zijn geest bezorgd om deze aarde en toegewijd aan elkaar. Dat vragen wij U door Hem die de aarde diende en de hemel won, Jezus Messias, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Onze Vader

- Pr.:** Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader, de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden: **Onze Vader,**

Vredewens

- Pr.:** Gij die onvermoeibaar zijt in het maken van een nieuw begin, Gij die steeds opnieuw uw hoop vestigt op mensen, wees met de moedelozen die niet meer durven dromen, wees met hen die niet meer durven hopen dat de wereld ooit nog leefbaar wordt voor al uw mensen. Doe hen en ons weer opleven. Doe hen en ons weer geloven dat onheil ten goede kan worden gekeerd als wij ons willen en durven inzetten. Doe hen en ons weer geloven dat Gij uw beloofde vrede zult schenken als wij ze waarmaken met elkaar. Die vrede van de Heer zij altijd met u.

Uitnodiging tot de communie

Pr. Als wij deelhebben aan deze maaltijd worden wij gevoed met geestkracht om waakzaam te kunnen blijven en ons in te zetten voor het goede. Gelukkig zijn wij allen die genodigd worden aan de maaltijd van de Heer! **Dit is het Lam Gods...**

Communielied: Koor: ZJ 502 Verkondig alle mensen (strofen 1, 2, 5 en 8)

Bezinning na de communie

Le.: God heeft aan elke mens talenten gegeven, talenten die je mag gebruiken. God heeft de mens een heel bijzonder talent gegeven. Het talent om iemand lief te hebben. Dit is een heel mooi talent, want zo kun je die ander gelukkig maken, én je maakt je zélf gelukkig, en je maakt God gelukkig. Wees je bewust van het al het mooie wat je hiermee kan doen. Gebruik dit talent. Daar wordt de wereld weer een stukje mooier van. En God ziet dat het goed is.

Slotlied: ZJ 927: De Heer verschijnt te middernacht (strofen 1 t/m 3)

Slotgebed

Pr. Of je nu veel of weinig talenten hebt gekregen, doet er eigenlijk niet toe - zegt God. De vraag is wat je met die talenten hebt gedaan en of je ze in dienst hebt gesteld van het geluk van je medemensen. Als dat zo is, wil Ik je graag laten delen in mijn vreugde, omdat je, op je eigen manier, aan mijn droom van een nieuwe wereld een gezicht en handen en voeten hebt gegeven. Amen

Zegen

Pr. Moge de Heer u zegenen en behoeden. Moge Hij de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn. Moge Hij zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken. En zegene u de barmhartige God, de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Gaan we dan heen in vrede.

Allen: Wij danken God.