

Liturgie Christus Koning 21 & 22 november 2020

Kruisteken en Openingswoord

Pr.: Welkom wij allen die genodigd zijn aan de tafel van de Heer: in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Deze zondag is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Vandaag vieren we dat Jezus van Nazareth de Messias, de Koning, de Christus is. Maar Hij is geen koning die een gouden kroon draagt of met de scepter zwaait.
Zijn koningschap is van een andere wereld dan deze. Een wereld waarin Hij zichzelf ziet als een herder die met beide handen een gewond dier optilt. Dat is zijn wereld, daarin is Hij de ongekroonde Koning.
Laten wij dan vandaag ons hart openstellen voor deze Koning die spreekt over zijn Koningschap waarin mensen gerechtigheid doen.

Gebed om ontferming

Pr.: Bekeren wij ons tot de gezindheid van Jezus Christus, die onze koning en herder is.

- Le. Heer, vergeef ons als we geen aandacht hadden voor de anderen die op onze steun rekenden, als wij hen in de kou lieten staan. **Heer, ontferm U over ons.**
- Le. Christus, vergeef ons als wij onze fouten niet onder ogen willen zien en de anderen steeds de schuld geven. **Christus, ontferm U over ons.**
- Le. Heer, vergeef ons als het woord "naasteliefde" te veel een begrip is, en ons niet tot daadwerkelijke inzet leidt. **Heer, ontferm U over ons.**

Pr.: Moge God als een goede herder naar ons omzien, onze tekorten vergeven en ons eenmaal thuisbrengen bij Hem. Amen.

Openingsgebed

Pr.: Op het feest van Christus Koning bidden wij U: wees aanwezig bij die ontelbare mensen die vandaag gebukt gaan onder lijden, geweld, vervolging, ziekte of eenzaamheid. Houd uw ogen gericht op de mensen van deze tijd die rechteloos en weerloos door het leven gaan. Wij willen geloven dat eens het leven en de liefde de overwinning behalen op alle verdrukking en kwaad, dat eens alle machthebbers inzien dat de aarde behoort aan iedereen. Wij willen geloven dat die aarde in handen moet zijn van mensen die macht aanwenden ten goede, mensen die teder zijn en geen geweld gebruiken, die niet haten, maar leven geven, mensen naar uw beeld, zoals Jezus Christus, uw Zoon en onze Koning. Amen.

Eerste lezing (Ezechiël 34,11-12.15-17)

Zo spreekt God de Heer: 'Ik zoek mijn kudde op en bezoek mijn eigen schapen. Zoals een herder omziet naar zijn kudde, en zich onder zijn schapen begeeft wanneer ze verstrooid zijn, zo zal Ik omzien naar mijn schapen en ze in veiligheid brengen, hoe ver ze ook afgedwaald zijn ten gevolge van mist en nevel. Ik zal mijn schapen weiden, Ik zelf zal ze laten rusten, - spreekt God de Heer -. Het vermiste schaap ga Ik zoeken, het verdwaalde breng Ik terug, het gewonde verbind Ik, het zieke geef Ik weer kracht en het gezonde en sterke blijf Ik verzorgen. Ik zal ze laten weiden zoals het behoort. En gij, mijn schapen - zo spreekt God de Heer - Ik zal recht doen aan het ene dier tegenover het andere, tegenover ram en bok.

Evangelie

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Wanneer de Mensenzoon komt in zijn heerlijkheid en vergezeld van alle engelen, dan zal Hij plaats nemen op zijn troon van glorie. Alle volken zullen vóór Hem bijeengebracht worden en Hij zal ze in twee groepen scheiden, zoals de herder een scheiding maakt tussen schapen en bokken.

De schapen zal Hij plaatsen aan zijn rechterhand, maar de bokken aan zijn linker. Dan zal de Koning tot die aan zijn rechterhand zeggen: komt, gezegenden van mijn Vader, en ontvangt het Rijk dat voor u gereed is vanaf de grondvesting der wereld. Want Ik had honger en gij hebt Mij te eten gegeven, Ik had dorst en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik was vreemdeling en gij hebt Mij opgenomen. Ik was naakt en gij hebt Mij gekleed, Ik was ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik was in de gevangenis en gij hebt Mij bezocht. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien en U te eten gegeven, of dorstig en U te drinken gegeven? En wanneer zagen wij U als vreemdeling en hebben U opgenomen, of naakt en hebben U gekleed? En wanneer zagen we U ziek of in de gevangenis en zijn U komen bezoeken? De Koning zal hun ten antwoord geven: voorwaar, Ik zeg u: al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan. En tot die aan zijn linkerhand zal Hij dan zeggen: gaat weg van Mij, vervloekten, in het eeuwig vuur dat bereid is voor de duivel en zijn trawanten. Want Ik had honger en gij hebt Mij niet te eten gegeven. Ik had dorst en gij hebt Mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt Mij niet opgenomen, naakt en gij hebt Mij niet gekleed. Ik was ziek en in de gevangenis en gij zijt Mij niet komen bezoeken. Dan zullen ook zij antwoorden en zeggen: Heer, wanneer hebben wij U hongerig gezien of dorstig als vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis, en hebben wij niet voor U gezorgd? Daarop zal Hij hun antwoorden: voorwaar, Ik zeg u: al wat gij niet voor een van deze geringsten hebt gedaan, hebt gij ook voor Mij niet gedaan. En dezen zullen heengaan naar de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen naar het eeuwig leven.'

Homilie

Over drie zondagen verspreid, lezen we de voorbije periode parabellen en verhalen uit het 25^{ste} hoofdstuk van Matteüs. En elke zondag klonk dezelfde boodschap: wees waakzaam, gedraag je verantwoordelijk. Weet dat de Heer komt. Eerst het verhaal over de tien bruidsmisjes wachtend op de bruidegom. Vorig weekend, de parabel van de talenten. En dan vandaag op dit feest van Christus Koning, het verhaal over de Mensenzoon die optreedt als rechter. Wat je voor de minsten hebt gedaan, dat heb je ook voor mij gedaan: het is de indringende boodschap van vandaag, de uitnodiging om herder te zijn voor elkaar! De wondermooie eerste lezing van vandaag uit de teksten van de profeet Ezechiël schetsen ons dat bekende beeld van hoe een herder er uitziet. Gods stem klinkt krachtig door. Hijzelf zal ons laten zien hoe herders dienen te zijn en hoe ook mensen voor elkaar herders kunnen zijn. "Ik zal mijn schapen weiden zoals het hoort, en ze laten rusten. Ik zal op zoek gaan naar verdwaalde schapen, gewonde dieren verbinden, zieke dieren verzorgen. Ik zal zelf omzien naar mijn schapen en voor ze zorgen". Krachtige en schitterende woorden die ons inspiratie bieden op dit feest van Christus Koning. De evangelietekst sluit er naadloos bij aan. De mensenzoon zal ons immers vooral vragen wat wij gedaan hebben voor onze medemens. Hoe ben ik herder geweest voor mijn medemens. Heb ik in het gelaat van de andere mens God durven herkennen?

In het Rijksmuseum te Amsterdam hangen in een zaal beneden zeven panelen van een onbekend middeleeuwse schilder. 'De meester van Alkmaar' genoemd. Elk van die panelen laat één van de werken van barmhartigheid zien, zoals we die vandaag in het evangelie hebben horen noemen. En op elk van die panelen, en dat is het bijzondere, kom je Christus tegen; niet hoog op zijn troon van glorie, zoals je misschien zou verwachten. Ook niet als degene die het brood uitdeelt of die de hongerigen te drinken geeft. Neen, je ziet Jezus' gestalte steeds ergens tussen degenen die bedelen om brood, die smeken om iets te mogen drinken. Je vindt Jezus terug tussen de zieken die moeten worden bezocht. Mooier kan niet worden uitgebeeld wat Jezus vandaag tegen ons zegt: 'Al wat je gedaan hebt voor één van de minsten, dat heb je voor Mij gedaan. Het is de schildering van een goddelijke koning die ervoor gekozen heeft om onze naaste te worden. God is alleen te kennen in het gelaat van de andere mens, Levinas drukte het reeds uit.

Daarom dit feest van Christus Koning, op deze laatste zondag van het liturgisch jaar: geen feest van pracht en praal. Maar eerder een bezinning voor ieder van ons, in hoeverre wijzelf in ons dagelijkse leven kunnen herder zijn voor elkaar, of wij God op het spoor durven komen in het gelaat van die andere mens!

Marc Verwaeren, *pastoor-deken*

Voorbeden

- Pr.:** Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst onze gebedsintenties op het altaar van de Heer om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan Hem aan te bieden.
- Le.** Bidde we voor allen die verantwoordelijkheid dragen in onze Kerk en onze samenleving. Dat zij in tijden van onzekerheid en financiële crisis, de stem van de zwakste burgers horen en rekening houden met hun toekomst en hun levenskansen. **Laten we bidden...**
- Le.** Bidde we voor mensen die uitzien naar een hartelijk woord, naar een bezoekje. Dat zij God mogen ontmoeten in mensen die, naar het voorbeeld van onze hartelijke Herder-Koning, naar hen luisteren en voor hen opkomen. **Laten we bidden...**
- Le.** Bidde we voor onszelf en alle christenen. Dat wij ons laten raken door Gods Woord en van harte tijd maken voor kansarme en gekwetste mensen in deze moeilijke tijd. **Laten we bidden**
- Le.** Bidde wij voor alle kinderen en jongeren, voor de Chiromeisjes - en jongens die vandaag Christus Koning vieren: mogen zij ten volle genieten van al hun gaven en talenten, en ze gebruiken om anderen gelukkig te maken. **Laten we bidden.**
- Pr.:** Heer, Gij hebt uw Zoon gemaakt tot Koning van het heelal. Gelovend in Hem en op Hem vertrouwend willen we steeds meewerken aan uw Rijk, vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Gebed over de gaven

- Pr.:** Gezegend zijt Gij, God, om dit brood en deze wijn. Want hier - rond deze tafel - herkennen wij uw koninklijke weg: de weg van delen in vriendschap en verbondenheid, de weg die Jezus ons voorging ten einde toe. Sterk ons met zijn goede Geest, die ons blijft oproepen en uitdagen om, te midden van de mensen, uw Koninkrijk te vestigen, duurzaam, stevig verankerd, en goed voor de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

- Pr.:** Toen de mensen aan Jezus vroegen hoe zij tot God moesten spreken, heeft Hij hen een gebed gegeven dat wij nog steeds bidden en zingen als we ons tot de Vader richten:
Onze Vader,..

Vredewens

- Pr.:** Heer, Jezus, vervul ons hart met uw vrede, een vrede die de wereld met al haar rijkdom ons niet kan geven. Wij willen die vrede uitdragen in de mensen om ons heen, in de wereld waarin wij leven. Maak ons daartoe één met velen. Dat Rijk van vrede, zij altijd met U. Die vrede mogen we uitdragen en doorgeven aan elkaar.

Uitnodiging tot de communie

Pr.: Gebroken en gedeeld als dit brood leerde onze Koning ons dat wij onszelf en ons leven moeten delen met elkaar, dat al wat wij doen voor de minsten van de zijnen wij voor Hem hebben gedaan. Dit voorbeeld voor ogen, doet ons bidden: **Heer, ik ben niet waardig...**

Bezinning na de communie

Le.: Ik ben jouw honger naar recht en vrede - zegt de Heer - en je dorst naar beminnen en bemind worden scherp Ik aan. Ik spreek in je angst voor het vreemde-onbekende in jezelf en anderen en in je kwetsbaarheid, je naaktheid in dit leven, word Ik zichtbaar. Ik hou je gaande in je zoeken naar genezing voor de pijn van dit leven, en als je vastzit in het duister van twijfel en wantrouwen steek Ik het licht van de vrijheid aan. Ik ben er voor jou omdat jij er bent, omdat jij er bent voor anderen.

Slotgebed

Pr.: Heer Jezus, Gij zijt Koning. Laat uw Rijk groeien in deze wereld .Geef ons de kracht om, naar uw voorbeeld, koning te zijn door te geven en te delen, door lief te hebben en dienstbaar te zijn, door te leven voor elkaar en niet voor onszelf. Ga daartoe met ons mee op weg, zodat wij U kunnen volgen in uw spoor. Dit vragen wij U, vandaag en voor altijd. Amen

Zending en zegen

Pr.: Mogen wij van hier weggaan, met een hart dat openstaat, voor elkeen die ons levenspad kruist, in het besef dat ons thuisland het hart van onze Christus-Koning is. Hij wil ons zegenen met zijn Liefde: In de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen