

Derde Paaszondag (B)

(18 april 2021)

Kruisteken en Openingswoord

Pr.: Welkom in de naam van + de Vader die zich onder ons heeft laten zien in zijn Zoon, Jezus Christus, en in de heilige Geest. Amen.

In het evangelie van deze derde paaszondag ontmoeten we twee leerlingen van Jezus, overtuigend pratend over Hem. Zij hadden Hem herkend bij het breken van het brood. Jezus stond in hun midden en zei: "vrede zij u". In de nabijheid van Jezus vertoeven brengt ons tot innerlijke vreugde, een genade, een intens geluk. Jezus maakte van deze bange leerlingen overtuigde apostelen. Zij hadden de Heer gezien. Hij leeft!

Ook in deze eucharistieviering zijn wij ons bewust dat Jezus hier in ons midden is. Hij neemt al onze twijfels en zorgen weg. Hij is onze voorspreker bij de Vader.

Gebed om ontferming

Pr.: Tot God bidden wij om aanwezigheid, om ontferming...

- Heer, die uw licht over ons laat stralen, ontferm U over ons.
- Christus, die ons opnieuw God hebt doen kennen, ontferm U over ons.
- Heer, die met ons zijt en ons vrede wenst, ontferm U over ons.

Pr.: Moge God, bron van alle liefde, zich in zijn barmhartigheid over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons in liefdevolle verbondenheid geleiden tot eeuwig leven. Amen.

Openingsgebed

Pr.: Heer God, door de profeten hebt Gij tot ons gesproken en in Jezus, Uw Zoon, is hun woord in vervulling gebracht. Wij danken U om het levende woord, onze verrezen Heer, en vragen: open onze ogen en oren voor Hem die met ons door het leven gaat; open ons hart voor Hem die tot ons spreekt in het evangelie; maak onze geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Wij vragen U dit, door Christus onze Heer. Amen.

Eerste Lezing (*Hand 3, 13-15. 17-19*)

In die dagen zei Petrus tot het volk: 'De God van Abraham, Isaäk en Jakob, de God van onze vaders heeft zijn dienaar Jezus verheerlijkt, die gij hebt overgeleverd en voor Pilatus verloochend ofschoon deze geoordeeld had Hem in vrijheid te moeten stellen. Maar gij hebt de Heilige en Gerechte verloochend en als gunst de vrijlating van een moordenaar gevraagd. De vorst des levens daarentegen hebt gij gedood. God heeft Hem evenwel uit de doden doen opstaan; daarvan zijn wij getuigen. Maar ik weet, broeders, dat gij in onwetendheid gehandeld hebt, evenals uw overheden. Maar wat God tevoren had aangekondigd bij monde van alle profeten, dat zijn Messias zou sterven heeft Hij zo in vervulling doen gaan. Bekeert u dus en hebt berouw, opdat uw zonden worden uitgewist.

Evangelie (Lc 24, 35-48)

In die tijd vertelden de twee leerlingen wat er onderweg gebeurd was en hoe Jezus door hen herkend werd aan het breken van het brood. Terwijl ze daarover spraken stond Hijzelf plotseling in hun midden en zei: 'Vrede zij u.' In hun verbijstering en schrik meenden ze een geest te zien. Maar Hij sprak tot hen: 'Waarom zijt ge ontsteld en waarom komt er twijfel op in uw hart? Kijkt naar mijn handen en voeten: Ik ben het zelf. Betast Mij en kijkt: een geest heeft geen vlees en beenderen zoals ge ziet dat Ik heb.' En na zo gesproken te hebben toonde Hij hun zijn handen en voeten. Toen ze het van vreugde en verbazing niet konden geloven zei Hij tot hen: 'Hebt ge hier iets te eten?' Zij reikten Hem een stuk geroosterde vis aan; Hij nam het en at het voor hun ogen op. Hij sprak tot hen: 'Dit zijn mijn woorden, die Ik sprak toen Ik nog bij u was: Alles moet vervuld worden wat over Mij staat in de Wet van Mozes, in de profeten en in de psalmen.' Toen maakte Hij hun geest toegankelijk voor het begrijpen van de Schriften. Hij zei hun: 'Zo spreken de Schriften over het lijden en sterven van de Messias en over zijn verrijzenis uit de doden op de derde dag, over de verkondiging onder alle volkeren, van de bekering en de vergiffenis der zonden in zijn Naam. Te beginnen met Jeruzalem moet gij van dit alles getuigen

Homilie

Het Emmaüsverhaal: twee ontmoedigde leerlingen die de groep verlaten hadden, maar na dat gesprek met die vreemde man op hun stappen terugkeren. In groep beleven ze een ontmoeting met Christus. Dit Paasverhaal moet ons duidelijk maken dat Jezus méér is dan een herinnering, méér dan een boodschap. Hij kan actief, begeesterend in ons midden aanwezig zijn.

Ook vandaag zijn we hier samengekomen in Jezus' naam. Beleven wij nu ook zijn aanwezigheid in ons midden? Hoe kan die verrezen Heer vlees en bloed worden in zijn christenen?

Ieder mens heeft een zekere uitstraling. We laten zien wie we vanbinnen zijn, door onze blik, door onze glimlach, door onze houding. Onze woorden, onze belangstelling, heel ons doen en laten, daar gaat iets van uit. Als ouder, grootouder, man of vrouw, doorheen de beoefening van ons beroep, het gebruik van onze talenten, daardoorheen kan iets uitstralen van dat aanstekelijke van een verrezen mens. Doorheen dat alles kan iets doorstralen dat de Heer begeesterend en actief in ons aanwezig is.

De richting die onze samenleving uitgaat, wordt bepaald door mensen. Ook wij zijn die mensen die de samenleving richting kunnen geven. We mogen niet verzaken aan onze roeping. We kunnen al onze kansen en mogelijkheden niet laten verstikken onder pessimisme. Als we uitstralen: 'Ik trek het mij niet meer aan', dan is Christus voor niks gestorven.

Christenen in de wereld, zijn mensen die aangestoken zijn door dat begeesterend virus van de verrezen Heer. Christenen zijn Paasmensen, mensen van de zachte waarden, mensen van medeleven, van mededogen, mensen van vergeving, van stille verrijzenis, van de stille kracht van verandering. Dat Christus ons is voorgedaan in verrijzenis, in leven ten volle, dat is te schoon om er moedeloos bij te worden. De Heer moet blijven verrijzen in onze vreugde die we hier samen mogen beleven en delen. Ieder van ons mag een kleine Messias zijn, een vreugdebode in het middens van jouw leven.

Christus' eerste woorden na de verrijzenis waren: 'Mijn vrede geef ik u'. Het zei niet: 'ik trek het mij niet meer aan'. Van die paasvreugde mogen we leven, en we mogen er van getuigen. Laat Christus ook in jou vandaag zijn werk doen. We mogen Hem ontvangen, begeesterend laten werken in ons, en aan onze tijd tonen dat Hij nabij is, ook hier en nu als een Gast die met ons aan tafel gaat.

Marc Verwaeren, *pastoor-deken*

Voorbeden

Pr.: Al is er soms twijfel in ons hart, we mogen ons dankzij Jezus richten tot onze God en bidden om zijn nabijheid...

- Bidden wij voor alle gelovigen, die deel uitmaken van de kerk; dat het vieren van de eucharistie geen loos gebaar is, maar, ieder van ons mag helpen groeien in geloof, liefde en medemenselijkheid, naar het voorbeeld van Jezus Christus: *laat ons bidden:*
- Bidden wij voor een wereld van rechtvaardigheid, waar niemand verblind geraakt door eigen grootsheid; bidden wij voor hen die niet meer in staat zijn U te herkennen: *laat ons bidden:*
- Bidden wij voor zovele mensen die met pijn in het hart verder leven; Dat zij biddend Gods genade en liefde ervaren om opnieuw rustig het leven aan te kunnen: *laat ons bidden:*

Pr.: God van leven, U troost ons en leert ons met aandacht en liefde in het leven te staan. Mogen wij meer en meer getuigen worden in het spoor van Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven

Pr.: God, onze Heer, neem deze gaven aan en wees onze Gastheer die in Woord, in brood en beker in ons midden aanwezig wil zijn. Vervul ons van uw Geest, opdat wij van U zouden getuigen bij al onze medemensen. Amen.

Onze Vader

Pr.: Als de zon ondergaat en het duister wordt, als we ontgoocheld zijn en geen hoop meer hebben, ook dan blijft God ons nabij. Ook dan mogen wij bidden: **Onze Vader,...**

Vredewens

Pr.: Heer Jezus Christus, Gij hebt uw leerlingen de opdracht gegeven overal waar zij kwamen, een vredegroet te brengen in uw naam. Wij bidden U: laat die vredegroet ook hier in ons midden klinken, van harte en welgemeend.

Uitnodiging tot de communie

Pr.: In dit gebroken brood is Jezus Messias aanwezig in ons midden. Hij wil ons tot voedsel zijn, ons begeistere tot zijn getuigen. Gelukkig zijn wij die aan de tafel van de Heer mogen aanzitten. **Heer, ik ben niet waardig...**

Bezinning na de communie

Le.: God, het is wel eens moeilijk om in een wereld te leven die telkens vraagt om bewijzen. Waarin mensen zeggen: 'Je kunt wel zo veel beweren, laat maar eens zien.'
Een wereld waarin je niet zomaar op je woord wordt geloofd, maar met harde feiten moet komen aanzetten.
Een wereld waarin geen plaats is voor wonderen en ervaringen, die met U te maken hebben.

We hebben soms moeite met de geloofsverhalen die in de bijbel staan.
We zoeken naar bewijzen voor uw bestaan en voor alles wat we niet kunnen verklaren.
Maar wat we ook proberen, we kunnen U niet aantonen met een scheikundig proefje
of met een logische redenering.
We moeten het doen met onze eigen ervaringen en de verhalen van anderen.
Doe ons ervaren dat dat genoeg is.

Slotgebed

Pr.: Gij, God, zijt met ons op weg gegaan. Gij kunt ons ook thuisbrengen en voltooiën wat Gij in ons begonnen zijt. Wij bidden U: dat Jezus onze Gids mag zijn, dat wij met elkaar mogen leven in zijn Licht. Laat ons groeien in het geloof dat Hij voor ieder van ons Hoop en Toekomst is. Dit vragen wij U voor vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Zending en zegen

Pr.: Telkens wij met anderen samen zijn in Jezus' naam, is Hij in ons midden. Telkens wij voor anderen een zegen zijn, strekt God ook zijn zegenende handen over ons uit: in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.