

Liturgie derde zondag door het jaar (B)

(24 januari 2021)

Kruisteken en Openingswoord

Pr.: Welkom jullie allemaal die samengekomen zijn om gehoor te geven aan de Boodschap van God, die ons roept en leidt in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen. Zoveel verschillende levensopvattingen, zoveel verschillende meningen en iedereen die 'altijd' wel 'eigen gelijk' heeft. Niet te verwonderen dat in onze tijd de oproep van Jezus en zijn evangelie voor de meeste mensen vaak veel te radicaal klinkt. En toch weten of vermoeden wij dat enkel 'liefde tot het uiterste' vruchten afwerpt en sporen nalaat. Ook vandaag zegt Jezus tot ons: "Bekeer u en geloof in de Goede Boodschap!" "Kom en volg Mij!"

Gebed om ontferming

Pr.: Keren wij ons tot God, in wie geen verdeeldheid is.

- Heer, in een wereld waarin culturen en godsdiensten soms lijnrecht tegenover elkaar staan, bidden wij: breng ons samen van mens tot mens, van volk tot volk.
Heer, ontferm U over ons.
- Heer, blijf ons oproepen, voorkom dat wij indommelen en deze wereld maar laten betijen. Help ons 'ja' te zeggen op uw oproep. **Christus, ontferm U over ons.**
- Heer, hou ons alert als de zorgen van het leven ons dreigen te overrompelen. Maak ons ontvankelijk voor uw Woord dat leven geeft. **Heer, ontferm U over ons.**

Pr.: Moge de Heer van vrede en gerechtigheid ons genadig zijn. Moge zijn scheppend Woord ons maken tot mensen die vrede willen en vrede brengen. Amen.

Openingsgebed

Pr.: God van alle leven, Gij spreekt tot ons in de stilte van ons hart. Maak ons aandachtig voor uw Woord. Geef ons een duwtje in de rug om te kiezen voor de weg die uw Zoon Jezus ons heeft voorgeleefd: een weg van liefde voor U en onze naaste. Dit vragen wij U voor vandaag en morgen en tot in eeuwigheid. Amen.

Eerste Lezing (Jona 3, 1-5. 10)

De Ninivieten bekeerden zich van hun slecht gedrag. Het woord des Heren werd gericht tot Jona: 'Begeef u op weg naar Ninive, de grote stad, en verkondig haar de boodschap die Ik u zal ingeven.' En Jona begaf zich op weg naar Ninivé zoals de Heer hem bevolen had. Ninive nu was een geweldig grote stad, wel drie dagreizen groot. En Jona begon de stad binnen te trekken, een dagreis ver en hij preekte als volgt: 'Nog veertig dagen en Ninive zal vergaan!' De mensen van Ninive geloofden het woord van God; ze riepen een vasten af en van groot tot klein deden allen het boetekleed aan. En God zag wat ze deden en hoe ze zich van hun slecht gedrag bekeerden. En Hij kreeg spijt dat Hij hun met de ondergang bedreigd had en Hij voerde zijn dreiging niet uit.

Evangelie (Mc 1, 14-20)

Nadat Johannes was gevangen genomen ging Jezus naar Galilea en verkondigde er Gods Blijde Boodschap. Hij zei: 'De tijd is vervuld en het Rijk Gods is nabij; bekeert u en geloof in de Blijde Boodschap.'

Toen Jezus eens langs het meer van Galilea liep zag Hij Simon en de broer van Simon, Andreas, terwijl zij bezig waren het net uit te werpen in het meer; zij waren namelijk vissers. Jezus sprak tot hen: 'Komt, volgt Mij; Ik zal maken dat gij vissers van mensen wordt.' Terstond lieten zij hun netten in de steek en volgden Hem. Iets verder gaande zag Hij Jakobus, de zoon van Zebedeüs, en diens broer Johannes; ook zij waren in de boot bezig met hun netten klaar te maken. Onmiddellijk riep Hij hen. Zij lieten hun vader Zebedeüs met de dagloners in de boot achter en volgden Hem.

Homilie

Religieuze taal kan heel ingrijpend zijn. Het kan het hart van een mens raken en je leven bepalen. De 4 leerlingen uit het evangelie zijn daar een concreet voorbeeld van. Religieuze taal kan echter ook gevaarlijk zijn. Daarom is het goed telkens twee schildwachten te plaatsen bij religieuze taal: ons verstand én ons hart! Maar eerst ons verstand: ons altijd afvragen: datgene wat er staat, is dat redelijk. Zonder die rationele overweging wordt religie vaak sectair en mogelijks gevaarlijk. Laten we daarom eerst het evangelie van vandaag wat rationeel benaderen. Er staan drie belangrijke elementen in het begin van het evangelie van deze zondag. Bekeer u, het rijk Gods is nabij en geloof in de Blijde Boodschap.

Eerst en vooral: bekeer u! Het gaat hier niet om zeltjeswinnerij. De oproep tot bekering is een oproep om zich af te keren van een zondig leven: je afkeren van uitbuiting, van machtsmisbruik, van valsheid in geschriften, om zich te keren naar de levende God en zich te keren tot goede, eerlijke en oprechte menselijke verhoudingen.

Ten tweede: Het Rijk Gods is nabij. Het is er dus nog niet. Het is aan ons om dat Rijk Gods vorm te geven, elk op zijn manier, elk op zijn plaats. Elke gedoopte is geroepen om dat Rijk van God gestalte te geven in zijn perceeltje, in jouw klein stukje wereld waarin jij mens mag worden. Elk van ons mag in zijn moestuintje van menselijk contact werken: omspitten en bemesten, wieden en oogsten. En in dat ploegen en zwoegen in ons perceeltje, mogen we toch Gods droom mee helpen realiseren.

En ten derde staat er: Geloof in de Blijde Boodschap! Geloven in het goede nieuws dat het anders kan, ook al zie je nog niet hoe of wat. Perspectief zien, verder durven kijken dan onze mislukkingen en ons onvolmaakt zijn. Het is geloven dat die mislukkingen nooit het laatste woord hebben. Er is toekomst, hoop, leven in overvloed.

Na deze rationele overweging is er die tweede schildwacht: dat is ons hart. Word ik ook geraakt door wat er staat? Kan wat hier staat mijn leven bepalen of veranderen? Voor de 4 leerlingen in het evangelie is dat het geval. Simon en Andreas, Jakobus en Johannes is hun naam. Het zouden ook onze namen kunnen zijn. Zij worden zo geraakt door het woord van Jezus dat ze afstand nemen van hun oude leven. Ja zeggen tegen Gods roep, is weten dat God je oneindig graag ziet, en daarom ook zelf anders gaan leven. Zo kunnen wij op ons perceeltje van het leven misschien iets veranderen, iets betekenen voor een mens naast mij. Misschien kan ik wel iemand redden, iemand die dreigt te verdrinken in zijn werk, in eenzaamheid, in een of andere verslaving, in een harteloze onverschilligheid ... Veel werkplezier in jouw perceeltje van het leven!

Marc Verwaeren, *pastoor-deken*

Voorbeden

Pr.: Biddend treden wij voor God met onze noden en vragen.

L1 Bidden we voor die mensen die nood hebben aan een warme blik, een bemoedigend woord en een luisterend oor. *Laten wij zingend bidden.*

L2 Bidden we voor die mensen die op zoek zijn naar een gids die hen nabij is in moeilijke momenten. Dat wij door onze aanwezigheid voor hen een hoopvol teken mogen zijn. *Laten wij zingend bidden.*

L3 Bidden we voor die mensen tot wie Jezus zegt: 'Kom en volg Mij', Dat wij erover durven nadenken hoe wij als geloofsgemeenschap Gods menslievendheid kunnen blijven uitdragen hoe wij woorden kunnen spreken die vreugde zaaien in de harten van mensen. *Laten wij zingend bidden.*

Pr.: Heer, onze God, uw Koninkrijk komt waar mensen hart en handen hebben voor elk-ander, waar zij niet enkel dromen, maar ook bereid zijn de prijs te betalen om deze dromen waar te maken. Wij bidden U: bekeer ons tot inzet, help ons metterdaad te geloven in het evangelie van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven

Pr.: God van alle leven, Gij roept uw volk bijeen rond uw tafel. Laat de eenheid van dit brood en de vreugde van deze beker alle verdeeldheid uit ons midden wegnemen. Spreek Gij uw scheppend Woord en maak ons tot het ene lichaam van uw Zoon Jezus die met U leeft in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Pr.: "Kom achter Mij aan. Ik zal jullie tot vissers van mensen maken." Kom en bid met Mij, zoals Ik het u heb geleerd: **Onze Vader...**

Vredewens

Pr.: Heer, maak dat wij vreedstichters mogen zijn, die eerder het goede bevestigen dan het kwade aanrekenen. Moge wij, daar waar we kunnen, de eerste stap zetten om recht en verzoening te bewerken. Geef dat ook volkeren deze stappen zetten. Weest Gij onze Gids en ga ons voor. De vrede van de Heer zij altijd met u.

Uitnodiging tot de communie

Pr.: Brood breken, een eenvoudig gebaar. Maar je leven breken, elke dag voor elke mens die bij je binnenkomt, is niet zo eenvoudig. Je door Gods Geest laten bewegen, zacht en goed zijn, en tegelijk vol vuur, dat is niet zo eenvoudig. Daarom bidden wij stameland: **Heer, ik ben niet waardig...**

Bezinning na de communie

Le: Zoals de nieuwe bloesem van de lente nog in de winterknop verborgen zit... zo sluimert God in onze grijze dagen. Zijn liefde is de dageraad lang voor de dag begint.

Jezus zei tot de vrienden: "Laat je netten los, en laat je bootje achter op het water."
Geloof dat God al bezig is. Hij breekt de winterknoppen van je leven open.
En doet de koude ijslaag van het kwaad ontdooien.
En waar je hart nog zwaar te moede was, breekt nu de blijdschap open.

Laat je netten los...blijf niet verstrikt in alledaagse dingen.
Laat God, in al zijn heerlijkheid, de felle lente van zijn leven
in jouw korte leven doen ontspringen.

Slotgebed

Pr.: God van alle leven, wij danken U om het cement van de liefde waarmee Gij ons opbouwt tot uw volk. Help ons Hem voor ogen te houden die Gij ons gegeven hebt tot hoeksteen: Jezus, uw Zoon en onze Heer. Dit vragen wij U voor vandaag en morgen en tot in eeuwigheid. Amen.

Zending en zegen

Pr.: Jezus verkondigde in Galilea de Blijde Boodschap van het Rijk van God.
Aan ons de taak dat Rijk gestalte te geven in onze wereld, in telkens andere situaties.
Een mooie opdracht. Maar zij vraagt inspanning en creativiteit. Moge Gods zegen ons daarbij vergezellen in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.