

## 4 oktober - dierendag

Op 4 oktober vieren we de heilige Franciscus van Assisi die leefde in de 12<sup>de</sup>-13<sup>de</sup> eeuw.

Franciscus nam het steeds op voor kleine en arme mensen. Ook bekommerde hij zich om de dieren en de natuur. Om die reden werd besloten om op de feestdag van Franciscus ook bijzonder aandacht te schenken aan alle dieren.



Ik las op de website van de pastorale eenheid dat er een dierenzegening was. Iedereen mocht zijn huisdier meebrengen naar de kerk. Lynn en Lies, onze twee dochters, namen hun konijntje mee. In de kerk was het een echte 'beestenboel'. Gelukkig voor de dieren duurde de viering maar 20 minuutjes. "Wees lief voor elkaar en zorg goed voor elkaar", zei de diaken toen hij de dieren en hun 'baasjes' zegende met wijwater.

We hebben geen dieren thuis. De kinderen willen wel een hondje of een poes, maar de allergie van Sofie, mijn vrouw, laat dat niet toe. Op dierendag staan we echter wel even samen stil bij de schoonheid van de natuur en de vele mooie planten en dieren. Sofie neemt dan even tijd om samen met de kinderen 'dieren' te knutselen, zodat we zo toch enkele 'diertjes' in huis hebben.

*Papa van Jes en Jinne*



*Hij bestudeerde de vissen en zei:  
"dank je God dat je hen leerde zwemmen.  
Anders zouden ze wellicht verdrinken  
en natuurlijk wil ik al die gouden vissen  
voor geen geld van de wereld missen."*



Naar psalm 8

De zon straalt.  
Sterren schitteren.  
De maan gunt zelfs de nacht een blik.  
Hoe wonderlijk, hoe mooi  
is het licht  
dat de schoonheid toont  
van wat geschapen is:  
engelen van mensen  
schapen en veel ander vee,  
vogels in de lucht, vissen in de zee.  
Zij bevolken de aarde,  
zij spreiden zich uit.  
Wijd en zijd getuigen zij  
dat Gij, God,  
onze Schepper zijt.

Hij bedankte God  
omdat Hij de koeien  
leerde toveren.  
"Dank je God", zei hij,  
"dat je tegen de koeien zei:  
het is één van jullie taken:  
om water te drinken  
en er melk van te maken."



Hij was vier en had net alle koeien mooie namen gegeven.  
Het was even stil.  
"God kan wel mooi vlekken kleuren", zei hij zacht.  
Hij keek naar de hemel,  
hij zwaaide  
en toen riep hij heel hard:  
"Ik vind je koeien wel mooi, allemaal anders,  
maar waarom gebruikte Je alleen bruin en zwart?"