

4^e Paaszondag B liturgische kleur wit 25 april 2021 Roepingenzondag

vooraan staat beeld van H Katharina en een schaalje met brandende wierrookkooltjes

voorganger: Jan Herinckx

lector: Gaby Smets

misdienaars: Sara en Johan

muzikanten/zangers Alex Clinckx en Marc Gaij

technici Johan en Quinten Vandenbempt

sfeerbeelden vooraf van Jorik Van Rompuy

Begroeting

Laten wij hier samen zijn in de naam van God die liefde is en die we noemen mogen
+ Vader, Zoon en H. Geest. **Amen.**

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.

Openingswoord

Vandaag werd de patrones van de parochie Duisburg, de Heilige Katharina, vooraan gezet.
Onder het openingslied zullen we haar eer brengen met bloemen.

Het is immers kermis in Duisbrug en normaalgezien
was de Koninklijke harmonie St-Katharina hier om de viering op te luisteren.

We bidden verbonden met alle mensen die in Duisburg wonen, maar ook in onze federatie
Tervuren, in de pastorale zone Druivenstreek en nog verder weg.

In het evangelie van vandaag gedenken wij Jezus als de Goede Herder.

Daarom is het ook Roepingenzondag,
want een gelovige gemeenschap kan niet zonder mensen
die als herders zorgen voor hun volk.

Wij mogen elkaars herders zijn
door elkaar in het geloof te ondersteunen en te bemoedigen.

De Heilige Katharina kan ons daartoe inspireren.

We zingen haar lof en brengen eer vanuit de handen van ons kerkraadslied... Katrien:
"Ziet Katharina uitverkoren".

onder het lied aanbrenge van bloemen en opscheppen van wierook

Openingslied: 'Ziet Catharina uytverkoren' door Marc Gaij (luit , viool, ...)

Gebed om ontferming

Priester:

De Heer houdt van ons, zoals een Goede Herder houdt van zijn schapen.

Als christenen, als leerlingen van deze goede Herder, zouden wij dat voorbeeld moeten volgen
en liefdevol zorg dragen voor onze medemensen,

maar we zijn mensen die gehaast kunnen zijn, of onoplettend, of...

Vanuit de uitspraak "Als ik eens 5 minuten tijd had", zingen we om vergeving...

Verzoeningsmoment door Alex gezongen

Priester:

God, Goede Herder van alle mensen,

wil onze zondigheid vergeven en inspireren tot meer liefdevol denken en handelen,
naar het voorbeeld van Jezus, onze goede Herder in eeuwigheid. **Amen.**

Eer aan God in de hoge

Eer aan God in den Hoge, en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. Wij loven U.
Wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor Uw grote heerlijkheid.
Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader, Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus.
Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons.
Gij die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed.
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons.
Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, met de Heilige Geest
in de heerlijkheid van God de Vader. Amen

Openingsgebed

God van mensen,
met de heilige Katharina hier vooraan gedenken we uw liefde en trouw.
Zozeer gaan wij U ter harte
dat Gij uw Zoon aan ons hebt toevertrouwd.
Als een Goede Herder
draagt Hij zorg voor alle mensen.
Geef dat ook wij het beste van onszelf durven loslaten
voor het welzijn van elkaar.
Wij vragen U dit
in naam van Jezus, de Verrezen Heer. **Amen.**

Eerste lezing (Hand. 4, 8-12)

Priester:

Van de angst die Petrus deed wegvlugten toen Jezus was gevangen genomen,
is niets meer te merken. Hij durft voluit te getuigen over Jezus de Christus.
Na een zieke die hij genezen heeft, durft hij deze toespraak te houden:

Lector:

Lector: Uit de handelingen van de apostelen.

Vervuld met de heilige Geest sprak Petrus tot de leiders van het volk:
'Leiders en oudsten, wij moeten ons hier vandaag verantwoorden
voor de genezing van een verlamde man.
Nu moeten jullie en heel het volk van Israël weten,
dat deze man genezing vond door de naam van Jezus Christus uit Nazareth.
Diezelfde Jezus die jullie hebben gekruisigd, maar die God uit de doden heeft doen opstaan.
Hij is de steen die door jullie - de bouwlieden -
niets waard werd geacht en toch tot hoeksteen geworden is.
Bij niemand anders is redding te vinden en geen andere Naam onder de hemel
kan ons redding brengen.'

Woord van God.

Tussenzang: Marc

Evangelie (Joh., 10, 11-18)

Homilie

bijzetten van wierookkooltje

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde.

En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer,

die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria;

die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven;

die nedergedaald is ter helle, de derde dag verzezen uit de doden;

die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;

vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden.

Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk,

de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden;

de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen.

Voorbeden

opscheppen van wierookkorrels

Priester:

Op deze Roepingenzondag, met het getuigenis van de Heilige Katharina in ons midden, klinkt nog altijd Gods stem. Jezus heeft gezegd: "Ik ben de Goede Herder.

Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij". Daarom mogen wij met vertrouwen tot Hem bidden.

Lector:

- De roep klinkt om vrouwen en mannen die zich, met heel hun persoonlijkheid, willen inzetten voor Gods Rijk. Dat ze gehoor geven aan de Stem van de Herder. *Laten we bidden...*

- De roep klinkt om werkers van gerechtigheid die mensonterende structuren aanklagen en die zich inzetten voor het welzijn van iedereen, de zwaksten eerst. Dat zulke mensen opstaan. *Laten we bidden...*

- De roep klinkt om goede herders in de Kerk in onze geloofsgemeenschap St-Katharine Duisburg, in de federatie Tervuren en de pastorale Zone Druivenstreek. Dat er mensen met hun eigenheden en talenten zouden zijn die gemeenschap willen bouwen in deze tijd. *Laten we bidden...*

- de roep klinkt luid van mensen die werken in de horeca en evenementensector, we denken ook aan de mensen die werken als foorkramer en kermissector: dat het goede gedrag van velen en de inzet van de verzorgenden en medisch geschoolden ons mag leiden naar openheid en voorzichtig toenemende vrijheid. *Laten wij bidden...*

- voor de parochianen in welke parochie ook, naar zoveel heiligen genoemd, bijzonder voor hen die afscheid moesten nemen van een geliefde, en voor hen die zijn gestorven: uit Neerijse: Agnes Wauters, weduwe van Hubert Philips
uit Eizer: Demiddeleer Astrid weduwe van Debecker Pierre
uit Vossem: Guillaume Robeet weduwnaar van Yvonne Pauwels
dat ze mogen thuiszijn bij onze opgestane Heer, de goede Herder. *Laten we bidden...*

Priester:

God van liefde en trouw, hoor ons bidden en blijf ons nabij,
Gij die onze herder zijt tot in eeuwigheid. Amen.

Offerande: Alex Sint-Katharinalied (Dit is de dag....)

Gebod over de gaven

God goede Herder,

Gij nodigt ons uit aan uw tafel en vult onze beker tot aan de rand.

Wij bidden U: doe ons in dit samenzijn de overvloed van uw trouw ervaren.

Neem ons bij de hand en leid ons op de weg van Jezus,

Herder en Hoeder van mensen in eeuwigheid.
Amen.

Groot dankgebed

De Heer zij met U.

En met uw Geest

Verhef uw hart.

Wij zijn met ons hart bij de Heer.

Brengen wij dank aan de Heer onze God.

Hij is onze dankbaarheid waardig.

Wij danken U, heilige en sterke God.

De wereld draagt Gij in uw hand en Gij waakt over alle mensen.

Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap om uw Woord te horen
en met toegewijd geloof te treden in het spoor van uw Zoon.

Hij is de Weg die leidt naar U, Hij is de Waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.

Hij is het Leven dat ons van vreugde vervult.

Wij danken U voor de liefde die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.

Wij voegen onze stem bij het getuigenis van de eerste kerken

en bij het gezang der engelen en prijzen uw heerlijkheid:

Heilig...

Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw naam.

Altijd zijt Gij met ons op weg en dichter dan wij durven dromen,

zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt

rond deze tafel waar wij uw Liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, machtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond.....

consecratie

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus

Oneindig goede Vader,

wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de Liefde die Gij ons betoont.

Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,

en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.

Zie met genegenheid neer op deze gaven

en herken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven

en zijn bloed vergoten opdat voor alle zoekers

de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw Liefde.

Sterk ons door de gaven van zijn Lichaam en zijn Bloed
en maak nieuwe mensen van ons opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus en onze bisschoppen, leer alle gelovigen van uw Kerk
de tekenen van deze tijd verstaan en maak hen trouw in de beleving van uw Evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn, in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Moeder Gods, met uw apostelen en martelaren
en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

**Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, barmhartige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.**

Onze Vader

Vredeswens

Heer Jezus, in de maatschappij en tussen de Kerken zijn er nog vele tegenstellingen.
Jouw grote wens, Jezus, was: dat alle mensen één zouden worden,
als één kudde onder één herder.

Maak ons één en schenk uw vrede, Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.

Moge die innige vredeswens van Jezus altijd met u zijn.

En laat ons die vrede van harte aan elkaar doorgeven.

Lam Gods

Gebed om de geestelijke communie

Priester:

Nu we niet fysiek kunnen deelnemen aan de eucharistie,
zoeken we woorden om Christus als Brood van Leven tenminste geestelijk te ontvangen.
Laten we samen het gebed bidden dat op jullie scherm verschijnt.

Lector:

Heer Jezus, Ik dank U voor uw Woord van Leven waarmee Gij mij hebt gevoed.

Graag zou ik U ook ontmoeten in de communie, uw Brood van Leven,
maar dat is nu niet mogelijk.

Daarom bid ik: aanvaard mijn verlangen om hecht verbonden te zijn met U.

Kom met uw liefde in mijn hart en laat mij niet vergeten dat uw Geest in mij woont.

Wees Gij in mij, opdat ik blijf in U, mijn Heer en mijn God. Amen.

Communie

Communielied: Alex "Glory glory alleluja"

Gebed vanuit Zuurbemde (graag te volgen op het scherm)

Heilige Katharina,

Gij die zovele mensen geholpen hebt
om van hun kwalen verlost te worden.

Wij vragen om uw voorspraak voor allen
die gebukt gaan onder de last
van ziekte en zwakheid.

Gij die vanuit de pijn
die gijzelf geleden hebt
zoveel mededogen hebt geleerd
met zieke mensen,
wil ook deze mensen genadig zijn.

Wil hen aanbevelen bij Jezus onze Heer
en om genezing vragen
als dat voor hen wenselijk of heilzaam is,
of anders vragen om kracht naar het kruis
zoals Jezus zelf dit gedaan heeft
in het hofke van Olijven.

Om alle pijn die Gij geleden hebt
omwille van uw geloof
en om uw liefde voor Jezus zelf
zult Gij wel verhoring vinden
en daarom juist bidden wij
tot U om voorspraak en hulp.
Als teken van ons geloof en goede wil
bidden wij nu het gebed dat Jezus aan zijn apostelen leerde.

Onze Vader...

Slotmuziek: Marc

Slotgebed

Goede God, Herder van de mensen,
Gij roept ons op om elkaar niet uit het oog te verliezen,
om elkaar een warm hart toe te dragen.
Geef dat we naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon,
goede herders mogen worden,
vanaf vandaag en alle verdere dagen van ons leven. **Amen.**

Mededelingen

Zending en zegen

Jezus is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen.
Laten wij van hier weggaan om Hem na te volgen.
Moge Gods zegen blijvend op ons rusten:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. **Amen.**

Uittredemuziek (*luid gespeeld*)