

Vierde Paaszondag (B) – Roepingenzondag
(25 april 2021)

Kruisteken en Openingswoord

Pr.: In de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Welkom in deze eucharistieviering van het vierde Paasweekend, de 'zondag van de goede Herder', tevens roepingenzondag. Wij willen samen luisteren naar de stem van de ene Herder van de Kerk. We worden hier 'kinderen van God' genoemd, geroepen om met ons leven een antwoord te geven op zijn appèl. Moge deze ontmoeting met de Heer Jezus een bron van kracht en vreugde zijn voor ieder van ons.

Gebed om ontferming

Pr.: Tot God bidden wij om aanwezigheid, om ontferming...

- Heer, wees onze herder en breng ons naar een plaats waar wij tot rust kunnen komen. Heer, ontferm U over ons.
- Christus, wees onze herder en leid ons langs wegen van gerechtigheid waar wij uw naam recht doen. Christus, ontferm U over ons.
- Heer, wees onze herder en nodig ons uit aan uw tafel, waar wij het leven delen omwille van uw naam. Heer, ontferm U over ons.

Pr.: Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen, al onze zonden vergeven en ons leiden naar waarachtig leven in zijn Naam, goed voor de eeuwen der eeuwen. Amen.

Openingsgebed

Pr.: God van mensen, zozeer gaan wij U ter harte dat Gij uw Zoon aan ons hebt toevertrouwd. Als een Goede Herder draagt Hij zorg voor alle mensen. Geef dat ook wij het beste van onszelf durven loslaten voor het welzijn van elkaar. Wij vragen U dit in naam van Jezus, de Verrezen Heer. Amen.

Eerste lezing (*Hand 4, 8-12*)

In die tijd sprak Petrus, vervuld van de heilige Geest: 'Overheden van het volk en oudsten! Indien wij vandaag ter verantwoording geroepen worden voor een weldaad aan een gebrekkige bewezen waardoor deze genezen is, dan zij het u allen en het gehele volk van Israël bekend dat door de naam van Jezus Christus, de Nazoreeër die gij gekruisigd hebt maar die God uit de doden heeft doen opstaan - dat door die Naam deze man hier gezond voor u staat. Hij is de steen die door u, de bouwlieden, niets waard werd geacht en toch tot hoeksteen geworden is. Bij niemand anders is dan ook de redding te vinden en geen andere Naam onder de hemel is aan de mensen gegeven waarin wij gered moeten worden.

Evangelie (*Joh. 10, 11-18*)

In die tijd sprak Jezus tot zijn leerlingen: 'Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor zijn schapen. Maar de huurling, die geen herder is en geen eigenaar van de schapen, ziet de wolf aankomen, laat de schapen in de steek en vlucht weg; de wolf rooft ze en jaagt ze uiteen. Hij is dan ook maar een huurling en heeft geen hart voor de schapen. Ik ben de goede herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken. Ik geef mijn leven voor de schapen. Ik heb nog andere schapen die niet uit deze schaapstal zijn. Ook die moet ik leiden en zij zullen naar mijn stem luisteren en het zal worden: één kudde, één herder. Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven geef om het later weer terug te nemen. Niemand neemt Mij het af maar Ik geef het uit Mijzelf. Macht heb Ik om het te geven en macht om het terug te nemen: dat is de opdracht die Ik van mijn Vader heb ontvangen.

Homilie

Jaren geleden is er een film gemaakt over een herder in het Verdrongen Land van Saeftinghe. Hij was een aangrijpende film die zeer goed het harde leven van de herder in beeld bracht. Zomer en winter, in weer en wind was de man bij zijn schapen. Zijn lichaam was getekend door het harde leven en door zijn liefde voor de schapen. Onvergetelijk waren de twee momenten waar hij moest vechten om een schaap los te krijgen uit de aanzuigende moddergrond van het Verdrongen Land. Het was een gevecht op leven en dood. Zo een film waarschuwt ons ervoor het leven van een herder al te romantisch in te schatten.

Het Bijbelse beeld van de herder wordt gebruikt om over God te spreken. Het vertelt over het geloof, waarin mensen een God ontdekken die van hen houdt en voor hen zorgt. Het beeld van de 'Goede Herder' werd toegepast op Jezus. Een goede herder laat geen schaap in de steek. Hij gaat op zoek naar het verlorene.

Nu we vandaag ook roepingenzondag vieren in onze kerken, is het goed te beseffen dat de kerk van de toekomst herders nodig heeft: mensen die de herderlijke zorg van God en van Jezus beleven in de wereld vandaag. Er is nood aan herders die dicht bij de mensen leven, die aanvoelen wat mensen nodig hebben, die door hun zorg en hun nabijheid perspectief en toekomst geven aan het leven.

Herders gaan op zoek naar elke mens die om welke reden ook verloren is geraakt. Ze leven vanuit de logica van een God die liefde is, een God die wil dat alle mensen gered worden. Het zijn herders 'die ruiken naar hun kudde', zegt paus Franciscus. Leven als christen, is proberen leven als een goede herder, is leven als geroepene. Die roeping kan je uiten in je dagdagelijks beroep, je kan het doen door te kiezen om op een bijzondere manier te leven, als parochie-assistent, als catechist, als vormingswerker, als godsdienstleerkracht getuige zijn. Je kan het als gehuwde of ongehuwde, zoveel mogelijkheden om als een goede Herder te leven. Enzo Bianchi, een bekende Italiaanse monnik stelt dat elke mens van zijn leven een kunstwerk moet proberen maken. Aan een kunstwerk werk je eerst hard, om vervolgens een stap achteruit te zetten en te kijken wat het geeft. Ik wens het ieder van u toe, gelovige mens, om zo een kunstwerk van je leven te maken, een beeld te worden van een goede Herder. Met het kunstwerk van jouw leven kan je antwoorden op die Goede Herder, die je roept, die je graag ziet, die jou bemint. Ontdekt maar dat diep verlangen dat in jou leeft...

Marc Verwaeren, *pastoor-deken*

Voorbeden

Pr.: Jezus heeft gezegd: Ik ben de Goede Herder. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij. Daarom mogen wij met vertrouwen tot Hem bidden.

- Bidden wij voor alle bisschoppen, priesters, diakens en pastorale werkers. Dat hun boodschap levensnabij mag zijn en dat hun leven, ondanks kleinschalige kanten, een teken mag zijn van Gods aanwezigheid in deze wereld. Laat ons bidden...
- Bidden we voor gehuwden en alleenstaanden. Dat hun inzet voor Gods Rijk door dagelijkse daden van oprechte liefde aanstekelijk mag zijn voor hun gezin en hun omgeving. Laat ons bidden...
- Bidden we voor onze jongeren. Dat zij bij hun levenskeuze rekening houden met de christelijke waarden. Dat zij het de moeite waard vinden hun leven in dienst te stellen van het evangelie. Laat ons bidden....

Pr.: God, wij danken U voor uw nabijheid en uw grenzeloze liefde. Geef dat wij daaraan beantwoorden met heel ons hart naar het voorbeeld van Jezus, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven

Pr.: God, onze Vader, Jezus was een Goede Herder. Hij luisterde naar mensen en begreep hun noden. Onze gaven en dit brood en deze wijn, symbool van uw aanwezigheid en liefde, bieden wij U aan als teken van onze bereidheid om ons in te zetten voor onze medemensen, naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Herder. Amen.

Onze Vader

Pr.: Richten wij ons vol vertrouwen tot onze God, de Vader van Jezus Christus, dankzij wie wij mogen bidden: **Onze Vader**

Vredewens

Pr.: Jezus zegt: 'Ik ben de goede herder. Ik zorg voor mijn schapen, Ik geef mijn leven voor mijn schapen.' Daarom bidden wij: Heer Jezus, leer ons de juiste levenshouding opdat ook wij goede herders kunnen zijn voor onze medemens. Dan zullen wij in vrede leven met elkaar en vrede brengen waar wij gaan, vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Uitnodiging tot de communie

Pr.: Ik ben de Goede Herder, zegt de Heer. Ik ken de mijnen en de mijnen kennen Mij. Ik geef mijn leven voor de schapen." Gelukkig zijn wij die aan de tafel van de Herder worden uitgenodigd. Dit is het Lam Gods... **Heer, ik ben niet waardig...**

Bezinning na de communie

Le.: Ik ken je, zegt Jezus. Ik weet wat er in je hart leeft en wat je pijn en je vreugde is. Ik wil met je gaan naar onbekende horizonten en jouw Gids en Herder zijn. Maar Ik wil je ook vragen om zélf een herder te zijn voor anderen. Je moet daar geen held voor worden, geen superman of supervrouw. Blijf gewoon maar jezelf, het is goed zoals je bent. Durf in mijn voetsporen te treden en je leven breken en delen als brood en wijn. Het zal je gelukkig maken, en je vrede en vreugde schenken.

Slotgebed

Pr.: God onze Vader, als een Herder trekt Gij voor ons uit. Gij kent ieder van ons bij naam. Bemoedigend helpt Gij ons uw weg te volgen en geeft ons te eten van uw Leven. Maak ons tot een hechte christengemeenschap die terecht uw naam draagt. Dit vragen wij U door Christus onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Pr.: Jezus is niet gekomen om gediend te worden maar om te dienen. Laten wij van hier weggaan om Hem na te volgen. Moge Gods zegen blijvend op ons rusten: in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.