

## **Liturgie 4<sup>de</sup> zondag van Pasen – 3 mei 2020**

### **Kruisteken en Openingswoord:**

Pr. Moge God die ons bijeenroept, ons hier maken tot één gemeenschap in zijn naam: de naam van de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.  
Wie ergens naar binnen wil om te zien hoe het daar aan toe gaat, moet allereerst de toegangsdeur vinden. "Ik ben de deur", zegt Jezus vandaag in het evangelie. Jezus, de toegangsdeur naar een gelukkig en vreugdevol leven. Wie het aandurft zijn leven in te richten zoals Hij het ons heeft voorgeleefd, zal ook delen in zijn vreugde.

### **Schulditanie:**

Pr. Laten wij door die deur vrij in en uit gaan, bewust van onze kleinheid, hunkerend naar zijn bevestigende liefde.

**Le.: Heer, herder die zijn kudde weidt, ontferm u over ons.**

**Le.: Christus, leidsman op gevaarlijke paden, ontferm u over ons.**

**Le.: Heer, gastheer die ons een maaltijd voorbereidt, ontferm u over ons.**

Pr.: Moge de goede God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons behoeden op de weg naar het eeuwig leven in Hem. Amen.

### **Openingsgebed:**

Pr. God, Gij die Jezus vervuld hebt met herderlijke zorg voor al uw mensen, breng zijn Woord in ons tot leven, opdat wij zouden horen en verstaan wat Hij ons wil zeggen. Schep ruimte in ons, opdat wij Hem zouden volgen tot in uw huis waar ruimte is voor velen. Amen.

### **Eerste lezing: Handelingen 2, 14a.36-41**

Op de dag van Pinksteren trad Petrus met de elf naar voren en verhief zijn stem om het woord tot de menigte te richten: „Voor heel het huis van Israël moet onomstotelijk vaststaan, dat God die Jezus die gij gekruisigd hebt, tot Heer en Christus heeft gemaakt." Toen zij dit hoorden, waren zij diep getroffen en zeiden tot Petrus en de overige apostelen: „Wat moeten we doen, mannen, broeders?" Petrus gaf hun ten antwoord: „Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden. Dan zult gij als gave de heilige Geest ontvangen. Want die belofte geldt u, uw kinderen en alle mensen, waar dan ook, zovelen de Heer onze God zal roepen." Met nog vele andere woorden legde hij getuigenis af, en hij vermaande hen: „Redt u uit dit ontaarde geslacht." Die zijn woord aannamen, lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten.

### **Evangelie: Johannes 10, 1-10**

In die tijd zei Jezus: „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie niet door de deur, maar langs een andere weg de schaapskooi binnengaat, hij is een dief en een rover. Maar wie door de deur binnengaat, is de herder van de schapen. Hem doet de deurwachter open. De schapen luisteren naar zijn stem; hij roept zijn schapen bij hun naam en leidt ze naar buiten. En als hij al zijn schapen naar buiten heeft gebracht, trekt hij voor hen uit, terwijl zij hem volgen, omdat zij zijn stem kennen. Een vreemde echter zullen ze niet volgen; integendeel, zij zullen van hem wegvlugten, omdat ze de stem van vreemden niet kennen." Deze gelijkenis vertelde Jezus hun, maar zij begrepen niet wat Hij hun wilde zeggen. Een andere keer zei Jezus tot hen: „Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur van de schapen. Allen die vóór Mij zijn gekomen, zijn dieven en rovers, maar de schapen hebben niet naar hen geluisterd. Ik ben de deur. Als iemand door Mij binnengaat, zal hij worden gered; hij zal in- en uitgaan en weide vinden. De dief

komt alleen maar om te stelen, te slachten en te vernietigen. Ik ben gekomen, opdat zij leven zouden bezitten, en wel in overvloed."

### **Homilie**

Je kent het ritueel wel: als er aan de deur wordt gebeld: dan roepen we vaak: wie is daar? En als iemand zegt: 'ik ben het', dan ben je gerustgesteld. Je weet wie er is. Je herkent de stem, een stem die je vertrouwd is, en dat geeft een veilig gevoel. Zo zijn we vandaag deze viering ook begonnen: met een stem, een belteken: en we herkenden het, we voelden ons veilig, er is iemand die bij ons komt, iemand die we vertrouwen, iemand die ons welkom heet!

Goede mensen, het is vandaag de zondag van de Goede Herder, zoals we dat noemen. Een evangelieverhaal rond vertrouwen en veiligheid: een voorbeeldverhaal. En met dit verhaal wil Jezus ons meegeven: ik wil contact met jullie, ik wil jullie nabij zijn.

De zondag van de Goede Herder is het ook altijd roepingenzondag. Roeping gebeurt niet alleen bij de groten van het geloof, gelukkig maar. Het gebeurde niet alleen bij Franciscus, moeder Teresa en noem maar op. Roeping gebeurt bij elke mens. Ieder van ons wordt geroepen tot heiligheid: om voor anderen iets te kunnen betekenen. Dat is onze weg tot heiligheid. Wij worden geroepen om alles wat op onze weg komt op een heel bijzondere manier te doen. En Jezus is ons voorbeeld. Een mooi woord is dat: voor-beeld: er wordt ons een concreet beeld voorgehouden, en Jezus gaat ons daarin voor. Jezus gaat ons voor om van deze wereld een mooiere wereld te maken: Rijk Gods, zo noemt Hij dat. Iedere gedoopte mens heeft die opdracht bij zijn doopsel en vormsel meegekregen: aan die wereld werken, zodat God, Gods geest aan het werk is: als moeder of vader, als gehuwde of niet-gehuwde, als kind of volwassene de bodem van onze wereld vruchtbaar te maken voor de werking van Gods Geest. Soms roept God mensen ook op een bijzondere manier: als religieus, priester, diaken, of andere ambten in de Kerk. We blijven bidden dat vitale aan aansprekende mensen ook vandaag nog mogen ingaan op die uitdagende roepstem. We hopen dat er ook vandaag nog mensen zijn die ook voor de toekomst de deur blijven openen voor God in ons leven. Laten we vooral ook bidden voor elkaar: dat we als christenen allemaal een beetje herder en deurwachter willen zijn, opdat ook in onze eigen omgeving iets zichtbaar wordt van die goede herder Jezus en de grote liefde van God.

Marc Verwaeren, *pastoor-deken*

### **Voorbeden:**

Pr. Jezus Christus is de goede Herder; Hij is de deur naar het volle leven. Daarom mogen wij vol vertrouwen tot Hem bidden. We gebruiken als antwoord bij elke voorbede het refrein:

Le.: Voor allen die hoe dan ook verantwoordelijkheid dragen: dat zij hun taak voeden met dienstbaarheid en de gezindheid van de goede Herder steeds voor ogen houden: laten wij bidden.

Le.: Voor allen die zich aangesproken weten door Jezus, de goede herder; dat zij ook zelf hun "herder-zijn" ter harte nemen: laten wij bidden.

Le.: Voor onze jongeren die normaal volgend weekend zouden gevormd worden: dat ze de steun van Jezus mogen ervaren. Mogen de ouders hen als 'tochtgenoot' daarin voorgaan en ondersteunen: laten wij bidden.

Pr.: Heer onze God, schenk uw zegen aan allen die op een of andere manier "Herder" zijn. Geef ons de moed om de stem van Jezus te horen en te volgen. Amen.

**Gebed over de gaven :**

Pr. Heer onze God, in deze gaven gedenken wij Uw zoon, de "goede Herder", die zijn leven voor ons heeft gegeven. Laat Hij ons voorgaan in deze eucharistie en ons voeren naar de bronnen van het eeuwig leven. Amen.

**Onze Vader**

**Vredesgebed:**

Pr.: Heer Jezus, in uw directe omgeving hebt Gij mensen geroepen om U na te volgen. Laat uw woorden van rust en vrede ook op ons neerdalen, zodat ook wij mensen van vrede worden, vrede in uw Naam, vandaag en alle dagen van ons leven, tot in uw eeuwigheid. Amen.

**Communie:**

Pr.: Zalig en gelukkig zijn wij die welkom zijn aan de gastvrije tafel van de Heer. Zie het Lam van God, het gebroken brood van het heil, de Heer zelf levend in ons midden.

**Bezinning na de communie:**

Le. Als je de deuren van je hart opent, riskeer je veel. Je riskeert dat men binnenkijkt en de stofnesten ziet van kleinmenselijkheid, de gevoeligheden die trillen op de snaren van je gemoed, ... Je riskeert dat vele mensen met vuile voeten binnentreden, zich nestelen in je zachte zetels van begrip en meevoelen,  
Je riskeert voor de buitenwereld een clown te zijn, een schouwspel, een veroordeelde, een stuk sensationieuws, een open huis, een mens van vlees en bloed, een Jezus die van God en de mensen houdt en aan die liefde stuk voor stuk zijn leven geeft...  
"Maar terwijl zijn lichaam stierf, werd zijn geest tot leven gebracht"  
schrijft Petrus aan allen die met hart en ziel geloven in die Jezus.  
Als je de deuren van je hart opent riskeer je mens te worden naar Gods beeld en gelijkenis.

**Slotgebed:**

Pr. Jezus, onze God en Broeder, Gij, die ons kent en ons roept bij onze naam, wij bidden U: maak ons tot herders en hoeders voor elkaar. Maak ons tot een gemeenschap die zich terecht toet met de naam van Jezus, de Christus, Herder en Hoeder van mensen. Amen.

**Zending en zegen:**

Pr. Iedere christen wordt door God geroepen. Iedere christen kan de roepstem van God door zijn leven laten klinken. Zegene ons daartoe de algoede + Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.