

## Vierde zondag Advent A

**Jes.7, 10-14**

**Rom.1, 1-7**

**Mt.1, 18-24**

*Jozef, wees niet bevreesd!*

Kerstmis staat weer voor de deur. God - die Liefde is - wil weer geboren worden op onze aarde, in ons hart. Is het wel mogelijk? Is het wel mogelijk dat de Liefde weer onder ons komt wonen, op onze aarde van 2016, met die waanzinnige aanslagen en oorlogen, waarvan wij de wreedheden dagelijks in beelden bekijken, onder ons, in ons hart, met zijn kortzichtige ruzies en angsten, die wij zelf ontketenen of vermeederen. Kan het nog wel dat God dit jaar, op deze aarde, onder ons nog iets nieuws begint? Wij aarzelen een beetje "ja" te antwoorden.

Wel, het is dezelfde aarzeling die bij Jozef opkwam, toen hij bij zichzelf ging nadenken of hij het Kind van Maria nu wel zou aanvaarden of niet. En toen hoorde Jozef in een droom een engel spreken. In de bijbel zijn 'dromen' en 'engelen' een manier om te zeggen dat het om een boodschap van God Zelf gaat. Als wij, mensen, meedromen met God, dan kunnen wij horen wat Hij ons werkelijk te zeggen heeft. En vandaag luidt Zijn boodschap: "Jozef, zoon van David" dat wil zeggen: "gij, volk van God, gij, christen gelovige van 2016, wees niet bevreesd het Kind van Maria te aanvaarden, te laten geboren worden, als Kind van godswege, als uw Redder, als God onder u!"

Wat antwoorden wij op die uitnodigende droom van God? Wij, gelovigen, wij willen daarop 'ja' antwoorden. Wij willen onze God, die liefde is, laten geboren worden om weer iets nieuws te beginnen. En het kan, als wij de liefde weer willen toelaten in ons hart, als wij de liefde opnieuw een kans durven geven in onze wereld.

Toch dreigt de diepere betekenis van het Kerstfeest aan ons voorbij te gaan, als wij ons niet blijven verwonderen over het totaal ongewone, het vreemde, van wat er gebeurt. Ondanks alles wat er is voorgevallen het laatste jaar, wil God weer onder ons komen wonen, maar wel als een "weerloos Kind", en dat wil zeggen: als een liefde, die zo sprankelend fris, nieuw en hoopvol is als een pasgeborene, maar wel ook zo kwetsbaar als een klein mensenkind. En dat is vreemd voor een God. Eigenlijk hebben wij er soms moeite mee om te aanvaarden dat onze God onder ons komt, niet als een almachtige heerser, die orde op zaken komt stellen of geschenken komt uitdelen, maar als een weerloos Kind, dat Zijn handjes opent om te ontvangen. Dat zal van ons ook dit jaar weer een stuk bekering vragen. Een kind is nu eenmaal hulpeloos en zwak en het heeft geen enkel uiterlijke macht om mensen tot iets te dwingen. Alleen heeft een kind het verrukkelijk vermogen, gewoon door er te zijn, mensen tot een sterke liefde uit te nodigen. Zie maar eens tot welk een overgave en edelmoedige zorg allen worden gebracht, die rond het wiegje komen staan: ouders, grootouders, familie, kennissen, burens. In al zijn hulpeloosheid en kwetsbaarheid weet het kind bij vele mensen een gulle liefde te wekken, velen ertoe te brengen ervoor te kiezen om graag hun liefde te tonen. Dat is geen brute macht, maar wel een hartveroverende kracht.

En dat leert het kerstgebeuren ons nu juist ieder jaar opnieuw: nl. dat Gods "almacht" een heel speciale soort kracht is: dat God met Zijn almacht geen uiterlijke dwang wil uitoefenen op ons, ons niet tot onderdanigheid wil dwingen, maar onder ons aanwezig wil zijn als weerloze liefdekraft, die ons uitnodigt tot wederliefde. Daarom juist koos God ervoor als Kind geboren te worden.

Toch zijn wij geneigd - soms met de beste bedoelingen - die "weerloze" God een beetje weg te moffelen en uit onze gedachten te verdringen. "Rechtschapen als hij was", wilde Jozef eerst alles netjes toedekken en zo de zaak met Maria in stilte oplossen. Tot hem van godswege werd duidelijk gemaakt dat Jezus' geboorte niet in het geheim mocht geschieden, maar dat de weerloze Liefdekracht van dit Kind geopenbaard moest worden en openlijk verkondigd als het meest duidelijke teken van Gods aanwezigheid onder de mensen: "Immanuel". Daarom ook moest het de naam "Jezus" krijgen: "God redt ons!"

Gij, christen gelovige van 2016, wees dus niet bevreesd dit Kind te aanvaarden, wees niet bevreesd de kwetsbare Liefde dit jaar opnieuw in u te laten geboren worden. God wil iets nieuws beginnen in u! "Jozef, wees niet bevreesd!"

Pater Frans s.j.