

Liturgie vijfde Paaszondag (B)
(2 mei 2021)

Kruisteken en Openingswoord

Pr.: Moge de Heer ons samenkomen rond zijn tafel zegenen: in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Een Wijnstok noemt Jezus zichzelf. En tevens spreekt Hij de hoop uit dat ons leven, geënt op het zijne, vruchtbaar zal zijn, dat wij, met Hem verbonden, zullen bijdragen aan vriendschap en vrede om ons heen.
Moge wij, hier bijeen, die Godsverwachting ten volle tot ons laten doordringen.

Gebed om ontferming

Pr.: Een rank die geen vrucht draagt, wordt door de wijnbouwer weggesnoeid.
Vragen wij de Heer dat Hij wegsnoeit wat in ons leven geen vruchten draagt.

- Heer, als ik tekortschiet in mijn relatie tot mijn medemens en tot U, breng mij dan tot inkeer. **Heer, ontferm U over ons.**
- Christus als mijn woorden en daden scheiding veroorzaken in plaats van verbondenheid, breng mij dan tot inkeer. **Christus, ontferm U over ons.**
- Heer, als ik tekortschiet in trouw aan U en mijn eigen weg ga, breng mij dan tot inkeer. **Heer, ontferm U over ons.**

Pr.: Moge de Heer in ons groeien zodat ons leven vruchten voortbrengt die blijvend zijn en getuigen van zijn Liefde. Amen.

Openingsgebed

Pr.: God onze Vader, zonder goede grond kan men niet groeien. Zonder wortels kan men niet aarden. Zonder levenslust kan men geen vrucht dragen. Mogen wij grond vinden in U, God, Bron van leven, vandaag en alle dagen. Amen

Eerste Lezing (*Hand 9, 26-31*)

In die tijd deed Paulus, in Jeruzalem aangekomen, pogingen zich bij de leerlingen aan te sluiten, maar allen waren bang van hem omdat zij niet konden geloven dat hij een leerling was. Barnabas trok zich zijn lot aan, bracht hem bij de apostelen en verhaalde hun, hoe hij onderweg de Heer gezien had en dat Deze tot hem had gesproken, en hoe hij in Damascus vrijmoedig opgetreden was in de Naam van Jezus. Voortaan ging hij in Jeruzalem geregeld met hen om terwijl hij onverschrokken optrad in de naam van de Heer. Hij sprak en disputeerde met de Hellenisten. Deze probeerden hem te vermoorden. Toen de broeders dit te weten kwamen brachten zij hem weg naar Caesarea en lieten hem naar Tarsus vertrekken. Nu genoot de Kerk in heel Judea, Galilea en Samaria vrede; zij werd steeds meer bevestigd in de vreze des Heren en nam gestadig in aantal toe door vertroosting van de heilige Geest.

Evangelie (*Joh 15, 1-8*)

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de wijnbouwer. Elke rank aan Mij die geen vrucht draagt snijdt Hij af; en elke die wel vrucht draagt zuivert Hij, opdat zij meer vrucht mag dragen. Gij zijt al rein dank zij het woord dat Ik tot u gesproken heb. Blijft in Mij dan blijf Ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf maar alleen als zij blijft aan de wijnstok, zo gij evenmin als gij niet blijft in Mij.

Ik ben de wijnstok, gij de ranken. Wie in Mij blijft terwijl Ik blijf in hem, die draagt veel vrucht, want los van Mij kunt gij niets. Als iemand niet in Mij blijft wordt hij weggegooid als rank en verdort; men brengt ze bij elkaar, gooit ze in het vuur en ze verbranden. Als gij in Mij blijft en mijn woorden in u blijven vraagt dan wat gij wilt en gij zult het krijgen. Hierdoor wordt mijn Vader verheerlijkt dat gij rijke vruchten draagt; zo zult gij mijn leerlingen zijn.

Homilie

Vorige week noemde Jezus zichzelf de goede herder. Vandaag noemt Hij zich de ware wijnstok. En Jezus voegt daar nog een venijnig zinnetje aan toe. 'Los van Mij kunt ge niets'. Daarmee raakt Hij een bijzonder gevoelig punt. Want die uitspraak lijkt haaks te staan op alles wat met vrijheid, zelfstandigheid en onafhankelijkheid te maken heeft. 'Los van Mij kunt ge niets': onze hyper-individualistische wereld heeft het daar ongetwijfeld moeilijk mee. Mensen willen niet vastzitten. Ze willen juist onafhankelijk zijn, zelfstandig zijn, eigen beslissingen nemen. Solidariteit is een kwetsbaar woord geworden. Zich verbonden voelen, zich afhankelijk weten: het ligt niet in de markt. Liever mijn eigen regels bepalen, dan de regels van anderen te moeten volgen. De coronaregels zijn er vooral voor anderen, maar niet voor mij.

'Los van Mij kunt ge niets'. Wat betekent dit Bijbels woord vandaag, voor u en mij? Misschien wil Jezus ons voorhouden hoe geloof zin en inhoud kan geven aan mijn leven. Geloof als een ware wijnstok waaruit we liefde kunnen putten. Geloof als een Goede herder, die ons wil dragen wanneer we ons van die liefde verstoken voelen. Geloof als een beker wijn, waaruit we mogen drinken om onze dorst te lessen. Geloof als dat levend water om ons weer herboren te kunnen voelen. Het zijn allemaal beelden om ons te zeggen dat Jezus en ons geloof zelf zin kan geven aan ons leven. Is Hij niet de weg, de waarheid en het leven?

God ziet ons zo graag dat Hij ons als vrije mensen heeft gemaakt. Wij kunnen en mogen onze eigen wereld uitbouwen. En toch zijn het anderen die pas zin geven aan mijn leven. God is liefde, zo noemen we dat. Als wij als ranken met die liefde verbonden blijven, dan is dat geen beknotting van mijn vrijheid of voor mijn leven. Die verbondenheid geeft me juist energie om bewust solidair te zijn met de andere mens naast mij. Ik kies er voor om al die coronaregels zo goed en zo kwaad mogelijk op te volgen, omdat ik mezelf én vooral de andere mens solidair wil beschermen. Die verbondenheid met anderen doet me deugd, geeft me energie. Die verbondenheid met God doet me leven. Verbonden met mekaar als ranken aan de wijnstok. Los daarvan wordt ik een dorre tak. Geloven is niet op je eentje gaan leven, maar leven vanuit een diepe verbondenheid. En die diepe verbondenheid doet me ten volle leven, geeft me energie. Los van dat geloof kan ik niets...

Marc Verwaeren, *pastoor-deken*

Voorbeden

Pr.: Goede God, Gij Heer van de wijngaard, die zorg draagt voor de wijnstok en de ranken, wij bidden U:

- Voor mannen en vrouwen die in hun leven zoeken naar verbondenheid met uw Zoon, die zich daarbij niet verliezen in mooie woorden of leuzen maar zich belangeloos inzetten voor de kwetsbaren en weerlozen in hun omgeving. Dat eensgezindheid en verbondenheid met U hun kracht mogen zijn. *Laten wij bidden...*
- Voor onze zieken, voor allen die het moeilijk hebben, voor mensen in onze gemeenschap voor wie wij tot hiertoe te weinig aandacht hadden. Dat wij hen nabij komen. *Laten wij bidden...*

- Voor mensen die zich niet willen binden aan wie of wat dan ook, die moeite hebben met het onderhouden van goede relaties, die eerder geneigd zijn om verdeeldheid te zaaien dan eenheid te scheppen. Dat ze niettemin mogen leren wat eensgezindheid betekent. *Laten wij bidden...*
- Voor gelovigen uit andere Kerken, voor allen die op een andere manier vorm geven aan hun geloof, maar niettemin oprecht zoeken naar verbondenheid met God. Dat we elkaar mogen vinden in bewogenheid en daadkracht. *Laten wij bidden...*
- Voor onszelf die vaak met vallen en opstaan uw Zoon proberen te volgen en onze verbondenheid met Hem willen uitdrukken in daden van recht en liefde. Dat we daarbij kracht mogen blijven putten uit de Levensbron die Gij zijt. *Laten wij bidden...*

Pr.: Houd ons verbonden, God, met Jezus, de ware Wijnstok, en vernieuw ons leven - van dag tot dag - naar zijn Geest. Amen.

Gebod over de gaven

Pr.: Heer, Gij brengt ons bijeen, zet ons aan tot breken en delen. Wij bidden U dat de samenhang die wij aan uw tafel vieren, zich mag doorzetten in ons leven van iedere dag zodat wij met U en elkaar op weg blijven gaan, vandaag en alle komende dagen. Amen.

Onze Vader

Pr.: In Jezus is een verre God ons dichtbij gekomen als een Vader, en vormen alle mensen, als kinderen van dezelfde Vader, één gemeenschap. Niemand uitgesloten. Laten wij daarvoor God dankend bidden: **Onze Vader,...**

Vredewens

Pr.: God, ontferm U over onze wereld. Toon ons uw weg, uw weg van vrede die het conflict niet ontloopt maar het aanpakt, geweldloos met de kracht van hoop, geloof en liefde. De vrede van de Heer zij dan altijd met u. En wensen wij elkaar nu die vrede van harte toe.

Uitnodiging tot de communie

Pr.: Blijf in Mij, dan blijf ik in U, zegt de Heer. Wie in Mij blijft, die draagt veel vrucht. Zie het Lam Gods... **Heer, ik ben niet waardig....**

Bezinning na de communie

Mocht je soms niet weten waar Je Mij zult vinden, dwaal dan niet van hier naar ginds, maar, als je Mij wilt vinden, moet je Mij zoeken in jezelf.

Want jij bent mijn onderdak, jij bent mijn thuis en plaats van rust, en daarom klop Ik altijd bij jou aan, als Ik in jouw gedachten de deur gesloten vind.

Buiten jezelf hoef je Mij niet te zoeken, want om Mij te vinden zal het genoeg zijn Mij slecht te roepen

Ik zal dan zonder talmen naar jou toe gaan, en Mij moet je zoeken in jezelf.

Slotgebed

Pr.: Heer, onze God, zoals de wijnstok sap geeft aan de ranken zo geeft Jezus ons uw Leven en uw Liefde opdat wij in liefde zouden leven met elkander en rijke vruchten dragen. Reinig en bevrijd ons van alles wat onvruchtbaar is: zonde, zelfgenoegzaamheid, leugen en dood. Verdiep onze eenheid met Jezus en met allen die in Hem gestorven zijn. Los van Jezus zijn wij niets. Amen.

Zending en zegen

Pr.: Laten we van hier heengaan om rijpe vruchten voort te brengen van liefde en hartelijkheid, door daden van goedheid. Zo'n leven wil God graag zegenen: in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.