

Zesde Paaszondag (B)
(9 mei 2021 – Moederdag)

Kruisteken en Openingswoord

Pr.: Van harte welkom, zusters en broeders, en bijzonder welkom vandaag aan alle mama's, oma's en overgrootmoeders in ons midden.
De Verrezen Heer brengt ons vandaag, op Moederdag, samen rond zijn woord en zijn tafel. Laten we vreugdevol vieren in de naam van de +Vader, de Zoon en de Heilig Geest. Amen. Geen meester-knechtverhouding maar een hechte vriendschap typeert de relatie tussen Jezus en zijn volgelingen. Wederzijdse vriendschap. Zich bemind, aanvaard en vertrouwd weten, bij en door elkaar en bij en door Hem. Dat is het ware christelijke levenselixir.

Gebed om ontferming

Pr.: Elk mensenleven is een avontuur met hoogten en laagten, een aaneenschakeling van goede en kwade dagen. Moeder zijn, is niet altijd een gemakkelijke opdracht. Het is een opgave en het kan al eens mis gaan. Maar liefde en vergevingsgezindheid tonen de juiste richting.

- Vergeven is, leren uit je eigen levenservaring; realiseren dat perfectie niet bestaat en je eigen fouten accepteren. **Heer ontferm U over ons.**
- Vergeven is, op zoek gaan naar dat ene sleutelwoord, die uitgestoken hand. **Christus ontferm U over ons.**
- Vergeven is luisteren, troosten, begrijpen, opnieuw vertrouwen, herbeginnen. **Heer ontferm U over ons.**

Pr.: God, uw liefde voor ons is oneindig. Mogen wij met alle moeders en alle gezinnen daar kracht uit putten om elke dag opnieuw van elkaar te houden. Amen

Openingsgebed

Pr.: Eeuwige God, op deze heuglijke dag willen wij U loven: in alle omstandigheden bent U ons nabij als een moeder, luisterend, troostend, sprekend tot ons hart. Open ons hart en ons verstand voor uw Blijde Boodschap: dat wij uw kinderen zijn en dat U ons uw leven schenkt. Wij bidden dat wij al onze medemensen zo liefhebben dat wij U uitstralen in wat wij zeggen en doen. Dan vinden wij samen de vrede die U ons in Jezus hebt toegezegd.

Eerste Lezing (*Hand 10, 25-26. 34-35.44-48*)

Toen Petrus binnentrad kwam Cornelius hem tegemoet en eerde hem met een voetval. Maar Petrus deed hem opstaan en zei: 'Sta op, ik ben ook maar een mens.' Petrus nam het woord en sprak: 'Nu besef ik pas goed, dat er bij God geen aanzien des persoons bestaat, maar dat, uit welk volk ook, ieder die Hem vreest en het goede doet Hem welgevallig is.' Terwijl Petrus nog zo aan het spreken was, kwam de heilige Geest plotseling neer op allen die naar de toespraak luisterden. De gelovigen uit de besnijdenis die met Petrus meegekomen waren stonden verbaasd dat ook over de heidenen de gave van de heilige Geest was uitgestort; want zij hoorden hen talen spreken en God verheerlijken. Toen zei Petrus: 'Kan iemand nog het water weigeren, zodat deze mensen niet gedoopt zouden worden die juist als wij de heilige Geest ontvangen hebben?' En hij beval hen te dopen in de naam van Jezus Christus. Daarop verzochten zij hem nog enige dagen te blijven.

Evangelie (Joh 15, 9-17)

In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: 'Zoals de Vader Mij heeft liefgehad zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen maar Ik u, en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.

Homilie

Sinds Pasen zingen we alleluja: de Heer is verrezen: een vreugdevolle boodschap, want de dood blijkt in ons geloof niet het laatste woord te krijgen. Misschien mogen we als christenen wat meer van die vreugdevolle boodschap uitstralen op onze gezichten. Die vreugde van het evangelie is meer dan een romantische waas. 'Geen groter liefde dan deze, dat je je leven geeft voor je vrienden. Je leven geven: het is als het moet, voor iemand door het vuur gaan, zelfs tot in de dood. Maar het kan ook betekenen: het leven doorgeven, nieuw leven verwekken, letterlijk leven geven. Dat is puur evangelie, Blijde boodschap. Het kruis is in het christendom symbool geworden voor liefde: een zichzelf weggevende, opofferende Liefde. En dat is een liefde die ten diepste gelukkig maakt en een diepe innerlijke vreugde geeft. Morgen, op 10 mei vieren we de feestdag van pater Damiaan. De heilige pater Damiaan. Zijn mensenliefde was zo sterk dat hij deed wat niemand hem had voorgedaan, en wat ook niemand durfde of wilde doen: echt zorgen voor melaatsen. Leven midden onder hen, en alleen maar voor hen. En waarom kon pater Damiaan dat? Omdat hij leefde naar dat woord van Jezus: Hou van uw medemensen zoals Ik van u hou. En pater Damiaan is vandaag zeker niet de enige aan wie we kunnen denken. Het is meimaand, en dat is de maand van Maria. Op moederdag mogen we daar ook speciaal aan denken: Maria, de moeder die haar Zoon een weg zag gaan waarover ze zich diepe zorgen maakte, omdat ze wist dat die weg vol gevaren was. Maria die haar ja-woord geeft om aan Gods plan mee te werken: ze geeft haar leven, zoals zovele moeders vandaag zich breken en geven voor hun gezin.

We mogen als gelovigen, als leerlingen van de verrezen Christus, onze zorgelijke gelaatstrekken wel wat meer plooiën tot een blijde en dankbare lach. En dat is geen pleidooi voor oppervlakkige vrolijkheid. Neen, christenen hebben een diepe reden tot echte vreugde. Ons geloof blijft immers altijd verbonden met hoop, met uitzicht op een nieuwe morgen, op een betere toekomst, een rechtvaardiger wereld. Echte vreugde draagt dat intense gevoel van geborgenheid in zich. 'Dit zeg Ik u opdat mijn vreugde in u moge zijn en opdat uw vreugde volkomen mag worden'.

Van onze medemens houden zoals Jezus, zoals God van ons houdt, onszelf niet beter en niet meer achten dan anderen, ons spiegelen aan Jezus, en ook aan pater Damiaan en aan zoveel andere goede mensen, en vragen aan Maria dat ze voor ons zou bidden, nu en alle dagen van ons leven. Een heel programma! Proberen we er werk van te maken.

Marc Verwaeren, *pastoor-deken*

Voorbeden

Pr.: In het vertrouwen op God die liefde is en die ons nabij wil zijn, bidden wij:

- Voor alle moeders danken wij U, die het nieuwe leven dragen en doorgeven. Moge uw liefde zichtbaar zijn in hen. *Laat ons bidden*
- Voor alle vrouwen en moeders die gebukt gaan onder het gemis van een kind. Moge zij Uw troost ontvangen. *Laat ons bidden*
- Voor de wereld, voor allen die bevangen zijn door wanhoop: dat zij liefdevolle mensen ontmoeten die hun perspectief geven. *Laat ons bidden...*
- Voor onze geliefden die gestorven zijn, voor alle mensen overleden aan corona en alle namen die wij meedragen in ons hart: ... voor onze overleden moeders, oma's en overgrootmoeders, voor alle kinderen die we betreuren. *Laat ons bidden...*

Pr.: Goede God, uw liefde voor mensen kent geen einde, verhoor onze gebeden en maak ons tot goede volgelingen van uw Zoon die ons leert leven naar uw hart. Amen.

Gebed over de gaven

Pr.: Veel meer dan door woorden ben Jij herkenbaar in daden van liefde en genegenheid, God. Daarom heeft Jezus zijn leven gegeven en delen wij vandaag dit brood en deze wijn. Laat er ons nieuwe mensen door worden, zodat wij steeds meer gaan gelijken op Christus onze Heer. Amen.

Onze Vader

Pr.: Goede God, het is uw Liefde die ons samenbrengt. Moge uw Geest over ons komen opdat ook wij zouden groeien tot een liefdevolle gemeenschap van mensen. Daarom bidden wij samen met de woorden die Jezus ons heeft gegeven: **Onze Vader...**

Vredewens

Pr.: "Dit is mijn opdracht: dat jullie elkaar liefhebben met de liefde die Ik jullie heb toegedragen" zei Jezus. Moge wij die opdracht ter harte nemen, en mensen worden die elkaar een liefdevol hart toedragen. Dan zal vreugde en vrede heersen in ons midden, in Jezus' naam. Die vrede en vreugde zij altijd met u. En laten we blijken dat wij elkaars vrienden-in-de-Heer zijn.

Uitnodiging tot de communie

Pr.: De onderlinge liefde waartoe Jezus ons uitnodigt, willen we beleven en uitdragen. Dit drukken we uit door ons samenzijn rond deze tafel. Moge wij hierin de kracht vinden om de weg van de liefde te gaan, die Jezus ons is voorgegaan. **Heer, ik ben niet waardig**

Bezinning na de communie (Moederdag)

Drie honderd vijftig dagen gaan er in een jaar,
een eindeloze reeks van dagen, allemaal achter elkaar.

Toen ik daar eens over nadacht, zag ik plotseling in,
wat dat eigenlijk betekent voor een moeder van een gezin.

Als de school is afgelopen zijn de kinderen vrij,
maar een achturige werkdag is er voor een moeder niet bij.

Elke dag dezelfde klusjes, elke dag hetzelfde lied,
en een werkweek van vijf dagen die bestaat voor moeders niet.

Moeders worden nooit ontslagen, raken ook nooit hun baantje kwijt,
want ze worden gewoon moeder en ze blijven het voor altijd

En daarom lieve moeders worden jullie vandaag verwend,
omdat jullie elk jaar, alle dagen, liefde geven op elk moment.

Slotgebed

Pr.: Help ons uw Woorden ter harte te nemen, God en voldoende tijd vrij te maken om te luisteren naar wat U ons te vertellen hebt. Zend ons uw Geest om elkaar nabij te zijn met Jezus' liefde en vrede. En geef ons de durf overal en altijd met vreugde van U te getuigen. Amen.

Zegen

Pr.: Leven in liefde geeft vreugde, échte vreugde .We weten het, we worden ertoe aangespoord. In verbondenheid met elkaar kunnen we onze aarde veranderen!
Daartoe zegene ons de God van liefde: +Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen