

Liturgie zesde zondag door het jaar (B)

(14 februari 2021)

Kruisteken en Openingswoord

Pr.: Welkom in naam van onze leven-schenkende God die zich aan ons openbaart als een liefdevolle + Moeder en Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
 Voor 21ste-eeuwse mensen is het nauwelijks nog te begrijpen hoe vroeger sommige zieken, melaatsen bijvoorbeeld, gemeden werden als de pest, buitengesloten uit de gemeenschap. Zij behoorden als het ware niet meer tot de levenden, werden levend dood verklaard. Dat was vroeger. Alhoewel ... gebeurt zoiets ook niet vandaag? Wie mijden wij? Wie sluiten wij buiten, om welke reden dan ook? Moge wij, luisterend naar Gods Woord, groeien tot het besef dat een christen nooit iemand buitensluit, maar elkeen opneemt in het land der levenden.

Gebed om ontferming

Pr.: Jezus was bewogen om mensen. Wij creëren vaak afstand. Bidden we daarom om ontferming.

- Heer Jezus, Gij spreekt tot ons uw Woord. Heer ontferm U over ons
- Christus, Gij neemt ons mee in uw verbondenheid met de Vader.
Christus ontferm U over ons
- Heer Jezus, Gij roept ons op om U te volgen. Heer ontferm U over ons

Pr.: God van leven, genees ons, wees ons genadig en vergeef ons, zodat wij uw Boodschap opnieuw kunnen ontvangen en doorgeven, nu en alle dagen. Amen.

Openingsgebed

Pr.: Heer, onze God, moge uw Boodschap ons sterker maken zodat wij kunnen weerstaan aan het negatieve dat zich diep in onze ziel heeft geworteld.
 Wij bidden U: maak ons tot een vruchtbare voedingsbodem voor uw Woord, opdat wij het Goede Nieuws van heil en geluk zouden uitdragen naar allen voor wie wij iets kunnen betekenen, naar allen, zonder onderscheid. Pas dan zullen wij leven als uw volgelingen, vandaag en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Eerste lezing (Lev 13, 1-2. 45-46)

De Heer sprak tot Mozes 'Heeft iemand een gezwel, uitslag of een vlek op zijn huid en gaat het lijken op huidziekte, dan moet men hem bij de priester Aäron of bij een priester van diens geslacht brengen. Degene die aan huidziekte lijdt moet in gescheurde kleren lopen en zijn haren los laten hangen; Hij moet zijn baard bedekken en roepen: Onrein, onrein!
 Zolang de ziekte duurt is hij onrein; hij moet apart wonen en buiten het kamp blijven.

Evangelie (Mc 1, 40-45)

In die tijd kwam er eens een melaatse bij Jezus die op zijn knieën viel en Hem smeekte: 'Als Gij wilt kunt Gij mij reinigen.' Door medelijden bewogen stak Hij de hand uit, raakte hem aan en sprak tot hem: 'Ik wil, word rein.' Terstond verdween de melaatsheid en was hij gereinigd.

Terwijl Hij hem wegstuurde vermaande Hij hem met klem: 'Zorg ervoor dat ge aan niemand iets zegt, maar ga u laten zien aan de priester en offer voor uw reiniging wet Mozes heeft voorgeschreven, om ze het bewijs te leveren.' Eenmaal vertrokken begon de man zijn verhaal overal in het openbaar te vertellen en ruchtbaarheid aan de zaak te geven, met het gevolg dat Jezus niet meer openlijk in de stad kon komen, maar buiten op eenzame plaatsen verbleef. Toch kwamen de mensen van alle kanten naar Hem toe.

Homilie

Misschien kent u het verhaal van de brave soldaat Schweich. Het verhaal wordt verteld in de roman van Jaroslav Hasek, een Praags auteur. Het verhaal speelt zich af in de eerste wereldoorlog. Soldaat Schweich wordt ingelijfd in het Oostenrijks-Hongaars leger. Op zijn tocht naar het oostfront beleeft hij de wildste avonturen. Soldaat Schweich had een wat simpele geest. Zijn schijnbaar argeloze houding deed hem elk bevel letterlijk te nemen. En die naïviteit werd een bijzonder wapen tegen de waanzin van de eerste wereldoorlog. Tijdens de kerstdagen rende soldaat Schweich midden tussen de loopgraven en de vijandelijke linies door, terwijl hij riep: 'Lieve mensen, niet meer schieten, niet meer schieten, er liggen daar mensen!'

Misschien is dit ook de boodschap in het evangelie van vandaag. Jezus ziet geen melaatse, hij ziet in de eerste plaats een mens. De kern van dit evangelie van vandaag is een diep geloof in de andere mens. Wat Jezus doet in het evangelie is ongehoord. In deze tijden van sociaal afstand houden, doet Jezus het omgekeerde. Hij steekt zijn hand uit en raakt de melaatse aan. Hij raakt een vuile, zieke mens aan. En daarmee zegt Jezus: Hier is een mens! Deze mens telt voor Mij. Deze mens in al zijn nood is ook een kind van God. Er rust zegen op deze mens. Het is zonde dat hij zo eenzaam en afgezonderd is. Deze mens mag niet verloren gaan. 'Er liggen daar mensen!' riep de argeloze soldaat Schweich!

Eigenlijk gaat het om een bepaalde manier van in het leven staan. Je kan de wereld opdelen in vakjes: er zijn mannen en vrouwen, rijken en armen, zieken en gezonden, christenen en moslims, blanken en zwarten. En door zo in vakjes te denken werken we bijna spontaan met vooroordelen. Het evangelie leert om anders te kijken: Jezus ziet in de eerste plaats geen zieke, geen arme, geen zwarte, geen moslim, maar hij ziet een mens. En die mens gaat hem ter harte, wie die mens ook is.

Straks zullen wij te communie gaan. Voor we de Heer ontvangen, kan dit misschien ons gebed worden: Heer, kunt U mij reinigen? Het is een heerlijk idee, te mogen beseffen dat Jezus dan ook tegen jou zal zeggen: lieve mens, jij bent mij de moeite waard, jij hoort er bij. Ik wil het, wordt rein. En straks zal je dan met een dankbaar hart terug naar huis mogen keren, omdat die Jezus in al onze schamelheid naar ons omkijkt, en ons de moeite waard vindt!

Marc Verwaeren, *pastoor-deken*

Voorbeden

Pr.: Bidde we om kracht zodat wij 'mens voor mensen' kunnen zijn:

- Bidde we voor allen die het moeilijk hebben, zichzelf en anderen teveel zijn, voor mensen die oud en hulpbehoevend zijn naar lichaam of geest. Dat ze mogen ervaren en aanvaarden dat er mensen zijn die voor hen willen zorgen, die hen van mens-tot-mens nabij willen zijn. *Laten we bidden...*

- Bidde we voor hen die zich mislukt voelen, die getekend zijn door hun verleden, voor mensen die gemeden worden als de pest vanwege hun uiterlijk, kleur of geaardheid. Dat ze mogen ervaren en aanvaarden dat er mensen zijn die hen met andere ogen zien, die hen van mens-tot-mens nabij willen zijn. *Laten we bidden...*
- Bidde we om een gezonde ziekenzorg, waarin artsen, verpleegkundigen en verzorgenden zich vakkundig inzetten voor hun patiënten en hen daarbij niet als persoon uit het oog verliezen. *Laten we bidden...*
- Bidde we om een 'warme' samenleving waarin we elkaar niet haastig voorbijlopen, maar waarin we zorgvuldig omgaan met elkaars lichamelijk en geestelijk welzijn. *Laten we bidden...*
- Bidde we om een gezond overheidsbeleid, met bestuurders die echt begaan zijn met het welzijn van hun burgers. Dat zij, bij het besteden van de beschikbare middelen, vooral denken aan de zwakkeren. *Laten wij bidden...*

Pr. Bevrijd ons, God, van alle vooroordelen. Leer ons het goede te zien in iedere mens. Leer ons begrip te hebben voor wie of wat anders is, in de Geest van Jezus, uw Zoon, ons Voorbeeld. Amen.

Gebed over de gaven

Pr.: God die ons aanraakt als een vader of een moeder, dit brood en deze wijn spreken ons van verbondenheid van mens tot mens, van U met ons, van ons met U. Wij bidden U: maak ons tot mensen naar uw hart, mensen die door breken en delen uw liefde vermenigvuldigen, naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon, die ons voorging in liefde en die ons in liefde blijft voorgaan, vandaag en morgen en altijd. Amen.

Onze Vader

Pr.: In Jezus van Nazareth heeft God ons de ogen geopend. Met Jezus willen we God bidden dat Hij ons hart mild en barmhartig maakt, dat Hij ons leert brood, tijd en liefde te delen met elkaar. **Onze Vader,**

Vredewens

Pr.: Maak van ons vernieuwde mensen, God, liefde- en lichtdragers in de duisternis, bruggenbouwers, gelouterd en gezuiverd, mensen die hun leven durven delen met allen die zussen en broers zijn van dezelfde Vader. Dan zal er vrede heersen, de vrede die Gij voor ons hebt gedroomd. Die vrede van de Heer zij altijd met u.

Uitnodiging tot de communie

Pr.: Wij vieren de gedachtenis van Jezus, onze Heer, en getuigen door dit samenzijn dat we Hem willen volgen door elkanders lasten te dragen, door solidair te zijn met allen die lijden en aan de kant staan. Deel het brood met elkaar, tot ieders geluk. Dit is het Lam Gods...

Bezinning na de communie

Le.: Ernstige ziekte roept angst op bij de omgeving. Niet alleen angst voor besmetting. Ook angst voor pijn, voor ontluistering, voor overlast, voor onmacht, voor kwetsbaarheid, voor lelijkheid, voor de dood. Die angst kan tot vreselijke reacties leiden. Gezonde mensen ervaren nog steeds een drempel om in de buurt van een zieke te komen. Wie ernstig ziek is, wordt gemakkelijk gemeden. Het verdriet van een zieke is daardoor een dubbel verdriet.

Naast de pijn om de ziekte zelf, is er de pijn om de reactie. Isolement doet pijn, onbegrip doet pijn, veroordeling doet pijn, het gevoel tot last te zijn doet pijn, schaamte doet pijn.

We helpen de zieke niet alleen door de ziekte te genezen, maar ook door onze reactie te genezen. We kunnen leren ontroerd te worden en geraakt.

We kunnen bij onszelf denken: ik ben bang en daarom dreig ik je uit de weg te gaan, maar dat wil ik niet.

Ik ben bij je. Tussen twee uitersten staan we. In ons vermogen liggen wreedheid én mededogen. We kunnen iedere zieke die ons beangstigt, uit ons leven weggagen. Maar we kunnen ook over onze angst heen contact maken en zieken behoeden voor isolement.

Slotgebed

Pr.: Liefdevolle God, waar wij elkanders broosheid helpen dragen en de uitgestoten mens ontvangen, komt Gijzelf bij ons te gast. Wij bidden U: geef dat niemand door ons toedoen getekend of vereenzaamd door het leven gaat. Dit vragen wij U omwille van ieders welzijn. Amen.

Zending en zegen

Pr.: Moge het goede nieuws dat ons vandaag werd verkondigd in ons een vruchtbare bodem vinden. Moge wij het in woord en daad uitdragen. Zo kan onze samenleving groeien in mensvriendelijkheid. Die inzet wil God van harte zegenen: in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.