

Liturgie 6^{de} zondag van Pasen – 17 mei 2020

Kruisteken en Openingswoord:

Pr. Dit wordt een veelbelovend uur! Er wordt ons Heilige Geest toegezegd. Jezus zegt ons Gods genegenheid, liefde en vrede toe. Laten wij aan het begin van dezen viering ons hart proberen open te stellen, opdat onze vriendschap met de Heer hier gevoed en vernieuwd kan worden.

Schulditanie:

Pr. Beginnen wij ook vandaag met een oprecht gebed om vergeving.

Le. Heer, kom in ons midden met uw liefdeskracht, ontferm u over ons.

Le.: Christus, maak ons open voor uw woord, ontferm u over ons.

Le.: Heer, laat ons delen in uw leven, ontferm u over ons.

Pr.: Moge God zich over ons ontfermen, ons opnemen in zijn grote liefde en ons leiden op de weg van het eeuwig leven. Amen.

Openingsgebed:

Heer God, het ideaal van liefdevolle eenheid gaat menselijke krachten te boven. Help ons lichtende tekens te worden van uw liefde voor alle mensen, en niemand te hinderen op de weg naar uw Rijk van liefde en vrede. Dit vragen wij U in alle oprechtheid. Amen.

Eerste lezing: *Handelingen 8,5-17*

In die dagen kwam de diaken Filippus in de stad van Samaria en predikte daar de Messias. Filippus' woorden oogstten algemene instemming toen de mensen hoorden wat hij zei en de tekenen zagen die hij verrichtte. Uit vele bezetenen gingen de onreine geesten onder luid geschreeuw weg en vele lammen en kreupelen werden genezen. Daarover ontstond grote vreugde in die stad. Toen de apostelen in Jeruzalem vernamen dat Samaria het woord Gods had aangenomen, vaardigden zij Petrus en Johannes naar hen af, die na hun aankomst een gebed over hen uitspraken, opdat zij de heilige Geest zouden ontvangen. Deze was namelijk nog over niemand van hen neergedaald; ze waren alleen gedoopt in de naam van de Heer Jezus. Zij legden hun dus de handen op en ze ontvingen de heilige Geest.

Evangelie: *Johannes 14, 15-21*

In die tijd zei Jezus tot de leerlingen: 'Als gij Mij liefhebt, zult ge mijn geboden onderhouden. Dan zal de Vader op mijn gebed u een andere Helper geven om voor altijd bij u te blijven: de Geest van de waarheid, voor wie de wereld niet ontvankelijk is, omdat zij Hem niet ziet en niet kent. Gij kent Hem, want Hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet verweesd achterlaten: Ik keer tot u terug. Nog een korte tijd en de wereld ziet Mij niet meer; gij echter zult Mij zien, want Ik leef en ook gij zult leven. Op die dag zult gij weten, dat Ik in mijn Vader ben en gij in Mij en Ik in u. Wie mijn geboden onderhoudt, die hij heeft ontvangen, hij is het die Mij liefheeft. En wie Mij liefheeft, zal door mijn Vader bemind worden; ook Ik zal hem beminnen en Ik zal Mij aan hem openbaren.'

Homilie:

Toon Tellingen is een bekend Nederlands auteur van vooral kinderboeken. Hij heeft een heel mooi verhaal over een mier en een eekhoorn. De mier wil checken of ze elkaar zullen missen

als ze elkaar een tijdje niet zien. Zul je me missen als ik er niet ben? Ik zal je ontzettend missen, zegt de eekhoorn. Dat weet je niet, mier, want we elkaar nu. Je mist me pas als we elkaar niet meer zien. Dat is een heel groot risico. Het risico van het missen is heel wezenlijk. Dat is ook zo voor ons mensen. Dat is ook zo voor ons geloof. Iemand die je mist, iemand die je hartstochtelijk mist, daarvan houd je. Ook als hij of zij er een tijdje niet is, dan blijf je aan een geliefd persoon denken.

We zitten in de periode tussen Pasen en Pinksteren. Jezus is met Goede Vrijdag heengegaan. Maar sinds Pasen is hij weer onder ons aanwezig, zij het op een heel nieuwe manier. En daarom is deze periode tussen Pasen en Pinksteren en periode van gemis, van pijn en groei. We moeten leren inzien dat de verrezen Heer levend ins, maar veel meer innerlijk, een kracht die alleen merkbaar wordt doorheen schamele tekens, onze liefdesdaden. Ja, Jezus liefde leeft voortaan tastbaar en zichtbaar in de dagelijkse concrete dienstbaarheid van onze geloofsgemeenschap, van gelovigen hier en elders die zich inzetten. En normaal komt Hij ook zichtbaar in wat brood en wijn in onze wekelijkse viering (die we nu even moeten missen). Het komt er op aan dat we ook vandaag Jezus zichtbaar aanwezig proberen stellen in onze dagdagelijkse daden van dienstbaarheid en liefde. Geen gemakkelijke opdracht. Daarom wordt ons ook een helper in het vooruitzicht gesteld: de H. Geest.

De periode tussen Pasen en Pinksteren is een tijd van groei, van pijn en gemis. Laten we daarom bidden om die kracht van Gods Geest, dat hij onze onmacht komt bijstaan...

Marc Verwaeren, *pastoor-deken*

Voorbeden:

- Pr. Bidden wij op weg naar Pinksteren om ruimte in ons midden voor Gods bezielende adem.
- Le.: Voor allen wiens stem veel invloed heeft in onze maatschappij, voor hen die leiding geven aan anderen: om respect voor de verscheidenheid tussen de mensen. Laat ons bidden.
- Le.: Voor hen die vriendschap en genegenheid moeten missen, voor wie zich eenzaam weten of verraden: om nieuwe hoop. Laat ons bidden.
- Le.: Bidden we alles wat ons op deze parochie ter harte gaat. Voor onze zieken, en in het bijzonder voor onze lieve doden. Laat ons bidden.
- Pr.: Heer onze God, mogen deze beden onze verbondenheid met U versterken, zodat wij U leren kennen en herkennen, alle dagen van ons leven. Amen.

Gebed over de gaven:

- Pr. Heer onze God, dit zijn onze gaven waarin Gij u aan ons toevertrouwt. Laat dit inzicht dat Gij ons in geloof hebt bijgebracht weerspiegeld worden in de wijze waarop wij door het leven gaan. Door Christus onze Heer. Amen.

Vredesgebed:

- Pr.: Wij leven in een wereld van geloof en ongeloof, van vertrouwen en alles zeker willen weten. Heer Jezus, maak ons ontvankelijk om van U te houden, om U te leren kennen, om samen op weg te gaan, in de kracht van uw Geest, die leeft en doet leven in eeuwigheid. Amen. De vrede van de Heer, zij altijd met u.

Uitnodiging tot de Communie:

Pr.: “Nog even”, zegt Jezus, “en dan ziet de wereld Mij niet meer; maar jullie blijven Mij zien... Ik laat jullie niet als wezen achter... Ik leef en ook jullie zullen leven...” Aan deze tafel deelt Jezus met ons zijn eigen leven in het teken van brood. Gelukkig wij allen die hiertoe genodigd worden. Zie het Lam Gods, Hij die wegneemt de zonden van de wereld.

Bezinning na de communie:

Le. Wanneer het me niet meer kan schelen,
wanneer het genoeg is geweest,
wanneer alles lijkt tegen te gaan,
wanneer ik me terugplooi op mezelf,
wanneer ik beschaamd ben over mezelf,
kom dan, heilige Geest.
Wanneer ik bergen wil verzetten,
wanneer ik goed wil zijn voor iedereen,
wanneer ik vrede wil brengen onder de mensen,
wanneer ik vergeving wil vragen en schenken,
kom dan, heilige Geest.
Wanneer ik wil bidden en de stilte niet vind,
wil troosten en de woorden niet ken,
wil helpen en niet weet hoe,
wanneer ik wil geloven, hopen en beminnen,
kom dan, heilige Geest.

Slotgebed:

Pr. Goede God, uw Zoon laat ons niet als wezen achter: Hij maakt ons tot dragers van de Geest. Wij bidden U: geef dat wij in al ons wel en wee de band met U versterken, vandaag en alle dagen die ons geschonken worden. Amen.

Zending en zegen:

Pr. Nu we van hier gaan, weten we de goede weg. Het leven en de kracht van Jezus is die ware weg ten leven. Vertrouwen we op Zijn inspiratie, Zijn Geest: De Goede God ondersteunt ons daarbij en helpt ons met Zijn zegen: Vader, ... Zoon en heilige Geest. Amen.