

## De lichamelijke werken van barmhartigheid

- De hongerigen spijzen
- De dorstigen laven
- De naakten kleden
- De vreemdelingen herbergen
- De zieken verzorgen
- De gevangenen bezoeken
- De doden begraven

## De geestelijke werken van barmhartigheid

- De vertwijfelden goede raad geven
- De onwetenden onderrichten
- De zondaars vermanen
- De bedroefden troosten
- Beledigingen vergeven
- Geduldig lastige personen verdragen
- Bidden voor de levenden en overledenen

"Barmhartig zijn is eigen aan God, daarin bestaat juist zijn almacht." Dit citaat van Thomas van Aquino toont aan dat barmhartigheid geen teken van zwakheid is, maar juist de uitdrukking van Gods almacht.

"Geduldig en barmhartig", is het woordenpaar dat telkens opduikt in het Oude Testament om Gods wezen te verwoorden. Het eigene van zoveel heilshistorische gebeurtenissen is juist het zichtbaar worden van Gods barmhartigheid, daar namelijk waar zijn goedheid het haalt op de straf of de vernietiging.

(Pelgrimsboekje buitengewoon Jubeljaar van de barmhartigheid)

"Voor het recht van de onderdrukten komt Hij op, Hij geeft de hongerigen brood, de HEER maakt gevangenen vrij, de HEER opent blinden de ogen, de HEER richt verslagenen op, de HEER heeft de rechtvaardigen lief; de HEER neemt de vreemdeling in bescherming, wees en weduwe staat Hij bij; maar de bozen zet Hij op een dwaalspoor:"

Ps 146,7-9

## Goede God,

Gij zijt de Schepper, meester van het leven, Gij draagt ons, houdt van ons, geduldig, de haren op ons hoofd hebt Gij geteld. (Mt 20,2) Barmhartig zijt Gij, genadig, in liefde groot. (Ps 103,8) Geheilgd zij uw naam.

Over iedere mens doet Gij de zon opgaan, rechtvaardigen en onrechtvaardigen zijn U lief. (Mt 5,45)

Gij oordeelt met liefde, veroordeelt niet, uw barmhartigheid kent geen maat, uw woede duurt maar even. Geheilgd zij uw naam.

Als Vader verwelkomt Gij uw weerbarstige zonen. Gij nodigt ze aan tafel, breekt het brood met hen, opent de deur voor wie verdwaald is of alleen. Uw liefde kent geen grenzen, nu niet, later niet. Geheilgd zij uw naam.

Uw trouw toont ons de weg naar armen, dorstigen en hongerigen, naar zieken en gevangenen, naar hen die naakt zijn en naar vreemdelingen, Gij heelt gebroken harten (Jz 61,1), onthaalt de doden in uw huis. Geheilgd zij uw naam.

Leer ons, barmhartige God, de vreugde te smaken van uw tederheid en uw vergeving. Dat anderen ook door ons ervaren dat barmhartigheid de hartslag van het evangelie is. Geheilgd zij uw naam.

+ Luc Van Looy - Jaar van de barmhartigheid

In de zes door Jezus genoemde werken van barmhartigheid gaat het om de mens in nood. Er wordt een daadwerkelijk antwoord gevraagd. En wel een dat niet alleen de nood lenigt, maar dat levengevend is. Daarom is ontmoeting, contact van mens tot mens, essentieel in dat antwoord. Men ziet de mens als mens en reduceert hem niet tot zijn noodsituatie. Het gaat om herstel van relatie, om verbinding maken. Dat is barmhartigheid die leven geeft.

Het zevende, door de traditie toegevoegde werk van barmhartigheid, de doden begraven, is wat dat betreft anders. Maar het toont wel aan waar het essentieel om gaat: om respect, eerbied voor de persoon, om zijn eigenheid en integriteit die tot het einde wordt gerespecteerd. Het is het allerlaatste teken van medemenselijkheid dat kan worden gesteld.

(Pelgrimsboekje buitengewoon Jubeljaar van de barmhartigheid)

## Dank aan volgende organisaties voor hun medewerking

- WZC Mariahuis, Gavere
- Psychiatrisch centrum Sint-Franciscus - De Pelgrim, Zottegem
- Poverello, Gent
- De Fontein, Gent
- Gevangenis Nieuwe Wandeling, Gent
- De Tinten, Gent
- Waardige Uitvaart, Gent

Fotografie Daina De Saedeleer

CCV  
PARTNER IN  
CHRISTELIJK  
VORMINGSWERK

bisdom  
Gent





